



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 001 / 17. 7. 1997

Επί δεκαετίες τώρα εμείς οι 'Ελληνες Εθνικοί, δηλαδή οι όσοι από τους Νεοέλληνες εισέτι σεβόμαστε και τιμούμε τα "ειωθότα και νομιζόμενα" των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, μέναμε (κακώς όμως όπως τελικά απεδείχθη..) σιωπηλοί με στωϊκή υπομονή μπροστά στη συστηματική -και διόλου τυχαία- παραμέληση ή υποβάθμιση της μνημειακής ή ζώσης εθνικής μας παραδόσεως, από ένα "Ελληνικό" Κράτος ουσιαστικά υπόδουλο σε έναν οικονομικοθρησκευτικό κολοσσό του οποίου τα φυσικά, πολιτισμικά και λογικά συμφέροντα δεν προϋποθέτουν ούτε καν στον ελάχιστο βαθμό κάποιον σεβασμό για την αληθινή (δηλαδή την προχριστιανική) εθνική μας παράδοση.

Τον τελευταίο όμως καιρό, ως παρενέργεια ίσως κάποιων πρώτων προσπαθειών να αρθρωθεί οργανωμένα και ο δικός μας λόγος μέσα στη νεοελληνική κοινωνία, διδαχθήκαμε με αρκετά βίαιο τρόπο ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να εξακολουθούμε να σιωπούμε μπροστά στον "ήσυχο πόλεμο" που καθημερινά πλέον διεξάγεται σε πλήρη κλίμακα ενάντια στον πραγματικό Ελληνισμό. Γιατί η απέναντι πλευρά, για πρώτη φορά στη μεταμεσαιωνική εποχή, φαίνεται να κατρακυλάει σε μισαλλόδοξες και επιθετικές ενέργειες που μέχρι πρόσφατα τα δημοκρατικά προσχήματα δεν επέτρεπαν να εκδηλωθούν ανοικτά. Είχαμε λοιπόν κατ' εξακολούθηση απειλές ενάντια σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον αρχαιότροπο χώρο, είχαμε εμπρησμό (!!) βιβλιοπωλείου που ειδικεύεται σε θέματα αρχαιογνωσίας, είχαμε ανοικτές επιθέσεις λάσπης από άμβωνες και ελεγχόμενα ΜΜΕ, καθώς και επιθέσεις (και αυτό είναι το πλέον φρικιαστικό !!) ενάντια σε προχριστιανικά ελληνικά μνημεία και Ιερά.

Κάτω λοιπόν από αυτή τη νέα και τρομακτική πραγματικότητα που βήμα - βήμα διαμορφώνεται ενάντια στον πραγματικό Ελληνισμό, και ενώ κανένας από τους υποτιθέμενους αρμόδιους δεν δείχνει να εναισθητοποιείται ή να κινητοποιείται, αποφασίσθηκε από Έλληνες Εθνικούς η ίδρυση του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ για τη διάσωση και ανάδειξη της αληθινής Ελληνικής Παραδόσεως. Σκοπός του είναι η με κάθε νόμιμο μέσον εναισθητοποίηση του ελληνικού λαού για εξασφάλιση του σεβασμού, της διάσωσης, της φυσικής και ηθικής προστασίας,

της αποκατάστασης και, τέλος, της ανάδειξης, των μνημείων, συμβόλων, ιδεών και ζωντανών μορφών της αρχαίας Ελληνικής Παραδόσεως, υπό την έννοια της ευρυτέρας Κοσμοαντιλήψεως, της Φιλοσοφικής Σκέψης, της πολιτικής αντιλήψεως, της εθνικής Θρησκείας, των Καλών Τεχνών, των ηθών και των εθίμων, της γλώσσας, της Μυθολογίας, της Συμβολιστικής, της Ελληνικής Γραμματείας και όλων των συναφών τομέων.

Το παρόν Δελτίο Τύπου αποτελεί την πρώτη μας ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ και προς κάθε αρμόδιο και γενικώς ενδιαφερόμενο φορέα. Ελπίζουμε ότι τόσο αυτή, όσο και οι άλλες που πρόκειται να ακολουθήσουν, θα τύχουν από μέρους των παραληπτών μιας στοιχειωδώς αντικειμενικής αντιμετωπίσεως, όπως άλλωστε ορίζει η αρχή περί της απολύτου ισηγορίας των πολιτών.

Τιμή Και Δόξα Στους Πατρώους Θεούς

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 002 / 20.7.1997

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σε κάποια χρονική στιγμή ανάμεσα στις 20 Ιουνίου (τελευταία φορά που είχαμε επισκεφθεί τον χώρο και μάλιστα εκπλαγεί ευχάριστα από στεφάνια κισσού που βρήκαμε να έχουν κατατεθεί εκεί) και στις 15 Ιουλίου, κάποιοι πασίγνωστοι "άγνωστοι" προέβησαν σε μεγάλης έκτασης καταστροφές στον αφύλακτο αρχαιολογικό χώρο του Βωμού του Θεού Διονύσου στη Ραπεντώσα Αττικής.

Μιμούμενα τους προ 16 αιώνων πνευματικούς πατέρες τους, τα θρασύδειλα μισαλλόδοξα δίποδα, όπως φαίνεται από τη σειρά φωτογραφιών που τραβήξαμε στις 15 τρέχοντος, επετέθησαν στο μερικά αναστηλωμένο (υποθέτουμε πριν από πολλές δεκαετίες) αρχιτεκτόνημα, κομμάτιασαν τις αρχαίες πέτρες και τις γκρέμισαν καταγής.

Γνωρίζουμε δυστυχώς προκαταβολικά ότι κανένα από τα ελεγχόμενα από την οικονομικά πανίσχυρη θεοκρατία Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης δεν θα καλύψει αυτό το νέο έγκλημα των θεοκρατών συμμοριτών κατά του ανθρώπινου Πολιτισμού, όπως και γνωρίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο εξαντλεί την υποτιθέμενη "πολιτιστική" του λειτουργία στο να συναγελάζονται οι επικεφαλής του με τους παντοειδείς ρασοφόρους του σχήματος και του μυαλού στον πρωτοφανή πρόσφατο κατακλυσμό εκδηλώσεων θεομανίας και βυζαντινισμού.

Μη θέλοντας ωστόσο να γελοιοποιηθεί για μία φορά ακόμη η χώρα μας στο εξωτερικό, δεν θα δώσουμε -προς το παρόν- την αναγκαία διεθνή διάσταση στο νέο αυτό κακούργημα των οπαδών του μεσαιωνικού σκότους κατά του ανθρώπινου Πολιτισμού και στην απροκάλυπτη πλήρη αδιαφορία του (δήθεν ποθούντος τα "Ελγίνεια"..) Νεοελληνικού Κράτους για την προστασία της πραγματικής (δηλαδή της προχριστιανικής) εθνικής μας κληρονομιάς. Για αυτό, σε πρώτη φάση

δεν κοινοποιούμε σε ευρωπαϊκούς φορείς και ΜΜΕ το αίσχος της εν έτει 1997 καταστροφής ελληνικών μνημείων από τα μισαλλόδοξα κτήνη, αλλά απλώς, σήμερα στις 20 / 7, καταθέσαμε σπονδή και στέφανο στο σημείο του κακουργήματος και απευθυνόμαστε δια του παρόντος Δ.Τ. μόνο στα ελλαδικά ΜΜΕ με την ελπίδα ότι τα ολίγα ανεξάρτητα εξ αυτών θα δείξουν την πρέπουσα εναισθησία, καθώς και στα εντός Βουλής πολιτικά κόμματα.

- Να εξασφαλιστεί άμεσα η φύλαξη και προστασία ΟΛΩΝ των αρχαιολογικών (και ιερών μας) χώρων, κάτι για το οποίο απαιτούνται πολύ λιγότερα χρήματα από όσα ήδη κατασπαταλάει για "αθλητικές" και βυζαντινές φιέστες το εντελώς αδιάφορο για την αυθεντική Ελληνική Παράδοση επίσημο Κράτος.

- Να παραιτηθεί εδώ και τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού.

Να δρομολογηθεί από τον Έλληνα Νομοθέτη ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, καθώς και η θέση σαφών φραγμών στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη σήμερα δράση των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ



ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 003 / 22. 07. 1997

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 004 / 23. 07. 1997

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 005 / 23. 07. 1997

Με αφορμή την συμμετοχή τριών γνωστών καλλιτεχνών (Β. Παπαθανασίου, Λ. Κηλαηδόνη, Χ. Αλεξίου) σε συναυλίες που στήριζαν ιδεολογικά την διεκδίκηση των ψευτο-Ολυμπιακών Αγώνων από την πόλη των Αθηνών, απεστάλησαν προς αυτούς επιστολές.

Αγαπητ... κ....

Ελπίζουμε ότι δεν θα μας θεωρήσετε αγενείς με το να σας εκφράσουμε με την παρούσα επιστολή μας το πόσο δυσάρεστα μάς εκπλήξατε με την πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή σας υπέρ της ανάληψης των ψευδεπίγραφων "Ολυμπιακών" Αγώνων του 2004 από την οικονομικά και οικολογικά ήδη κατεστραμμένη χώρα μας.

Ελπίζοντας, δεδομένου του μεγάλου πνευματικού σας αναστήματος, ότι απλώς έχετε παρασυρθεί από την προπαγάνδα των πιό χυδαίων και κερδοσκοπικών τμημάτων των κρατούντων που στέκονται πίσω από αυτή την νέα "μεγάλη ιδέα" θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι, εκτός από τις οικολογικές και οικονομικές καταστροφές που θα χρεωθεί ο λεηλατημένος τόπος μας (ήδη γνωστές από τις ανακοινώσεις των λίγων πολιτικών φορέων που ήδη έχουν εκδηλωθεί ενάντια στην ανάληψη, το ίδιο όπως και στην περίπτωση της "Ολυμπιάδος" του 96), οι ψευδεπίγραφοι αυτοί αγώνες ουδεμία σχέση έχουν με το αυθεντικό αγωνιστικό και βιοτικό πνεύμα των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, αλλά τουναντίον αποτελούν βαθύτατη προσβολή των συμβόλων και των

νομιζούμενων εκείνων που τίμησαν στη θεολογία τους το Υψηλό, το Αληθές και το Ωραίο. Οι πραγματικοί Ολυμπιακοί Αγώνες καταργήθηκαν από τους βυζαντινορωμαίους κατακτητές πριν από 16 αιώνες, ως το κατ' εξοχήν σύμβολο θεσμός της πατρώας κοσμοαντίληψης, και αν ποτέ αναστηθούν ξανά, θα αναστηθούν σε όλη τους την μεγαλοπρέπεια μαζί με την ανάσταση του εδώ και 22 αιώνες υπόδουλου Ελληνικού Έθνους.

Ίσως ακούγεται κωμική η δική μας λέξη, ο δικός μας από καρδίας λόγος, μπροστά στους οδοιστρωτήρες των τρισεκατομμυρίων και των αμέτρητων μηχανισμών ελέγχου του μαζικού νοός. Όμως το μόνο που δεν θα καταφέρει κανείς να μας κάνει είναι το να παραιτηθούμε από το δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για αυτά τα πάμπολλα που ήδη αποτελούν ανθρώπινες ιδιότητες υπό εξαφάνιση. Γνωρίζουμε φυσικά πολύ καλά ότι μπροστά τους είμαστε και ξαρμάτωτοι, και ανυπόδητοι, και λογικά εκ προοιμίου ηττημένοι. Θα συνεχίσουμε όμως να υπάρχουμε και να πολεμάμε. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για τη συνέχεια του ανθρώπινου είδους..

Να σάς έχουν οι Θεοί καλά και να συνεχίσουν να σάς ευλογούν οι Μούσες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 006 / 23. 07. 1997

Ανακοίνωση στον τύπο των τριών επιστολών (003, 004, 005)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 007 / 28. 07. 1997

Προς την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
και Γ. Σταματόπουλο

"Η έρημος εξαπλώνεται. Αλοίμονο σε εκείνους που την κουβαλάνε και μέσα τους" (Νίτσε)

Κύριε Σταματόπουλε,

ειλικρινά απορούμε σχετικά με το τι πραγματικά προσπαθήσατε να πετύχετε με το σημερινό εκτενέστατο δημοσίευμά σας για τα.. "κόλπα και παρασκήνια" στους Αγώνες της αρχαιότητας. Ίσως μπορεί να εξηγεί κάποια πράγματα σε όσους είναι αρκετά αφυπνισμένοι ο πρωτοσέλιδος υπέρτιτλος "μην παραπονιόμαστε" (..), ωστόσο εξακολουθούμε να ρωτάμε εαυτούς πάνω στο πώς γίνεται ένας, μέχρι σήμερα σοβαρός, δημοσιογράφος του 1997 της era vulgaris να γράφει ανοησίες ανάλογες με εκείνες που θα έγραφε ένας εντόπιος παπάς ή θεόδουλος γραφεύς, ή , επίσης, κάποιος μονοθεϊστής μισέλληνας της αλλοδαπής, με μοναδικά "στοιχεία" κάποιες ελάχιστες καταγγελίες για παρεκτροπές του προγονικού μας αθλητικού ήθους μέσα σε μία τουλάχιστον δισχιλιετή (!!!) χρονική διάρκεια.

Τα μέχρι τώρα αξιόλογα κείμενά σας, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι και για τους φοβερούς όρκους των συναγωνιζούμενων προς τον Όρκιο Δία γνωρίζετε πολύ καλά, όπως και για τον νόμο που υποχρέωνε τους λίγους αιτιμασθέντες αθλητές να αναθέτουν "Ζάνες" ως μνημεία της ντροπής τους. Παρ' όλα αυτά, σάς βρίσκουμε να εξισώνετε τα πάντα με τα πάντα, τάχα, υποθέτουμε, ως "προοδευτική" εναντίωση στη διεκδίκηση του σύγχρονου εμπορευματικού τοίρκου που ψευδώνυμα αποκαλείται "Ολυμπιακοί Αγώνες" και φυσικά ουδεμία σχέση έχει με τους προγονικούς εκείνους (για αυτό και εμείς εναντιωνόμαστε κάθετα στη διεκδίκηση αυτή, επεκτείνοντας ριζοσπαστικά τις αρκετές ήδη εκπεφρασμένες αντιρρήσεις που εστιάζουν όμως μόνο σε οικονομικά και οικολογικά επιχειρήματα). Αν εσείς από μόνος σας, κε Σταματόπουλε, "δεν καταλαβαίνετε", επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε ότι αυτό που ουσιαστικά κάνετε με το εν λόγω άρθρο σας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ακόμη (ομότροπη εκείνων που μάς συνηθίζουν οι πιό πάνω αναφερθέντες) συκοφαντική δυσφήμιση της αληθινής, πολυθεϊστικής, εθνικής Θρησκείας των Ελλήνων, της οποίας οι Αγώνες, μαζί με την πομπή και τη θυσιαστική πράξη αποτελούσαν το κύριο τμήμα της λατρευτικής της πρακτικής.

Δεν είναι οργή αλλά βαθύτατη λύπη αυτό που πραγματικά νοιώθουμε, βλέποντάς σας να εξισώνετε μέσα στο άρθρο σας τους αρχαίους με τους τωρινούς αγώνες, τους λατρευτικούς με τους εμπορευματικούς, τους ιερούς με τους χυδαίους, για να εκμαιεύσετε τα δικά σας περίεργα συμπεράσματα. Πράττοντας κάτι τέτοιο, ίσως έχετε ήδη εξισωμένο όντως στη σκέψη σας, και κάτι τέτοιο θα ήταν φρικώδες, το δάσος με την έρημο, το αρχαίο με το σύγχρονο έθος, την ελευθεροπρέπεια και το κύδος με την δουλοφροσύνη και τη μικροψυχία που διαμορφώνει εδώ και αιώνες ο μονοθεϊστικός κόσμος.

Δικαίωμά σας, θα μάς πείτε, και κάπου δεν διαφωνούμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να μην καταλαβαίνει τι του γίνεται, μόνο που αυτή η.. ελευθερία γίνεται πολύ αυταρχική για ανθρώπους, σύμβολα και ιδέες που ΔΕΝ τους αναγνωρίζεται το στοιχειώδες δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ακόμη και όταν κατηγορούνται -ακόμη και κακοηθέστατα- μέσα από έναν φασιστικό λόγο δίχως αντίλογο. Θρέφουμε αμυδρές ελπίδες ότι απαντώντας μας δεν θα μάς βομβαρδίσετε με τα προοδευτικά σας εύσημα ανασηκώνοντας τάχα το φρύδι γιατί άραγε μιλάμε έτσι όπως μιλάμε. **Γιατί εδώ και τουλάχιστον δέκα ημέρες, βρίσκονται στα χέρια όλων των ελλαδικών ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης και της "Ελευθεροτυπίας") και των εντός της Βουλής πολιτικών κομμάτων συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από την πρόσφατη καταστροφή από φανατικούς χριστιανούς του Βωμού του Θεού Διονύσου στην ομώνυμη περιοχή της Αττικής. Μέχρι τώρα, ομολογούμε όπως το περιμέναμε, KANEΙΣ από τους υποτιθέμενους θεράποντες της ελεύθερης πληροφόρησης δεν έχει δείξει να εναισθητοποιείται από την καταγγελία μας. Μήτε καν οι πολιτικοί μας ταγοί.**

Είστε προοδευτικός άνθρωπος κύριε Σταματόπουλε; Αν απαντάτε ναι, τότε εισηγηθείτε στον αρχισυντάκτη σας να δημοσιεύσει εκτενέστατα το αίσχος τής -εν έτει 1997 μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης !!- καταστροφής Ελληνικών Ιερών από τους μισαλλόδοξους και σκοτεινόψυχους οπαδούς του ξένου Θεού. Εκτός αν η σύγχρονη άποψη περί προοδευτικής δημοσιογραφίας και ελευθεροτυπίας, εξαντλείται στο.. "κλάμπινγκ" της παραλίας, την υψηλή ραπτική, ή τον θρήνο για τις χαμένες ελλαδικές Συναγωγές που όλα μαζί, χαρωπά-χαρωπά, συνυπάρχουν στο αυτό φύλλο που φιλοξενεί το υποτιθέμενο "αρχαιογνωστικό" άρθρο σας.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 008 / 5. 8. 1997

Στις 5 Αυγούστου 1997 απεστάλη η ακόλουθη επιστολή στα ΜΜΕ και τον ημερήσιο Τύπο ως διαμαρτυρία για το σκάνδαλο του ότι μέχρι τότε δεν είχε δημοσιευθεί τίποτε απολύτως αναφορικά με την καταστροφή του Βωμού του Διονύσου παρά το ότι το ΥΣΕΕ είχε στείλει περίπου 45 φακέλλους με πλήρη φωτογραφική κάλυψη των βανδαλισμών.

Η όλη παρέμβασή μας, είχε κοστίσει 55.000 δρχ και, εντούτοις, μέχρι τις 5 Αυγούστου δεν είχε υπάρξει η παραμικρή ένδειξη ενδιαφέροντος από τους υπεύθυνους για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών. Φωτεινή εξαίρεση μόνο ένας δημοσιογράφος της πρωΐνης ζώνης του ραδιοφώνου του "Αντέννα".

Μετά πάντως την πιό κάτω νέα μας παρέμβαση, έκαναν την εμφάνισή τους κάποια μικρά "βαριεστημένα" ρεπορτάζ σε μερικές μόνο εφημερίδες,, διασώζοντας το σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου από το σκάνδαλο της συγκάλυψης και αποσιώπησης μιας σύγχρονης επίθεσης εναντίον ενός αρχαίου Ελληνικού Ιερού...

Αθήναι 5. 8. 1997 μ.α.χ.χ.

Κύριοι,

προς μεγάλη έκπληξη των πλέον αφελών και αισιόδοξων από εμάς, και επίσης προς ισομεγέθη επιβεβαίωση των αρνητικών προβλέψεων όλων των υπολοίπων, η πρόσφατη -και συνοδευόμενη από πλούσιο φωτογραφικό υλικό- καταγγελία μας για την εν έτει 1997 μετά την απαρχή της χριστιανικής χρονολογήσεως ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του αττικού Βωμού του Θεού Διονύσου, αντιμετωπίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των παραληπτών ΜΜΕ και πολιτικών φορέων με μία απερίγραπτη συνωμοσία σιωπής.

Κατόπιν τούτου, δεν απέμεινε δυστυχώς τίποτε άλλο παρά το να πάρει η ως άνω καταγγελία την λυπηράν άγουσαν προς περισσότερο ενδιαφερόμενους φορείς και ΜΜΕ του εξωτερικού, ώστε να πληροφορηθεί η διεθνής κοινή γνώμη σχετικά με το αληθινό πολιτισμικό καθεστώς της χώρας μας, όπου οι κρατούντες ανοικτά πλέον εκδηλώνουν την πλήρη αντιπάθειά τους προς την προχριστιανική μας (αυθεντική Ελληνική) παράδοση, την ίδια στιγμή που τολμούν να αιτώνται τον επιλεκτικό επανα"πατρισμό" κάποιων οικονομικά κερδοφόρων αρχαιοτήτων.

Παρακαλούνται, τέλος, όσοι τυχόν παρουσίασαν κατά τα πρέποντα και οφειλόμενα το σοβαρό αυτό ζήτημα και πιθανόν η παρουσίασή τους αυτή διέφυγε της προσοχής του αποδελτιωτή μας, να μάς ενημερώσουν σχετικά έως τις 22. 8 ώστε να μη συμπεριληφθούν εκ λάθους στον κατάλογο εκείνων που αποσιώπησαν επιδεικτικά το πρωτοφανές αυτό κακούργημα των βυζαντινοφρόνων σκοταδιστών κατά του εθνικού μας αλλά και του πανανθρώπινου Πολιτισμού.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς Και Προγόνους.

Υ. Σ. Ε. Ε.

- Να εξασφαλισθεί άμεσα η φύλαξη και προστασία ΟΛΩΝ των αρχαιολογικών (και ιερών μας) χώρων.
- Να παραιτηθεί εδώ και τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού.
- Να δρομολογηθεί από τον Έλληνα Νομοθέτη ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, καθώς και η θέση σαφών φραγμών στην ασύδοτη και ανεξέλεγκτη σήμερα δράση των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων.
- Να μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα η παραβίαση του δικαιώματος του πολίτη στην πλήρη Ισηγορία και Ισονομία.

ΕΠΙΤΟΛΗ # 009 / 5. 8. 1997

Στις 5 Αυγούστου 1997 το ΥΣΣΕ έστειλε την ακόλουθη επιστολή στον τότε Δήμαρχο Αθηναίων σχετικά με την σημαία του Δήμου. Μετά από μερικές εβδομάδες ο κος Δήμαρχος σε απαντητική επιστολή του (Αρ. Πρωτ. 973 της 8. 9. 97) ευχαρίστησε απλώς το ΥΣΣΕ για τις παρατηρήσεις του.

Προς τον
Δήμαρχο Αθηναίων κο Αβραμόπουλο

Αθήναι 5.8. 1997 μ.α.χ.χ.

Αγαπητέ κε Δήμαρχε,

με την παρούσα επιστολή μας σάς παρακαλούμε να πράξετε τα δέοντα για την επαναφορά της παλαιάς, παραδοσιακής σημαίας του Δήμου Αθηναίων, την οποία για άγνωστα σε εμάς αίτια αντικαταστήσατε προ ολίγων ετών από τη νύν χρησιμοποιούμενη.

Αφορμή αυτού του αιτήματός μας είναι το γεγονός ότι η τελευταία προσβάλλει και καθυβρίζει σοβαρά την εθνική μας Ελληνική Θρησκεία, "σταυρώνοντας" μία συρρικνωθείσα απεικόνιση της Πολιάδος Θεάς Αθηνάς πάνω στο κέντρο ενός σταυρού. Ως γνωστόν, σε καμπία σοβαρή σημαία

δεν συναντάται το φαινόμενο της συγκατοικήσεως συμβόλων που ανήκουν σε αντιδιαμετρικές ή ασυμβίβαστες ανάμεσά τους ιδέες, κόσμους, κοσμοαντιλήψεις ή ιδεολογίες.

Επιτρέψτε μας να σάς υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Πόλις των Αθηνών έχει μία μακραίωνη λαμπρή και ένδοξη Ιστορία, της οποίας το συντριπτικό τμήμα ανήκει σε μη χριστιανική περίοδο (από τα μυθικά έτη έως το 529 μ.α.χ.χ. οπότε ο γνωστός μισέλλην αυτοκράτωρ της Νέας Ρώμης Ιουπτράδα -εξελληνισμένα Ιουστινιανός- έκλεισε τις τελευταίες φιλοσοφικές σχολές της πόλεώς μας).

Να σάς έχουν καλά οι Μάκαρες Θεοί και πάντοτε η Γλαυκώπις Θεά να σας φωτίζει.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 010 / 5. 8. 1997

Στις 5 Αυγούστου 1997, απεστάλη από την Γραμματεία Αθηνών του ΥΣΕΕ η πιό κάτω επιστολή προς τον εκδότη των ελληνοκεντρικών "Έκδόσεων Γεωργιάδη" αναφορικά με ένα πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο όπου μέσα του καθυβρίζονταν οι αρχαίοι και σύγχρονοι λάτρεις των Ολυμπίων Θεών ως.. δούλοι (!!). Από κάποιον άγνωστο σε εμάς λόγο, η επιστολή δεν κατέληξε στα χέρια του κανονικού παραλήπτη, αλλά στα χέρια του ίδιου του συγγραφέα τού εν λόγω βιβλίου, ο οποίος μάς απέστειλε ψευδώνυμο σημείωμα με απερίγραπτες χυδαιολογίες και παράλληλα κυκλοφόρησε - τουλάχιστον στην Θεσσαλονίκη από όπου μας καταγγέλθηκε το γεγονός- μία ανεκδιήγητη ανυπόγραφη προκήρυξή του, που σε μία επίδειξη παράνοιας και άθλιου ήθους κατηγορούσε το ΥΣΕΕ ως.. αρχαιόδουλους νεοναζίστες !!! Κατανοώντας πάντως το ΥΣΕΕ ότι μάλλον επρόκειτο περί ψυχικά προβληματικού ατόμου απευθύνθηκε απλώς για μία ακόμη φορά στον εκδότη και αρχικό παραλήπτη της επιστολής μας, από τον οποίο έλαβε την μετά το τέλος της δικής μας επιστολής δημοσιευόμενη απάντηση, η οποία κρίθηκε πολύ επεξηγητική των πραγμάτων και αρκούντως ικανοποιητική.

Προς τον κο Άδωνι Γεωργιάδη

Αθήναι 5.8. 1997 μ.α.χ.χ.

Αγαπητέ κε Γεωργιάδη,

Πληροφορηθήκαμε ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις σας ένα βιβλίο του ελληνόφωνου συγγραφέως Γρηγ. Ζώρζου, στις σελίδες του οποίου καθυβρίζονται με κακοήθεια οι τιμώντες τους εθνικούς μας Θεούς (τόσο ο νύν μετά παρρησίας δηλώνοντες τέτοιοι, όσο και φυσικά το σύνολο των ευσεβών προγόνων μας) ως τάχα.. δούλοι, servī, με τον "περίεργο" -όσο και γελοίο- ισχυρισμό ότι.. κάθε λάτρης ισούται με δούλο (...)

Ελπίζουμε ότι δεν συμφωνείτε με αυτή την υβριστική για την πατρογονική μας Θρησκεία "περίεργη" θέση του συνεργάτου σας, ή ότι τουλάχιστον έτυχε να μη διαβάσετε προκαταβολικά το ελάχιστο ωστόσο περιεχόμενο τής καθαρά δικής του "εργασίας" μέσα σε αυτό το βιβλίο. Εκτός της αντιθέτου περιπτώσεως λοιπόν, σάς καλούμε στο όνομα των αληθινών Ελλήνων προγόνων μας να επανορθώσετε στοιχειωδώς αυτή την προσβολή όχι μόνο κατά της πατρογονικής μας Θρησκείας αλλά και κατά αυτού του ιδίου των κύρους των ελληνοκεντρικών εκδόσεών σας, αποσύροντας αμέσως από την κυκλοφορία το εν λόγω βιβλίο και εκδίδοντας σχετικό Δελτίο Τύπου.

Να σάς έχουν καλά οι Μάκαρες Θεοί
και πάντοτε η Γλαυκώπις Θεά να φωτίζει τον δρόμο σας

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

Η απάντηση του εκδότη

Αθήναι 25. 8. 1997

Προς
Υπάτο Συμβούλιο Των Ελλήνων Εθνικών

Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, πληροφορήθηκα την αποστολή σε εσάς ενός φακέλου με υβριστικό περιεχόμενο, υποτίθεται από τις Εκδόσεις Γεωργιάδη.

Το θέμα το ερευνώ προσωπικώς και σάς δηλώνω ρητώς πως εμείς δεν έχουμε καμμία σχέση. Ο λόγος που δεν σας απαντήσαμε ακόμη είναι η δική μου απουσία για διακοπές από τις οποίες επέστρεψα σήμερα.

Για την καθαυτή λοιπόν "διαφορά" σάς λέγουμε ότι για το συγκεκριμένο βιβλίο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον ο συγγραφέας του κ. Ζώρζος. Εμείς, ως εκδοτικός Οίκος, ποτέ δεν παρεμβαίνουμε στο κείμενο που δημοσιεύουμε, αφού αυτό θα αποτελούσε λογοκρισία, αλλά ευχαρίστως δημοσιεύουμε και αντίθετες απόψεις.

Για το θέμα τέλος της καταστροφής των μνημείων, σάς παρακαλώ το συντομότερο να μας στείλετε υλικό προς δημοσίευση στη μηνιαία πλέον εφημερίδα μας "Ελληνική Αγωγή"

Σας ζητώ συγγνώμη για το ιδιόχειρο της επιστολής, αλλά ήθελα να απαντήσω αμέσως μετά την ενημέρωσή μου για το θέμα, αφού το θεωρώ απόπειρα δυσφημίσεως των Εκδόσεών μου.

Στη διάθεσή σας,

Αδωνις Α. Γεωργιάδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 011 / 19. 8. 1997

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΑΣΗ. ΤΑ ΔΑΣΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΙΕΡΟ

Αύριο, 20 του ρωμαϊκού μηνός Αυγούστου, εγκαινιάζεται εν Ελλάδι μία ακόμη κυνηγετική περιόδος, δηλαδή μία χρονική περιόδος που επιτρέπει σε εκατοντάδες χιλιάδες ρωμιούς με ισόποσα νόμιμα ή παράνομα όπλα ανά χείρας, να εκδράμουν για μία ακόμη φορά για να εκτονώσουν τα όποια ένστικτά τους σε βάρος μιάς πανίδας που ήδη έχει εξολοθρευτεί, μέσα σε ένα περιβάλλον ήδη λεηλατημένο.

Δεν θρέφουμε φυσικά φρούδες ελπίδες ότι θα γίνει το θαύμα των θαυμάτων ώστε όλοι αυτοί οι εγκληματούντες με επαναληπτικά και υπερσύγχρονα όπλα κατά της φυσικής διατάξης του περιβάλλοντος κόσμου να.. φωτισθούν και να αποκτήσουν με μαγικό τρόπο την αίσθηση του Ιερού (sacrum) που χαρακτήριζε τους πολυθεϊστές προγόνους μας αναφορικά με τον τελευταίο (τον περιβάλλοντα δηλαδή κόσμο). Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να λογικευθεί στοιχειωδώς κάποτε ο Έλληνας Νομοθέτης, πάνω έστω στη "λογιστική" (χυδαία) αντίληψη του "προσέχουμε για να έχουμε" και να απαγορεύσει από εδώ και στο εξής ΚΑΘΕ κυνηγετική δραστηριότητα.

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.

Υ.Σ.Ε.Ε. / Γραμματεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 012 / 21. 8. 1997

Στις 21 Αυγούστου 1997 το ΥΣΕΕ έστειλε στην Ολυμπιακή Επιτροπή την πιο κάτω επιστολή του με την οποία ανακοινώνοταν η πλήρης αντίθεσή μας όχι μόνο στο αίτημα των Αθηνών για ανάληψη των ψευτο-Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και στην γενικότερη προσβολή ενός θεσμού που για τους προγόνους μας αληθινούς Έλληνες ήταν ιερός.

Προς τα Μέλη Της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

International Olympic Committee
Sports Department. Candidate City Relations
Chateau de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland

Αγαπητοί κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σάς δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην ανάληψη των λεγόμενων "Ολυμπιακών" Αγώνων του 2004 από την οικονομικά και οικολογικά ήδη κατεστραμμένη χώρα μας.

Ίσως σάς είναι ήδη γνωστό το ότι η υποψηφιότητα των Αθηνών γίνεται σκανδαλωδώς ερήμην του ελληνικού λαού για την οικονομική και πολιτική μόνο κερδοσκοπία κάποιων συγκεκριμένων οργανωμένων συμφερόντων που μεταχειρίζονται τον πρώτο (δηλαδή τον ελληνικό λαό) ως δουλικό κοπάδι τηλεανοήτων και επίσης ψεύδονται όταν τον παρουσιάζουν να επιθυμεί την καταστροφική για τον τόπο μας ανάληψη, στο εξωφρενικό μάλιστα ποσοστό του.. 96 % (!!).

Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζετε ακόμη, είναι ότι εκτός από την όποια ήδη εκπεφρασμένη αντίδραση τμημάτων του Ελληνικού λαού για τις οικολογικές και οικονομικές καταστροφές που θα χρεωθεί ο λεηλατημένος τόπος μας, τις οποίες άλλωστε ήδη προσυπογράφουμε, εμείς οι Έλληνες Εθνικοί είμαστε επιπλέον καθέτως ενάντιοι στην ανάληψη των Αγώνων αυτών από την πόλη των Αθηνών, για τον λόγο ότι είναι ψευδεπίγραφοι και ουδεμία σχέση έχουν με το αυθεντικό αγωνιστικό και βιοτικό πνεύμα των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, αλλά τουναντίον, απομακρυνθέντες ήδη παντελώς από τον αρχικό ρομαντισμό που τους δημιούργησε πριν από έναν περίπου αιώνα, και ίσως δικαιολογούσε μερικά το να "αναβιώνουν" από μη-Έλληνες και κατά πλειοψηφία μονοθεϊστές, πλήρως αποστερημένοι της πραγματικής ουσίας τους (δηλαδή από τη λατρευτική τους κατεύθυνση), αποτελούν σήμερα με τη χυδαία εμπορευματοποίησή τους μία βαθύτατη προσβολή των συμβόλων και των νομιζομένων των προγόνων μας που τίμησαν στη θεολογία τους το Υψηλό, το Αληθές και το Ωραίο. Ακόμη και το όνομα της θρησκείας μας (Ολυμπιακό, Ολύμπιο) το έχετε ήδη μετατρέψει σε εμπορικό σήμα κατατεθέν.



Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πραγματικοί Ολυμπιακοί Αγώνες καταργήθηκαν από τους βυζαντινορωμαίους κατακτητές πριν από 16 αιώνες, ως το κατ'εξοχήν σύμβολο-θεσμός της πατρώας κοσμοαντίληψης, και αν ποτέ αναστηθούν ξανά, θα αναστηθούν σε όλη τους την μεγαλοπρέπεια μαζί με την ανάσταση του εδώ και 22 αιώνες υπόδουλου -τουλάχιστον πολιτισμικά- Ελληνικού 'Εθνους. Όλες οι άλλες "αναβιώσεις" τους ήταν είναι και θα είναι είτε κωμικές, είτε βέβηλες.

Στο όνομα λοιπόν των εθνικών μας (Ολυμπίων) Θεών και των αδικαίωτων ψυχών των προγόνων μας, σας καλούμε να μην επιχειρήσετε την προσβολή του ονόματος της εθνικής μας θρησκείας (Ολυμπισμός) ΚΑΙ μέσα στα ιερά εδάφη των Ελλήνων.

Στην αντίθετη περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια αποκαταστάσεως του σεβασμού προς την Εθνική μας Παράδοση κατά την διαξαγωγή αυτών των ψευδεπίγραφων Αγώνων.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την απόρριψη του "αιτήματος των Αθηνών".

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 013 / 21. 8. 1997

Προς πληροφόρηση του Ελληνικού Τύπου, στις 21. 8. 1997 κοινοποιήθηκε από την Γραμματεία μας η ως άνω επιστολή μας # 012 / 21. 8. 1997 προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Candidate City Relations) στη Λωζάννη της Ελβετίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 014 / 21. 8. 1997

Με το παρόν Δ.Τ. μας, διαβιβάζουμε στον ελληνικό Τύπο και ΜΜΕ ανακοίνωση του ιταλικού Movimento Tradizionalista Romano, αναφορικά με την καταστροφή του Βωμού του Θεού Διονύσου στη Ραπεντώσα Αττικής από φανατικούς παρεκκλησιαστικών οργανώσεων, η οποία είχε καταγγελθεί από εμάς με την ανακοίνωσή μας νο 002 της 20.7.97 προς τον ελληνικό Τύπο και ΜΜΕ και τα εντός Βουλής πολιτικά κόμματα.

Οι προ δέκα περίπου ημερών δημοσιεύσεις, σε κάποιες εφημερίδες, μικρών φωτορεπορτάζ σχετικά με την καταστροφή του Βωμού, έστω και με τον ανορθόδοξο τρόπο που αυτές έγιναν ("..ειδοποιηθήκαμε από γείτονες") μάς δίνει τουλάχιστον μία ελάχιστη χαρά, στο μέτρο που για την προστασία της ζώσης και μνημειακής παράδοσής μας δεν είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σε δημοσιεύσεις στον ευρωπαϊκό Τύπο, που ουσιαστικά θα εξευτέλιζαν ακόμη περισσότερο την ήδη κακόφημη νεοελλαδική πραγματικότητα.

«We, the Roman Gentiles of the Roman Traditionalist Movement in Italy join the Supreme Council Of The Gentile Hellenes For The Preservation And Restoration Of The Genuine Hellenic Tradition in their protest against the barbarian people who destroyed the Altar of God Dionysus in Attica».

Claudio Rutilio, Messina, Idus Aug. 2750 a.U.c. (13 Aug 1997 era vulgaris)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 015 / 23. 8. 1997

Προς όλες τις Ελληνότροπες Ομάδες, Κινήσεις και Άτομα

Αγαπητοί φίλοι,

με την παρούσα επιστολή μας σάς ανακοινώνουμε την μετά από πολύπλευρες συζητήσεις, έντονο προβληματισμό και "απρόσμενα" γεγονότα που επέβαλαν την επιτάχυνση των διαδικασιών (σπάσιμο του Βωμού του Θεού Διονύσου), ιδρυση του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, μίας ενωτικής για όλους τους Εθνικούς και πανελλαδικής κίνησης που έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό εκπροσώπησης του χώρου μας προς τα έξω με έναν συγκροτημένο και σαφή ΛΟΓΟ.

Η Κίνηση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία ατόμων με αποδεδειγμένο ενωτικό και αντιαρχηγικό χαρακτήρα και σκοπό της έχει να αγκαλιάσει όλες τις κινήσεις και τα άτομα που εμπνέονται από γνήσια και αγνά εθνικά αισθήματα. Το ΥΣΕΕ δεν καταργεί την αυτοτέλεια και αυτονομία των επί μέρους κινήσεων που οφείλουν να εξακολουθήσουν απρόσκοπτα την ιδιαίτερη δράση τους. Απλώς, προσφέρει τη δυνατότητα, για τοπικά, μερικά ή ειδικά ζητήματα και προβλήματα να εκφράζεται

προς τα έξω και ενιαίος (πανελλαδικός) ΛΟΓΟΣ. Και θεωρούμε ότι η μέχρι τούδε αδυναμία ύπαρξης ενός τέτοιου Λόγου, απετέλεσε την μεγαλύτερη αδυναμία των Ελλήνων Εθνικών.

Κάτω από αυτό λοιπό το πνεύμα, αγαπητοί φίλοι, σάς καλούμε να συμμετάσχετε και εσείς, ομαδικά ή μεμονωμένα στην Κίνησή μας.

Ας αφήσουμε απέξω μόνο εκείνους που κάτι τέτοιο τους πρέπει. Τους εγωϊστές, τους αρχομανείς, τους παρακωλύοντες και τους εσαεί κοσκινίζοντες επειδή απλώς δεν θέλουν να ζυμώσουν.

Η μέχρι τώρα ανταπόκριση των απλών ανθρώπων, υπήρξε κάτι περισσότερο από συγκινητική. Μία νέα εποχή αρχίζει για τον αληθινό Ελληνισμό. Εσείς, φίλοι, θα μείνετε απέξω;

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 016 / 30. 8. 1997

'Όταν εμείς οι Έλληνες Εθνικοί ανθιστάμεθα με όλες τις δυνάμεις μας στην επιχειρούμενη αναβίωση της βυζαντινής μούμιας στη νεοελλαδική κοινωνία, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η φασιστικο-θεοκρατική θέσμιση της καθημερινής ζωής που ο βυζαντινισμός υπόσχεται, είναι ο υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος για την εθνική μας και ατομική μας αυτογνωσία και απελευθέρωση.

ΔΕΝ πολεμάμε λοιπόν φαντάσματα, ούτε ανεμόμυλους ως νέοι Δον Κιχώτες. Γιατί τα τελευταία γεγονότα στη Ρωσία, σε αυτή τη μοναδική γνήσια πολιτισμική απόγονο της κτηνώδους Νέας Ρώμης του Βοσπόρου, αποδεικνύουν ότι η βυζαντινή θεοκρατία αποτελεί για την ανθρωπότητα μία απειλή όμοια σε δύναμη και επικινδυνότητα με την αντίστοιχη που ευαγγελίζονται ο χασάπηδες του Ισλαμισμού.

Το ΥΣΕΕ, καταγγέλλει την εν Ρωσία παραβίαση της ανεξιθρησκίας με επαίσχυντο νόμο του Ρωσικού Κοινοβουλίου που ουσιαστικά απαγορεύει την ελεύθερη δραστηριότητα των εκτός της Ορθοδόξου Χριστιανικής θρησκειών και θρησκευτικών δογμάτων. Καλεί επίσης όλους τους μη θεομανείς Έλληνες πολίτες σε διαρκή εγρήγορση, απέναντι στον ΗΔΗ ΟΡΑΤΟ κίνδυνο ανάλογων εξελίξεων και στη δική μας πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική πραγματικότητα, που τελευταία κυλάει όλο και ταχύτερα προς την βυζαντική βαρβαρότητα.

-ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΡΩΣΙΚΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ

-ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ο ΤΟ TAXYTERO ΔΥΝΑΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΥΣΕΕ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 017 / 3. 9. 1997

Για εμάς τους Έλληνες Εθνικούς, για τους οποίους εμάς ο Παρθενώνας δεν είναι ένα απλό αρχιτεκτονικό αριστούργημα αλλά ερειπωμένος και αιχμάλωτος ΝΑΟΣ της εθνικής μας Θρησκείας, δεν απετέλεσε προσβολή η εκεί σημερινή ΕΙΡΗΝΙΚΗ διαμαρτυρία διαδηλωτών κατά της ανάληψης των ψευδεπίγραφων και εμπορευματικών "Ολυμπιακών" Αγώνων από την ήδη λεηλατημένη και οικολογικά κατεστραμμένη Αθήνα. Πόσο μάλλον όταν σε αυτό τον τόπο που κατά την πολυθεϊστική του περίοδο γέννησε πρώτος την ιδέα της Ισηγορίας, σήμερα έχει καταστεί πατελώς αδύνατο ακόμη και το να κάνει απλώς γνωστή την ύπαρξή του ο οποιοσδήποτε ξεφεύγει από τη μάζα και "τολμά" να διαφωνεί με τις επιβαλλόμενες από την προπαγάνδα των κρατούντων απόψεις

Απετέλεσε όμως, φαίνεται, προσβολή για το βυζαντινόφρον επίσημο Κράτος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη αυτών των διαδηλωτών. Για το ίδιο ακριβώς χριστιανικό Κράτος, που εμπορεύεται χυδαία τους αξιοθέατους αιχμάλωτους Ναούς μας (λ.χ. 1.600 δρχ κοστίζει η απλή είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, όταν η ολοήμερη περιήγηση στην Πομπηΐα κοστίζει μόλις 1.200 δρχ και είναι εντελώς δωρεάν στον θαυμαστό χώρο του αρχαίου Ακράγαντος !!!) την ίδια στιγμή που αφήνει σκανδαλωδώς αφύλακτους αμέτρητους μη θεαματικούς ή εντελώς εκθεμελιωμένους άλλους (όπως το Ιερό του Διονύσου στην Αττική που πριν από 2 μήνες καταστράφηκε από θεομανείς παραεκλησιαστικών οργανώσεων, και ούτε ο Υπουργός παραιτήθηκε, ούτε τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ δημοσίευσαν την καταγγελία μας).

'Όντας και εμείς λοιπόν ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην ανάληψη του ψευδεπίγραφου τοίρκου από την προ πολλού χιλιοβιασμένη από τους Ρωμιούς πόλη της Γλαυκώπιδος Θεάς Αθηνάς, όχι μόνο για τις στενά οικονομικές και οικολογικές αιτίες που κινητοποίησαν τους συλληφθέντες, αλλά επιπροσθέτως και για τον λόγο ότι το τοίρκο αυτό αποτελεί παρωδία και γελοιοποίηση ενός από τους πιό ιερούς θεσμούς των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, εκφράζουμε τη πλήρη συμπάθεια και συμπαράστασή μας στους συλληφθέντες διαδηλωτές.

-ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ" ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΑΣ

-ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 018 / 3. 9. 1997

Προς τον κ. Φρ. Γερμανό

c/o Εκδόσεις Καστανιώτη

Αγαπητέ κύριε Γερμανέ,

Στη σελίδα 58 του βιβλίου σας "Τερέζα" αποκαλείτε "τυχοδιώκτες της δεκάρας" τους Θεούς μας και "βιτσιόζο" τον ύπατο εθνικό Θεό μας Δία. Επειδή όμως σε αυτόν τον κατακτημένο τόπο δεν κατοικούν μόνο χριστιανόδουλοι και βυζαντιόφρονες Ρωμιοί, αλλά και αληθείς Έλληνες, θα σας θερμοπαρακαλούσαμε να χρησιμοποιείτε στο εξής τέτοιους ή ανάλογους χαρακτηρισμούς, λογοτεχνική αδειά ή όχι αυτό ουδόλως μάς αφορά, αποκλειστικά και μόνο για τους θεούς που εσείς τιμάτε, δηλαδή τον ιουδαϊο Ιαχωβά και τον νιό του Τζεσουά και να αφήσετε ήσυχους τους Θεούς ανθρώπων που είναι εντελώς ξένοι προς εσάς, τόσο διανοητικά όσο και ψυχικά.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς Και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 019 / 10. 9. 1997

Προς τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ

Αγαπητέ κ. Χατζόπουλε,

1. Με μεγάλη έκπληξη, παρατηρήσαμε ότι στη σειρά εκδόσεών σας υπό τον τίτλον "Οι Έλληνες", συμπεριλαμβάνονται και τα έργα του Ιουδαίου συγγραφέως ΦΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣΗΦ, "Κατ' Αππίωνος" και "Ιουδαικές Αρχαιότητες".

Πέρα από το ότι ο εν λόγω συγγραφεύς δεν έχει καμία ιδεολογική ή άλλη σχέση με την Ελλάδα και τους προγόνους μας, θα' πρεπε, κατά τη γνώμη μας, να μελετήσετε τα κείμενά του πρώτα και μετά να προχωρήσετε στην έκδοσή τους. Τότε θα διαπιστώνατε ότι υπάρχουν εδάφια τα οποία είναι τουλάχιστον δυσφημιστικά για τους προγόνους μας, όπως το ότι εκδίδουν χιλιάδες βιβλία που.. το ένα αναιρεί το άλλο, κ. ά. Ταυτοχρόνως, ο Ιουδαίος συγγραφέύς επαινεί, φυσικά, τους δικούς του προγόνους, οι οποίοι μέχρι τότε είχαν συγγράψει μόνο.. εικοσι-δύο βιβλία (βλ. "Κατά Αππίωνος" Κεφ. VII, 37).

2. Επίσης, στην εισαγωγή των διασωθέντων κειμένων τού αυτοκράτορος Ιουλιανού, αναφέρετε σαν τάχα πραγματικό τον λεγόμενο τελευταίο χρησμό του Μαντείου των Δελφών ("Είπατε τώι Βασιλεῖ") που υποτίθεται ότι δόθηκε στον Ορειβάσιο. Είναι γνωστό ότι το Μαντείο των Δελφών δε χρησιμοδοτούσε εκείνη την εποχή, διότι οι Εβραϊο-Χριστιανοί κατακτητές είχαν προσβάλλει την ιερότητά του, χτίζοντας νεκροταφείο εντός του ιερού χώρου. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο "χρησμός" αυτός αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Βυζαντινό χρονικογράφο I. Κεδρηνό μόλις τον ενδέκατο (!!) αιώνα. Επίσης, ο (πασιφανώς μη Εθνικός) Κ. Παπαρηγόπουλος, του οποίου την "Ιστορία τού Ελληνικού 'Έθνους" έχετε εκδώσει, αμφισβήτει -αν δεν απορρίπτει- αυτή τη χριστιανική φαντασιοπληξία.

Ελπίζουμε να δεχθείτε τα παραπάνω ως φιλικές και από Έλληνες σε Έλληνα παρατηρήσεις, και να κάνετε ό, τι εσείς κρίνετε πρέπον για την -κατά το δυνατόν- αποκατάσταση της αλήθειας.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς Και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 020 / 4. 10. 1997

Προς την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αθήναι 4. 10. 1997

Αγαπητοί κύριοι,

λυπούμεθα πολύ που είμαστε και αισθανόμαστε Έλληνες, δηλαδή ΜΗ Ιουδαίοι (κατά την καταγωγή ή κατά την περί Θεών αντίληψη) και συνεπώς δεν μάς συγκινεί ιδιαιτέρως η σημερινή ραδιοφωνική διαφήμισή σας, με την οποία ενημερώνετε το κοινό ότι από αύριο θα προσφέρετε στους αναγνώστες σας Ατλαντα για περαιτέρω εμπέδωση της.. βιβλικής μυθολογίας και δεισιδαιμονίας.

Εμείς, εν πλήρει συνειδήσει εθνικά και πολιτισμικά υπόδουλοι, για την ώρα προσδοκούμε με την ηρεμία του έχοντος και κατέχοντος το πιο ουσιαστικό στοιχείο Ελευθερίας, δηλαδή τη Διαύγεια, το σίγουρο και αναμενόμενο ότι κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλη (εξαιρετικά κοντινή μας) εποχή θα πράξουν όμοια για τα υγιή και αληθινά νομιζόμενα της εθνικής Θρησκείας των Ελλήνων.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 021 / 4. 10. 1997

Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ χαιρετίζει (με την πρέπουσα βεβαίως επιφύλαξη που οφείλει να διατηρεί ο καθένας που γνωρίζει τα νεοελληνικά πράγματα) τη νέα χάραξη της Εγνατίας σε απόσταση ασφαλείας 2,5 χλμ. από τον ιερό χώρο του Δωδωναίου Μαντείου με πρωτοβουλία της εταιρείας "Εγνατία ΑΕ" και τελική έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

ΥΣΕΕ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 022 / 7. 10. 1997

Προς την εφημερίδα ΕΞΟΥΣΙΑ

Κύριε Διευθυντά,

διαβάζουμε τακτικά τα όσα ο θεόδουλος συνεργάτης σας κος Άρης Δαβαράκης ξεδιπλώνει καθημερινά στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας σας, σε μία απροκάλυπτη και πρωτοφανή βυζαντινορθόδοξη παραληρηματική προπαγάνδα, και βεβαίως μέχρι σήμερα δεν μάς έπεφτε ουδείς λόγος επ' αυτού, αφού ακόμη και σε μία Πολιτεία που καταφανώς παραβιάζει την οφειλόμενη ιστηγορία των πολιτών, έχει ο καθένας -έστω και ελέω του γνωστού Λόγου Δίχως Αντίλογο- το δικαίωμα να εκφράζει τις όποιες απόψεις του δίχως να ενοχλείται από τους άλλους.



Στο φύλλο όμως της Δευτέρας 6.10.97, ο ως άνω θεόδουλος και μισαλλόδοξος συνεργάτης σας απεκάλεσε "μεθύστακα" (..) τον Θεό των Ελλήνων Διόνυσο-Βάκχο, συγκρίνοντάς τον με τον.. "άγιο" Βάκχο της θρησκείας που αυτός υπηρετεί. Εκτός του ότι ο πιο πάνω "άγιος" είναι ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ (βλ. Evans Arthur: The God of Ecstasy, Νέα Υόρκη, St. Martin's Press, 1988 και Βλ. Ρασσιά: Περί Των Πατρώων Θεών, Αθήναι, Ανοιχτή Πόλη, β' έκδοση, 1997) και ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ από τους χριστιανούς για να γίνουν πιο αποδεκτά τα παραληρηματικά ιυδαϊκά "διδάγματα" από τους Έλληνες Εθνικούς των πρώτων αιώνων του βίαιου προστριγυτισμού του έθνους μας (όπως άλλωστε και όλοι οι λοιποί υποτιθέμενοι "όσιοι" και "άγιοι" Απόλλωνες, Ποσειδώνες, Αρτέμιδες, και πάει λέγοντας..), πιστεύουμε ότι ΚΑΝΕΝΑΣ δεν δικαιούται να προσβάλλει ή να καθυβρίζει τους Θεούς ανθρώπων που είναι εντελώς ξένοι προς αυτόν, τουλάχιστον εθνικά και πνευματικά, πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι οι ΕΘΝΙΚΟΙ Θεοί του τόπου που τον φιλοξενεί.

Ελπίζουμε σε απάντησή σας και σαφή τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα, το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς ξεπερνάει τα στενά όρια της "διαμάχης" ανάμεσα σε δύο θρησκείες και κοσμοαντιλήψεις.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

Υ.Σ.Ε.Ε. / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 023 / 7. 10. 1997

Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ καταγγέλλει σε κάθε ελεύθερο Έλληνα την μεθοδευόμενη υπόσκαψη / καταστροφή του Κεραμεικού από την κατασκευάστρια εταιρεία του λεγόμενου "αθηναϊκό μετρό" και τους κρατικούς φορείς που υποστηρίζουν ή νομιμοποιούν αυτή την πρωτοφανή επιθετική πράξη κατά του ιερού αυτού χώρου.

Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ απαιτεί την οριστική ματαίωση της υπόσκαψης του Κεραμεικού. Σε περίπτωση της ελάχιστης πιθανής ζημιάς στα προγονικά μας μνημεία θα αναζητήσουμε ενόχους.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 024 / 5. 11. 1997

Κα N. Κορνάρου - Ρασσιά
εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αγαπητή κα Κορνάρου - Ρασσιά

Διαβάζοντας το σημερινό ολοσέλιδο κείμενό σας "Μία νέα ματιά στη Μινωϊκή Κρήτη", με την ομολογουμένως έντεχνη φωτογραφική υποστήριξη, αναφορικά με το "μνημειώδες" δίτομο βιβλίο "Αρχάνες" των Γιάννη και Εύας Σακελλαράκη, που ανάμεσα στα τόσα άλλα έρχονται να ξαναϋποστηρίζουν, με τη βιβλιακή τώρα αίγλη, τον γνωστό ισχυρισμό τους περί.. ανθρωποθυσιών στον κρητομινωϊκό κόσμο, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ δεν βρίσκεται κανένας γαλαντόμος χορηγός (όπως λ.χ. το Ίδρυμα Ελένης Νάκου) ή αίθουσα παρουσιάσεων (όπως λ.χ. το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης) να προσφέρουν την υποστήριξή τους και στους υπάρχοντες που επίσης με επιχειρήματα καταθέτουν απόψεις εντελώς αντίθετες με την προαναφερθείσα.

Η ερώτησή μας αυτή είναι αποκλειστικώς ρητορικής φύσεως και ούτε χαρακτηρίζεται από την αφέλεια της αναμονής σοβαρής απαντήσεως. Τίποτα φυσικά δεν είναι τυχαίο. Πίσω από κάθε απορία μας υπάρχει μία λογικότατη εξήγηση, διόλου ευχάριστη ωστόσο για εκείνους που αρνούνται, παρά την "global" τάση των καιρών, να φτύσουν το εθνικό όνομά τους "Έλλην".

Με τιμή,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 025 / 6. 11. 1997

Προς τον κ. Στέλιο Αργυρό
ευρωβουλευτή N. Δημοκρατίας

Αγαπητέ κ. ευρωβουλευτά

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας συγχαρούμε θερμά για τις φιλάρχαιες ενέργειές σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του απειλουμένου με καταστροφή Ιερού του Θεού Απόλλωνος Βασσίτου (Επικουρείου) και προς έκθεση τού κατά προκλητικό τρόπο αδιάφορου επίσημου Ελληνικού Κράτους.

Είθε και οι λοιποί εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να είχαν τις ίδιες ή ανάλογες εναισθησίες σε ό,τι αφορά τα αργά αλλά σταθερά εξαφανιζόμενα ή εξακολουθητικώς βεβηλούμενα προγονικά μνημεία και Ιερά.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 026 / 11. 11. 1997

Προς κ. Περ. Κοροβέση, εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αγαπητέ κ. Κοροβέση

Το σημερινό άρθρο σας "Εγκληματίες Πολιτισμού" μάς εξέπληξε ευχάριστα και με την παρούσα σάς εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας. Σε απάντηση ωστόσο του ότι "ο Κεραμεικός απειλείται άμεσα και καμμία ομάδα πολιτών δεν βρέθηκε να περιφρουρήσει τους αρχαίους τάφους και να αποτρέψει την νέα μηδική επίθεση των τραστών", επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε ότι στις 7. 10. 1997 εκδόθηκε η υπ αριθμ. 23 ανακοίνωση / καταγγελία μας η οποία όμως ΔΕΝ φιλοξενήθηκε από κανένα ΜΜΕ ή εφημερίδα (προφανώς για να μην υπάρξει επικίνδυνος παραδειγματισμός και συνεπώς εναισθητοποίηση της ναρκωμένης και άρα εξουδετερωμένης πλειοψηφίας του ελλαδικού λαού).

Τέλος, για το ότι ανάλογες φωνές διαμαρτυρίας -όπως πολύ σωστά παρατηρείτε- "απασχολούν την κοινή γνώμη κατά πολὺ λιγότερο από ένα κερδισμένο ή χαμένο γκόλ", εμείς γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί για αυτό το εξωφρενικό δεδομένο.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 027 / 18. 11. 1997

Το ΥΣΕΕ εκφράζει με την παρούσα τον αποτροπιασμό του για το πρωτοφανές και πολύνεκρο νέο κακούργημα των φανατικών μονοθεϊστών της Γκαμαά Αλ Ισλαμίγια, ενάντια σε αθώους ανθρώπους των οποίων το μοναδικό "έγκλημα" υπήρξε το ότι είχαν επισκεφθεί και θαύμαζαν ένα φαραωνικό μνημείο του Λούξορ. Το έγκλημα αυτό έρχεται ως αποκορύφωση της μέχρι τώρα εκδήλωσης ανοικτού μίσους των φανατικών Ισλαμιστών της γειτονικής μας χώρας (η οποία στην μακραίωνα Ιστορία της κυβερνήθηκε για περίπου δύο αιώνες και από Έλληνες βασιλείς) για τα προχριστιανικά μνημεία της, τα οποία οι ηγέτες τους αποκαλούν ανοικτά "είδωλα προς καταστροφή" (προ τριών ετών ο σεΐχης Αλί Γιεχά είχε δηλώσει προκλητικά ότι "Η Σφίγγα και οι Πυραμίδες αποτελούν είδωλα, όπως και όλα τα φαραωνικά μνημεία. Ο προφήτης Μωάμεθ κατέστρεψε τα είδωλα. Το ίδιο οφέλουμε να κάνουμε και εμείς..")

Τα όσα συνέβησαν στο Λούξορ της όχι και τόσο μακρινής μας Αιγύπτου, δεν πρέπει ωστόσο να εκτοπισθούν από το προσκήνιο του ενδιαφέροντός μας, με τη λογική του "αλλού βρέχει" ή του "μακριά από εμάς". Το πρόβλημα της θεομανίας και του μίσους για τις αρχαίες Παραδόσεις είναι όχι μόνο απλώς υπαρκτό, αλλά και εκρηκτικό ακόμη και σε αυτή την ίδια τη σύγχρονη Ελλάδα. Η μεμονωμένη επίθεση του αγιορείτη μοναχού κατά του αγάλματος του Διός στο Υπουργείο Παιδείας το 1976, δεν χρειάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες για να εξελιχθεί το 1997 σε πολυάνθρωπη επίθεση κατά του Βωμού του Θεού Διονύσου στην Ραπεντώσα Αττικής. Όπως και τα κάποτε δειλά μουρμουρίσματα περί "ειδωλολατρίας" σήμερα έχουν μεταμορφωθεί σε εμπρησμούς αρχαιόφιλων βιβλιοπωλείων και σε από τηλεοράσεως υστερικές κραυγές θεόδουλων και ιερέων

του δικτατορεύοντος ιουδαιοχριστιανικού δόγματος ότι τάχα οι αρχαιολάτρες είναι όργανα του... (κατά τραγική ειρωνεία της Ιστορίας επίσης ιουδαιοχριστιανικής εφεύρεσης) Σατανά.

Η θεομανία, η αγροικία, η μισαλλοδοξία και ο φανατισμός, αυτά τα απόλυτα αντίθετα των πνευματικών προταγμάτων της αυθεντικής Ελληνικής Παράδοσης, άρχουν δυστυχώς και στη χώρα που κάποτε φωτίζοταν από το Φώς του Μουσηγέτου Θεού Απόλλωνος. Το ότι είναι -προς το παρόν ; - αρκετά πίσω από την ισχύ που τους δίνει τη δυνατότητα να σκοτώνουν ανθρώπους στην Αίγυπτο, στην Αλγερία και αλλού, αυτό δεν είναι λόγος να εφησυχάζει κανείς πολιτισμένος και συνειδητοποιημένος άνθρωπος.

Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουν, το συντομότερο δυνατόν, τις θέσεις και προθέσεις τους όλοι οι παράγοντες της νεοελληνικής κοινωνίας που σήμερα διαμορφώνουν προς κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις τη δημόσια γνώμη και αντίληψη, καθώς και το πνευματικό επίπεδο του ελληνικού λαού, δηλαδή οι Διευθύνσεις των ΜΜΕ, τα πολιτικά Κόμματα, οι πολιτιστικοί φορείς και όλα τα μεμονωμένα δημόσια πρόσωπα, αναφορικά με το αν καταγγέλλουν ή όχι τα πιο πάνω τέσσαρα δηλητήρια κατά του ανθρώπινου Πολιτισμού. Το αίμα που χύθηκε άδικα στο Λούξορ, ας συνεφέρει τουλάχιστον τους πάμπολλους ανθρώπους που σήμερα, ηθελημένα ή όχι, κανακεύουν στις αγκαλιές τους τούς μελλοντικούς πιστολάδες του Θεού των μονοθεϊστών.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 028 / 26. 11. 1997

26η ρωμαϊκό μηνός Νοεμβρίου και ανάμεσα σε άλλους τιμάται από τους βυζαντινορωμαίους και ο αρμένιος προστηλυτιστής Νίκων, ο λεγόμενος "Μετανοείτε", που τον 9ο αιώνα έφτασε στη Λακωνία, σε αυτή την τελευταία νησίδα επιβίωσης της εθνικής μας Θρησκείας και επέβαλε την τώρα κρατούσα θρησκεία με την προσφιλή μέθοδο των ομοίων του, δηλαδή δολοφονώντας τον αρχιερέα και "έφορο των εθνικών γαιών" Αντίοχο και ισοπεδώνοντας τους βωμούς.

Ας τού τιμάνε τη γκρίζα μνήμη οι ρωμαιόφρονες, το ίδιο και οι αμνήμονες ή αδαείς των σύγχρονων Λακώνων που μέχρι "πολιούχο" τον έχουν κάνει στα μέρη τους. Εμείς οι άλλοι Λάκωνες, όμοια με τους υπερήφανους προγόνους μας, που ποτέ δεν έκλιναν τον αυχένα στο θεό του Νίκωνος (για αυτό άλλωστε εκείνος έφτιαξε τις εκκλησίες με χαμηλές πόρτες: για να διπλώνουν τη μέση όταν μπαίνουν κι άθελά τους έτσι να προσκυνάνε) θα θυμόμαστε με την ακριβώς αντίθετη διάθεση το άγριο πέρασμά του από τα μέρη τα δικά μας.

Αείποτε βουλόμεθα καλώς ορώντες εξαμαρτείν

μάλλον, ή κακώς νικάν. Που πάει να πεί: *Πάντοτε προτιμάμε το ν' αποτυγχάνουμε βαδίζοντας σωστά, παρά να νικάμε με εγκλήματα και ατιμίες.*

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

Υ.Σ.Ε.Ε. / Τοπική Οργάνωση Σπάρτης



ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 029 / 28. 11. 1997

Προς την Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε.
κ. Αλέκα Παπαρήγα

Αγαπητή κ. Παπαρήγα,

με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σάς συγχαρούμε για τη γενναιότητά σας να καταγγείλετε (εφημ. ΝΕΑ, Δευτέρα 24. 11. 97) με την επιστροφή σας από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, την ασφυκτική εμπλοκή της Εκκλησίας στον εκπαιδευτικό (και όχι μόνο..) χώρο των αδελφών μας της Ομογενείας, καλλιεργώντας τη γνωστή προσκόλληση στο συγκεκριμένο δόγμα αντί για ελληνική συνείδηση, μόρφωση και ελευθεροπρέπεια.

Στη δήλωσή σας ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μία ισχυρή αλλά βουβή διαμαρτυρία για αυτή την απαράδεκτη πνευματική τυραννία, η οποία διαμαρτυρία δεν προέρχεται μόνο από κομμουνιστές, προσυπογράφουμε για του λόγου το αληθές και ενημερώνουμε τον κάθε, θετικά ή αρνητικά, ενδιαφερόμενο ότι αυτή η διαμαρτυρία θα γίνεται ημέρα με την ημέρα όλο και μεγαλύτερη, όχι μόνο στους ομογενείς μας, αλλά και μέσα σε αυτόν τον ίδιο τον ελλαδικό χώρο, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος που ονομάζεται μη εισέτι διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας, πράγμα που αναδεικνύεται ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμένο Κόσμο και την νύν ελληνική πραγματικότητα.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 030 / 29. 11. 1997

Προς την Επιτροπή Για Την Αναθεώρηση του Συντάγματος

(κοινοπ: Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα)

Αγαπητοί κ.κ. Επίτροποι,

με την παρούσα θέλουμε να σάς γνωρίσουμε ότι προσυπογράφουμε και στηρίζουμε την πρόσφατη επιστολή προς εσάς του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας (για την οποία πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο Τύπο της 28.11.97) με την οποία ζητείται η συνταγματική πλέον απαγόρευση της θανατικής ποινής. Η δική μας επιπλέον θέση είναι ότι η θανατική ποινή, η ύπαρξη ή όχι της οποίας αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε βαρβαρικές και πολιτισμένες χώρες, μπορεί να επιτρέψει, συν τοίς άλλοις, στην όποια μελλοντική πιθανή αυταρχία να εξοντώνει ΚΑΙ πολιτικούς ή θρησκευτικούς της αντιπάλους μέσα σε.. "συνταγματικά πλαίσια", με την απλή χάλκευση κάποιων κατηγοριών που εντάσσονται στις τιμωρούμενες εκείνες με την εσχάτη των ποινών.

Επιπροσθέτως, δια της παρούσης σάς εκφράζουμε την θέση μας αναφορικά με το κατεπείγον της ανάγκης του συνταγματικού διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας και της σαφούς θεσμοθέτησης της ανεξιθρησκίας (στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ρητώς και η πολυθεϊστική πατρώα Ελληνική Θρησκεία των Ολυμπίων Θεών). Η έως σήμερα παραμέληση από τον Έλληνα Νομοθέτη να εξασφαλίσει ρητώς την ανεξιθρησκία και την απεμπλοκή του λαϊκού μας Κράτους από την κηδεμονία της Εκκλησίας, αποτελεί πολιτισμικό στίγμα που μας παρουσιάζει δυστυχώς στα όμιμα της πεπολιτισμένης Ανθρωπότητος να απέχουμε πολύ από τις προδιαγραφές της.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία Αθηνών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 031 / 29. 11. 1997

Προς τον Πρόεδρο Ενώσεως Κεντρώων
κ. Βασίλειον Λεβέντη
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

θέλοντας να παρακολουθήσουμε σήμερα το τηλεοπτικό σας κανάλι Κ4Ο, βρεθήκαμε μπροστά σε μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη, βλέποντας δύο απίθανους εκπρόσωπους της μεσαιωνικής μούμιας να εκδηλώνουν τη χειρότερη θρησκοπληξία, μισαλλοδοξία, σκοταδισμό που μπορούσε να φανταστεί Έλληνας πολίτης εν έτει 1997. Το τραγικότερο δε ήταν ότι οι δύο πιο πάνω κύριοι είχαν -κατά κανόνα- θετική ανταπόκριση από το κοινό του σταθμού σας, γεγονός που μάς προβληματίζει κατά πόσον, εσείς, ως προσωπικότητα και ως πολιτικό Κόμμα, συμφωνείτε ιδεολογικά με τους ως άνω κυρίους, οι οποίοι σε κάποια σπιγμή απεκάλεσαν "ειδωλολάτρες" και "σατανιστές" τους προγόνους μας αληθινούς Έλληνες.

Επειδή λοιπόν και εσείς ζητάτε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση την ψήφο μας και θα ήταν εφιαλτικό κάποιος να ψηφίζει "κέντρο" και να βγάλει -προς δυσάρεστη έκπληξή του- στη Βουλή των Ελλήνων κάποιους θεομανείς μεσαιωνιστές, θα σας είμασταν υπόχρεοι αν μάς απαντούσατε το συντομότερο δυνατόν στο παρακάτω ερώτημά μας.

κε Βασίλη Λεβέντη, εσείς, θεωρείτε ότι όποιος δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός είναι.. όργανο του "διαβόλου" και ότι οι 'Έλληνες πρόγονοί μας -και οι σύγχρονοι ομόθρησκοί τους- ήσαν και είναι.. "ειδωλολάτρες" και.. "σατανιστές" ;

'Οσο για το αν θα εξακολουθήσετε να επιτρέπετε την αυτοδυσφήμισή σας, φιλοξενώντας και άλλο στον κομματικό σας σταθμό τους μεσαιωνιστές και εχθρούς του ανθρώπινου Πνεύματος, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα και δεν μας πέφτει κανείς λόγος.

Μετά τιμής

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 032 / 29. 11. 1997

Προς τον κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο,
Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας

(κοινοπ: Προεδρεία της Βουλής των Ελλήνων)

Αγαπητέ κ. Βουλευτά,

αναφορικά με τις πρόσφατες και παλαιότερες πρωτοβουλίες σας για την επανανάρτηση της εικόνας του Ναζωραίου στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Α) Το ότι οι Βουλευτές ορκίζονται στο όνομα της Ομοουσίου Τριάδος του δικτατορεύοντος Θρησκευτικού δόγματος δεν σημαίνει τίποτε περισσότερο από το ότι ακόμη εκκρεμεί η περαιτέρω ενίσχυση από τον 'Έλληνα Νομοθέτη της έννοιας της Ανεξιθρησκίας, με καλή ίσως αρχή τον - επιτέλους !- διαχωρισμό Κράτους - Εκκλησίας στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.

Β) Η συγκεκριμένη εικόνα, που καλώς ή κακώς υποτίθεται ότι εκφράζει τους Νεοέλληνες που προσκυνάνε το δικτατορεύον δόγμα, συμβολίζει ουσιαστικά, όπως η Ιστορία αποδεικνύει, την επί μιάμιση χιλιετία ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ κάθε έννοιας "πολιτεύεσθαι", "βουλεύεσθαι" και "εκλέγεσθαι", αφού όλοι αυτοί οι πολιτικοί θεσμοί που γεννήθηκαν οι περισσότεροι στην προχριστιανική Ελλάδα καταδικάστηκαν από τους χριστιανούς Πατέρες ως θεσμοί της.. Civitas Diaboli (δηλ. της -κατά τον άρρωστο εγκέφαλό τους- Διαβολικής Πολιτείας)

Γ) Στη δήλωσή σας (Ελευθεροτυπία 28. 11.97) ότι θα προσφύγετε έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να πετύχετε την ανάρτηση της εικόνας του Ναζωραίου, θέλουμε απλώς να σάς ενημερώσουμε ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε μία αλυσίδα αντίθετων προσφυγών που δεν θα σάς αρέσουν προφανώς καθόλου, ανάμεσά τους και ημών των Ελλήνων Εθνικών για τη συνεχιζόμενη

πολιτισμική κατοχή στον τόπο μας που δεν μάς επιτρέπει ούτε καν τα ελάχιστα δικαιώματα που ήδη έχουν ξένα δόγματα και θρησκείες, πόσο μάλλον τα σκανδαλώδη προνόμια του -εξωελληνικής προέλευσης- δικτατορεύοντος δόγματος.

Δ) Επειδή υπηρετείτε όχι τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα ή την Εκκλησία, αλλά τον Ελληνικό Λαό, στο ύπατο βουληφόρο πολιτικό σώμα του, δηλ. τη Βουλή των Ελλήνων, αν σώνει και καλά επιθυμείτε σφόδρα την εικονιστική παρουσία του πνεύματος της βουληφορίας, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε εκεί τις εικόνες (αγάλματα) του Θεού Διός Βουλαίου και της Θεάς Αθηνάς Βουλαίας. Σε αυτή την περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι ως πολιτιστικό σωματείο ευχαρίστως θα κάναμε δωρεά στην Βουλή των Ελλήνων τα δύο αυτά αγάλματα.

Να σάς έχουν καλά οι Αθάνατοι Θεοί και πάντοτε η Γλαυκώπις Θεά να σάς φωτίζει τον πνευματικό σας δρόμο.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία Αθηνών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 033 / 2. 12. 1997

Προς τον κ. Θ. Βαρίνο,
Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας,

(κοινοπ. Ημερήσιος Τύπος και Ηλεκτρονικά ΜΜΕ)

κ. Βουλευτά,

με την παρούσα επιστολή μας επιτρέψτε μας να σάς εκφράσουμε τις αντιρρήσεις μας για την, με την χθεσινή σας ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, απόπειρα διωγμού κατά καθηγήτριας που, πολύ σωστά, σε σεμινάρια προς εκπαιδευτικούς της Χίου τόλμησε -επιτέλους- να υπερβεί τα δογματικά εσκαμμένα του δικτατορεύοντος -και εξωελληνικής καταγωγής- θρησκευτικού δόγματος.

Η Παλαιά Διαθήκη, κε Βουλευτά, όντως ΔΕΝ είναι και τόσο αξιοπρεπές βιβλίο, αν μπει κανείς στον κόπο να το διαβάσει, όπως ΔΕΝ υπήρξε ιδιαιτέρως αγαθή προσωπικότητα ο λεγόμενος "Μέγας" Κωνσταντίνος. Όμοια, τα θεία αρχέτυπα Θεομητέρα - Θείο Βρέφος ή Σωτήρ Εσταυρωμένος (έχουμε 16 προχριστιανούς τέτοιους !!) ΔΕΝ είναι χριστιανικά αλλά πολύ αρχαιότερα. Απλώς, οι χριστιανοί τα αντιγράφανε από τις λατρείες των Εθνικών, κατά κανόνα μάλιστα διαστρέφοντάς τα, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέτρα του δουλικού έθους που εισήγαγαν στην ανθρωπότητα.

Αν είναι πάντως μόνο η μη επαρκής γνώση σας αυτή που σάς έκανε να ενεργήσετε ωσάν να αγνοείτε παντελώς όλα τα πιο πάνω, εμείς από την πλευρά μας, ως γνήσιοι Έλληνες, ευχαρίστως θα σάς προτείνουμε μία καλή και έγκυρη σχετική βιβλιογραφία προς άριστη ενημέρωσή σας.

Αντί λοιπόν να καταθέτατε τέτοιου είδους ερωτήσεις για να τιμήσετε την βουλευτική σας ιδιότητα, ίσως θα ήταν πολύ καλύτερο, και εμφανώς πολύ πιο Ελληνικό, να είχατε ασχοληθεί λ.χ. με το αίσχος του ότι στο συγκεκριμένο νησί (Χίος) τα θραύσματα του Ναού του Θεού Απόλλωνος Φανεού χρησιμοποιούνται για.. πέτρες στις γύρω ξερολιθιές (..) Ή να είχατε διαμαρτυρηθεί, κε Βουλευτά, για το ότι τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο συχνά - πυκνά, από άμβωνες, από έντυπα και από τηλεοράσεις, η πραγματική Ελληνική, δηλαδή η Εθνική μας Θρησκεία, καθυβρίζεται ως τάχα "ειδωλολατρική" (..)

Η δική μας προτροπή προς εσάς, κε Βουλευτά, που έχετε το ανώτατο αξίωμα της εκπροσωπήσεως του Ελληνικού Λαού, είναι το να προσπαθήσετε από τούδε να υπηρετείτε μόνο τον αληθινό Ελληνισμό, αντί να εξωθείτε τα πράγματα σε όρια εθνικού διχασμού, υποδαυλίζοντας διωγμούς ανθρώπων που εκφράζουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ αντίληψη περί Ιερού, και όχι.. "αθεϊα" (..) όπως

αρέσκονται να κραυγάζουν οι αξιωματούχοι και οι κάποιοι αμαθείς ακολουθητές του δικτατορεύοντος δόγματος.

Εμείς, που γνωρίζουμε καλά την πραγματική, ήτοι την ανεξίθρησκη, Ιστορία, μπορούμε να σάς διαβεβαιώσουμε ότι, αντίθετα, από όλον τον πολιτισμένο κόσμο του 1ου, 2ου και 3ου αιώνα οι χριστιανοί ήταν εκείνοι που εθεωρούντο -ανάμεσα σε πολλά άλλα- και ΑΘΕΟΙ, αφού δεν είχανε ούτε λατρευτικό, ούτε ιερατείο, ούτε Ναούς, τα οποία απέκτησαν μόνο μετά την εξόντωση των εθνικών λατρειών, δι' αντιγραφής.

Να σάς έχουν καλά οι Μάκαρες Θεοί και είθε πάντοτε η Γλαυκώπις Θεά να φωτίζει το πνεύμα σας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 034 / 11. 12. 1997

Προς το περιοδικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

κ. Διευθυντά,

στη σελίδα 80 του σημερινού (22750υ) τεύχους του πολύ καλού περιοδικού σας, ο σελιδοποιητής σας φιλοξενεί μία ατυχέστατη επέμβαση πάνω στη γνωστή απεικόνιση του Θεού Απόλλωνος που κοσμεί το ελληνικό χαρτονόμισμα των 1000 δραχμών.

Η παρούσα επιστολή μας αποτελεί απλή επισήμανση της πια πάνω αστοχίας και ταυτοχρόνως παράκληση να αποφεύγετε στο μέλλον παρόμοιους "εικαστικούς" χειρισμούς που προσβάλουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις αρκετών συμπατριωτών μας.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(Ο "Οικονομικός Ταχυδρόμος" δημοσίευσε την πιο πάνω επιστολή μας και απάντησε στη στήλη αλληλογραφίας του ότι σέβεται την Ελληνική Παράδοση και η εν λόγω απεικόνιση πρέπει να θεωρηθεί χιουμοριστική. Το ΥΣΕΕ επανήλθε με την επιστολή του νο 44).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 035 / 16. 12. 1997

Προς Νομάρχη Χίου κ. Καλουδά

κ. Νομάρχα,

με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να εκφράσουμε την συμπάθειά μας προς τον λαό του νησιού σας που ταλαιπωρείται από πλημμύρες εξ αιτίας -κυρίως- βίαιων ανθρώπινων επεμβάσεων στη γεωταξία του τόπου σας (κάλυψη ρεμάτων κ.ά.).

Το τελευταίο, καθώς και η πρόσφατη τοποθέτησή σας εναντίον καθηγήτριας που εξηγούσε σε σεμινάρια εκπαιδευτικών, ανάμεσα σε άλλα "ενοχλητικά" αλλά ιστορικά πολύ σωστά πράγματα, ότι το αρχέτυπο Θείου Βρέφους-Θεομητέρας ανάγεται στην βαθύτατη προχριστιανική αρχαιότητα, ως λατρεία Φύσεως, κάνει ίσως αναγκαίο να παραθέσουμε στο τέλος της ανά χείρας επιστολής μας την νεοελληνική απόδοση του 1ου Ορφικού Ύμνου ("ΦΥΣΕΩΣ").

Ελπίζουμε ότι η προσεκτική ανάγνωσή του θα σας κάνει πολύ πιο σοφό και διαλεκτικό απέναντι σε Αυτήν, η οποία "απάντων των διδαγμάτων κρατεί".

Η Γλαυκώπις Θεά φωτίζοι σας,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ω Φύση, Θεά Μητέρα των πάντων, πολυμήχανη Μητέρα, ουράνια, σεβαστή,
πολύεργη Θεά, βασιλισσα, δαμάστρια των πάντων, ακατανίκητη, κυβερνήτρια, φωτεινότατη,
παντοκράτειρα,
παντοτινά τιμημένη, πανυπέρτατη Θεά,
άφθαρτη, πρωτογένεια, πανάρχαια, δοξοφόρε, νυκτερινή, πολύπειρη, φωτοφόρε,
ανήσυχη αλλά αθόρυβα περιπλανώμενη, αγνή, σύμβουλε των Θεών, τέλος δίχως τέλος,
κοινή για όλους, μόνη ιδιαίτερη, πατέρα του εαυτού σου,
απάτωρ, αρσενική και πολυμήχανη, μεγίστη Θεά, ανθηρή, πλέκτρια, φίλη, πολύμικτη, πεπειραμένη,
οδηγήτρια, άρχουσα, ζωοδότρια, κόρη που τα πάντα θρέφεις,
αντάρκεια, πειθώ των Χαρίτων με τα πολλά ονόματα, αιθέρια και γήινη και θαλασσινή,
πικρή μεν για τους φαύλους αλλά γλυκειά για όσους σε υπακούουν,
πάνσοφη, πανδώτειρα, ανξητική, παμβασίλεια, καρποφόρε,
των πάντων είσαι πατέρας, μητέρα, τροφός, γρηγορόγεννη, μακάρια, πολύσπορη,
έγκαιρη, ορμητική, δημιουργέ και πλάστειρα των πάντων,
πολυδημουργική σεβαστή Θεά, αιώνια, κινητική, πεπειραμένη και συνετή,
εσύ που κινείσαι ως ταχύ ρεύμα με αδιάκοπους στροβιλισμούς, που παντού διαχέεσαι
και διαρκώς μορφή αλλάζεις, καλόθρονη, τιμημένη, μόνη εκτελέστρια των ορισθέντων,
σκηπτούχε, δυναμική, θορυβώδης, ισχυρότατη, ατρόμητη, δαμάστρια των πάντων,
πεπρωμένη Μοίρα που πνέεις φωτιά, ζωή αιώνια και αθάνατη πρόνοια,
εσύ που είσαι τα πάντα
γιατί εσύ τα έπλασες όλα,
σε παρακαλώ Θεά να μάς φέρεις μαζί με τις ευτυχισμένες εποχές,
ειρήνη, υγεία και αύξηση των πάντων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 036 / 30. 12. 1997

Η πρόσφατη κτηνώδης σφαγή των Ινδιάνων Μάγιας στην γνωστή επαρχία Τσιάπας του Μεξικού, όπου εδώ και κάποια χρόνια το αυτόχθον ινδιάνικο έθνος αγωνίζεται για την αυτοδιάθεσή του, την αξιοπρέπειά του και την επιστροφή στις πατρώες του παραδόσεις, αποδεικνύουν ότι η μονοθεϊστική παραφροσύνη εξακολουθεί μετά από μισή χιλιετία από την άφιξη των πρώτων κονκισταδόρες στην αμερικανική ήπειρο να εγγύαται τον αφανισμό του κάθε διαφορετικού πολιτισμικού στοιχείου, θρησκείας, ή έθνους ζωντανού.



Ως Έλληνες (δηλαδή άνθρωποι που ευαγγελιζόμαστε την ανοχή, την πνευματικότητα και την δικαιοσύνη) και ως Εθνικοί (δηλαδή άνθρωποι που ευαγγελιζόμαστε την πολυθεϊστική αρμονία μέσα από την πολιτισμική ανομοιογένεια της ανθρωπότητος, την πολυχρωμία και τον υγιή διαφορισμό των εθνών) κα-

ταγγέλλουμε αυτό το νέο έγκλημα του παγκόσμιου ιαχωβισμού του οποίου η αυτουργία δεν περιορίζεται φυσικά στις παραστρατιωτικές συμμορίες της περιοχής, αλλά απλώνεται σε όλες τις μορφές εξουσίας (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) ολόκληρης της αμερικανικής ηπείρου (βορείου, κεντρικής και νοτίου, και όχι μόνο..) που εδώ και αιώνες εγκληματούν επάνω στα αυτόχθονα αμερικανικά έθνη με βρωμερές μεθόδους γενοκτονίας και εθνοκτονίας.

Τιμή και δόξα στα έθνη που ακόμη αντιστέκονται στη λαϊλατα της παγκόσμιας Ιερουσαλήμ.

Τιμή και δόξα σε όλους αυτούς που επιμένουν να αγωνίζονται για την φυλετική και ατομική τους αξιοπρεπεια.

Νίκη στο κίνημα των Ζαπατίστας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 037 / 31. 12. 1997

Προς τον κ. Κώστα Ε. Μπέη
Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Αγαπητέ κε Μπέη,

με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σάς συγχαρούμε για το άρθρο σας "Η Κοινή Αξία Κάθε Θρησκείας. Το Αληθινό Μήνυμα Των Χριστουγέννων" (24.12.97), όπου τονίσατε πολύ σωστά ότι οι σπασμένες κολώνες των Ολυμπίων Θεών είναι σεβάσματα στον ίδιο βαθμό που είναι σεβάσματα οι χριστιανικές εκκλησίες, τα μουσουλμανικά τεμένη κ.λ.π. Έχοντας δε γράψει αμέσως πιο πάνω ότι ανάμεσα στις διάφορες προσεγγίσεις του Θεού υπάρχει και η πολυθεϊστική εκείνη ("..δια μέσου της ομορφιάς της Φύσης"), εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα από την διαπίστωση ότι επιτέλους και στον, τελευταία δυστυχώς μαστιζόμενο από ρηχότητα, κοινοτοπία, λαϊκισμό και χονδροειδή άγνοια, δημοσιογραφικό χώρο υπάρχουν άνθρωποι πνευματικά ανώτεροι και οξυδερκείς ώστε να κατανοούν και να εκτιμούν εκείνα που κάποτε σε αυτόν τον τόπο ήσαν πασιφανή και

αυτονόητα αλλά η σκληρή ερπύστρια του Χρόνου κατόρθωσε να τα κάνει μακρινά, αόρατα για τους πολλούς και ακατανόητα.



Να σάς έχουν καλά οι Μάκαρες Θεοί και πάντοτε η Γλαυκώπις Θεά να φωτίζει τον δρόμο σας.

Σάς ευχόμαστε ένα ευτυχές και δημιουργικό Νέο Έτος.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 038 / 14. 01. 1998

Προς Ρ/Σ Galaxy 92 FM, Αθήναι

"Αιδού σαντόν" ("Να σέβεσαι τον εαυτό σου", Θεόφραστος, Ανθολ. Στοβαίου Γ, XXXI, 10)

Κύριοι,

σήμερα 14.1.98 και ώρα 9.20 πρωΐνή, ένα ζευγάρι συνεργατών σας θεώρησαν φαίνεται πολύ.. "έξυπνο" και.. "χαριτωμένο" το να προσπαθήσουν να γελοιοποιήσουν με αρκετά χυδαίο τρόπο το ύπατο ζεύγος του πατρογονικού μας Πανθέου (Ζευς-Ηρα).

Επειδή όμως οι Έλληνες Θεοί είναι αιώνιες, ιερές και μακάριες οντότητες, δυνάμεις και νόμοι, και συνεπώς δεν είναι ποτέ δυνατόν να "γελοιοποιηθούν" από την ανθρώπινη βλακεία και ασέβεια, θα σας συστήναμε να επανορθώσετε το συντομότερο δυνατόν το ατόπημα των δύο συνεργατών σας

με το να ζητήσετε στην ίδια εκπομπή συγνώμη από την μνήμη των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων και από όλους εμάς τους συνεχιστές της Εθνικής μας Παραδόσεως, γι' αυτήν την βάναυση και αναίτια προσβολή των Εθνικών μας θρησκευτικών νομίζομένων.

Και επειδή ο καθένας είναι τελικά αυτό που το πνευματικό του επίπεδο τού επιτρέπει, θέλουμε επίσης να σάς αποσαφηνίσουμε ότι εμάς ελάχιστα μάς ενδιαφέρει αν θα πράξετε όπως πιο πάνω ή όχι. Αν θα το κάνετε, **Θα είναι αποκλειστικά και μόνο για τον δικό σας αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια.**

Χάριτας πλείστας ομολογούμε.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 039 / 15. 01. 1998

Για τους πολυθεϊστές Έλληνες, αρχαίους και σύγχρονους, ο αετός ήταν και είναι πουλί ιερό, ηλιακή ενσάρκωση της πνευματικής δυνάμεως, της υπερηφάνειας, της νίκης, του μεγαλείου και της ταξιθετικής ισχύος του Θεού Διός, ένα πανάρχαιο σύμβολο του αρκαδικού ηλιακού Θεού Πανός, το οποίο ο τελευταίος χάρισε / κληροδότησε στον ύπατο του Δωδεκαθέου.



Για τους προσκυνημένους Έλληνες, βυζαντινούς και σύγχρονους, ο αετός δεν ήταν και δεν είναι τίποτε περισσότερο από ό, τι όλα τα υπόλοιπα είδη του φυτικού και ζωϊκού βασιλείου, δηλαδή άψυχη -κινούμενη ή μη- ύλη, κατασκευασμένη από τον άγριο Θεό της Βίβλου Ιαχωβά για να την κατακυριεύει και να την λεηλατεί ή κακοποιεί κατά βούλησιν ο αγαπητός του δούλος, Άνθρωπος (των Εθνικών φυσικά εξαιρουμένων, αφού ο εβραϊοχριστιανικός ρατσισμός τους θέλει "γκογίμ", δηλαδή όχι ανθρώπους αλλά ζώα !!)

Κατά συνέπεια, ελάχιστα μας εξέπληξε το θλιβερό γεγονός της δολοφονίας με φολιασμένο κουφάρι του τελευταίου ζεύγους χρυσαε-

τών του Νομού Ημαθίας από άθλιους εχθρούς της μη οικοδίαιτης πανίδας για το υποτιθέμενο λογιστικό καλό της τσέπης τους και πάντοτε σύμφωνα με τα κελεύσματα του αφύσικου Θεού που προσκυνούν. Όσο η κυριαρχη κοσμοαντίληψη θα συνεχίζει να παράγει αποκτηνωμένους και ασεβείς ηλιθίους που αποπνέουν μίσος για το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον τους, τόσο περισσότερο θα συρρικνώται η πολυμορφία και η φυσική διάταξη της γήινης βιόσφαιρας. Μόνο που όταν θα έχουν πια χαθεί οριστικά όλοι οι λύκοι, οι αλεπούδες, οι αετοί και τα γεράκια, ανάμεσα σε άπειρα άλλα είδη που "υπέταξε" η ανθρωπόμορφη μάζα του Ιαχωβά, τότε θα έρθει επιτέλους η ώρα της Θεάς Νεμέσεως, της μεγάλης αυτής πτερόεσσας Θεάς, που θα μοιράσει τα δέοντα και αρμόζοντα, "δωρίζοντας" σε αυτόν τον καρκινικό συρφετό τον απέραντο πανικό ότι είναι απελπιστικά μοναχός του, άθλιος υβριστής και βέβηλος, και -επιτέλους !- με ένα ανύπαρκτο μέλλον, όμοια ανύπαρκτο με τον σκεπτομορφικό και παρά φύσιν "Θεό" του.

Εμείς, ως.. "καθυστερημένοι" Πολυθεϊστές, θρηνούμε για δυο νεκρά πουλιά. Θρηνούμε και για το χάλι του προσκυνημένου λαού μας. Η βλακεία θα συνεχίσει να άρχει. Η ελληνική άγρια πανίδα και χλωρίδα θα συνεχίσει να δολοφονείται άγρια. Και τα ελλαδικά ΜΜΕ, για τους πολύ γνωστούς λόγους, θα αποσιωπήσουν κανονικά ΚΑΙ την παρούσα ανακοίνωσή μας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 040 / 22. 01. 1998

Προς περιοδικό "Απολλώνειο Φως"
 Υπ' όψιν κ. Ι. Χαραλαμπόπουλου
 Κολοκοτρώνη 49α, 132 31 Πετρούπολις

Κύριοι,

με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε στο "ελληνοκεντρικό" περιοδικό σας (τεύχος 11), τα παρακάτω άρθρα, τα οποία προκάλεσαν την ιστορική μας μνήμη, αλλά πολύ περισσότερο την ελληνοκεντρική μας θέση.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα:

- 1ον. "Μονοθεϊσμός-Πολυθεϊσμός: Η διάσταση των δυο κοσμοαντιλήψεων", του Ι. Θ. Χαραλαμπόπουλου,
- 2ον. "Χριστιανοί Ελληνολάτρες", του ίδιου.
- 3ον. "Αρχαίες επιβιώσεις στο Χριστιανισμό", του Σπ. Καπνιά, και
- 4ον. "Χριστιανισμός και Ελληνισμός" του Γ. Γεωργαλά.

Κατ' αρχήν να σας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα δυο τελευταία άρθρα, αφού είναι συνεργατών του περιοδικού σας, ιδιαιτέρως δε με το τελευταίο -και πιο κατάπτυστο- του περιώνυμου προπαγανδιστή της απριλιανής χούντας Γ. Γεωργαλά. Θα μας επιτρέψετε όμως να δούμε αναλυτικότερα τα δυο πρώτα που είναι και δικά σας.

Λέτε λοιπόν ότι: "Παράλληλα εμμένουμε στην αρχή της Φιλοσοφικής ανεξιθρησκίας, την οποία θεμελίωσαν ο Φιλόσοφος Γεώργιος Πλήθων και ο εστεμμένος Φιλόσοφος Αυτοκράτωρ Ιουλιανός, **υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται προς το καλό της Πατρίδος**".

Εδώ είναι πολύ σημαντικό να σας επισημάνουμε ότι ο Ιουδαιο-Χριστιανισμός, ως μια από τις εκδοχές του Εβραϊσμού, δεν έχει καμιά σχέση με τη φιλοσοφική ανεξιθρησκία του



Ιουλιανού και του Πλήθωνος. Την απάντηση στον παραπάνω ισχυρισμό θα μπορούσαν να σας τη δώσουν οι ίδιοι οι Έλληνες μαχητές, αφού στα έργα τους δίνουν σαφείς απαντήσεις για τη λαϊλαπά που ενέσκυψε ως κατάρα στα iερά χώματα της πατρίδας μας. Σας συνιστούμε να μελετήσετε μετά προσοχής το "Κατά Γαλιλαίων" του Ιουλιανού, τους "Νόμους" του Πλήθωνος, αλλά και τις αντίθετες απόψεις των "Ελληνολατρών" Χριστιανών για αυτούς τους δυο μεγάλους ηγέτες του Ελληνισμού.

Συνεχίζοντας στο ίδιο άρθρο γράφετε ότι "σ' αυτό το πλαίσιο, θέση έχει και μάλιστα πλέρια, όχι μόνο το Δωδεκάθεο, αλλά και ο **ελληνοποιημένος** Χριστιανισμός, η χριστιανική δηλαδή εκείνη εκδοχή που εδράζεται στα ελληνικά νάματα και απορρίπτει την εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, έχοντας ως άξονά της την Καινή Διαθήκη και τις ελληνοπρεπείς καταβολές και παραδόσεις, αποτελώντας την **φυσική ιστορική συνέχεια** της ελληνικής θρησκευτικής δοξασίας".

Η συγκεκριμένη σας θέση, ειλικρινώς, δεν μας αιφνιδίασε, και αυτό γιατί πριν από εσάς την έχει εκφράσει το περιοδικό "Δαυλός", η "Ελληνική Αγωγή", και κάποιοι άλλοι με τους οποίους ως γνωστό έχετε συγκροτήσει το "Κοινό Ταμείον". Ο ιδεολογικός πατέρας αυτής της απόψεως και ο πρώτος διδάξας είναι ο γνωστός tele-star Κωνσταντίνος Πλεύρης. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να σας πείσουμε, ιδίως αν υπάρχουν δεσμεύσεις όλων των παραπάνω προς τρίτους, που εμείς ίσως αγνοούμε. Αν διαβάσετε όμως την Καινή Διαθήκη, την οποία χωρίς να ντρέπεστε τη θεωρείτε

συνέχεια της.. ελληνικής θρησκευτικής δοξασίας -κάτι που εκτός από ανιστόρητο είναι και προσβλητικό- θα δείτε ότι ο Ναζωραϊός, ερωτώμενος από Εβραίους ομοφύλους του για το αν προτίθεται να καταλύσει το Μωσαϊκό Νόμο (την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή), απαντά "ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΆΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΑΙ".

Επίσης, το λεγόμενο Σύμβολο της Πίστεως, που εθέσπισαν οι "ελληνολάτρες" πατέρες της Εκκλησίας, δέχεται ότι τόσο ο υιός, όσο και το αγνώστων λοιπών στοιχείων ἀγιο πνεύμα, συμμετείχαν μαζί με τον πατέρα (τον Γιαχβέ δηλαδή) σ'όλες εκείνες τις αποτρόπαιες πράξεις της Βίβλου που και σεις καταδικάζετε (ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΔΙ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΝΕΤΟ). Επίσης, σε πολλά κείμενα της Ιουδαιοχριστιανικής εκκλησίας, ο υιός χαρακτηρίζεται "συναϊδιος" και "συνάναρχος" του Γιαχβέ-Πατέρα.

Επομένως λοιπόν, οι θέσεις σας αφενός μεν είναι εκτός πραγματικότητος, αφετέρου δε, είναι πολύ πιθανόν τόσο εσείς, όσο και οι υπόλοιποι του "Κοινού Ταμείου" να χαρακτηριστείτε απλώς.. αιρετικοί και.. σχισματικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία ως γνωστόν δεν αστειεύεται, με τα ταμεία. Γι'αυτό θα σας συνιστούσαμε λίγο προσοχή.

Στο δεύτερο άρθρο σας, χαρακτηρίζετε τους ανθέλληνες και μισανθρώπους μοναχούς και απολογητές... "ελληνολάτρες". Σας πληροφορούμε ότι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεὺς χαρακτήριζε τους Έλληνες προγόνους μας "κλέπτας πάσης γραφής" (Στρωμ. 6,39). Αν ο Κλήμης ήταν "ελληνολάτρης" όπως λέτε εσείς, τότε φαντασθείτε τι ήσαν οι υπόλοιποι. Ο δε Βασίλειος ο Καππαδόκης, τον οποίο επιμένετε εσείς κατά προκλητικό τρόπο να χαρακτηρίζετε "Μέγα", στο ίδιο βιβλίο το οποίο θεωρείτε ότι αποτελεί.. προτροπή "για τη νεολαία να εντρυφήσει στην παρακαταθήκη της αρχαιοελληνικής σοφίας"...χαρακτηρίζει τους Έλληνες Θεούς μοιχούς, με κορυφαίο όλων τον Δία "ΜΟΙΧΕΙΑΣ ΔΕ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑΣ ΓΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΤΟΥ ΔΙΟΣ, ΩΣ ΑΥΤΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ, Α ΚΑΝ ΠΕΡΙ ΒΟΣΚΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΛΕΓΩΝ ΕΡΥΘΡΙΑΣΕΙ, ΤΟΙΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΤΑΛΕΙΨΟΜΕΝ" (Βασιλείου "Προς τους νέους" IV,40).

Στο τέλος του άρθρου σας, διατυπώνετε το σημαντικότερο και γνωστό -έως το σημείο να καταντάει πλέον βαρετό- για την μη λογική και κινδυνολογική του υφή, λογίδριο: "Καταλήγοντας, το "Απολλώνειο Φως", αναγνωρίζει την φιλοσοφική ανεξιθρησκία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα εθνικά όρια, δηλαδή δεν θίγει ζωτικά εθνικά συμφέροντα, θεωρώντας ότι οι εθνικές υποχρεώσεις και καθήκοντα, προεξάρχουν πάσης θρησκευτικής αντιλήψεως. Στα πλαίσια αυτά, εκτιμά ότι η μεγιστοποίηση θρησκευτικών διενέξεων και η αναγωγή τους σε πρωτεύον ζήτημα της δημόσιας ζωής, αποτελεί είτε εσφαλμένη προτεραιότητα η οποία απορρέει από μία λανθασμένη και εθνικά επιζήμια αξιολόγηση που ωθεί προς τον εθνικό διχασμό, είτε από μια σκόπιμη διάθεση καλλιέργειας της εθνικής διαιρέσεως. Το "Απολλώνειο Φως" επ' αυτού φρονεί ότι η θρησκευτική αντίληψη των Ελλήνων θα πρέπει να κινείται πάντοτε εντός εθνικών πλαισίων, καταδικάζοντας απερίφραστα τον θρησκευτικό και πολιτιστικό κοσμοπολιτισμό" (...)

Δυστυχώς για εσάς, η φιλοσοφική ανεξιθρησκία, αλλά και πάσης φύσεως ανεξιθρησκία, είναι μια υπόθεση η οποία πήρε ήδη το δρόμο της, έστω και αν πέρασαν χίλια πεντακόσια χρόνια. Λυπούμαστε που σας βρήκαμε αρκετά απληροφόρητο ως προς τα ελληνικά πράγματα, αλλά θα πρέπει να σας ενημερώσουμε. Το κατ' όνομα και μόνο Ελληνικό Κράτος με τον υπ' αριθμό 2462 Νόμο του, της 26ης Φεβρουαρίου 1997 κύρωσε επιτέλους το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο βρίσκεται παγκοσμίως σε ισχύ από την 16η Δεκεμβρίου 1966 (Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών). Ειδικώς στο Αρθρο 18 / Παρ. 1, ο Νομοθέτης γράφει σαφώς: "Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψεως, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθηση του, ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας". Στην Παρ.2, υπάρχει κάτι εξ' ίσου σημαντικό "Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποίθησεις της επιλογής του". Όπως διαπιστώνετε λοιπόν, η λατρεία προς το ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ, την πραγματική και Εθνική Ελληνική Θρησκεία, είναι de-facto νόμιμη, και γι' αυτό, αν θέλετε, λυπούμαστε και λίγο, που έγινε χωρίς να

το επιβάλλουμε εμείς οι θρησκευτές του, αλλά με έξωθεν παρέμβαση. Αυτό που μένει να διεκδικήσουμε εμείς τώρα είναι η Θεσμική της αναγνώριση, το κοινωνικό δηλαδή θρησκευτικό της δικαίωμα, ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.



'Όσο για το θέμα του "διχασμού", έχουμε να σας πούμε τόσο σε σας όσο και στους υπολοίπους που "επιχειρηματολογούν" αναλόγως (και αν θέλετε διαβιβάστε το και στον κοινό σας φίλο, τον γνωστό και μη εξαιρετέο παπα-Μεταλληνό), ότι δεν είναι και ούτε θα είναι ποτέ στις προθέσεις μας ο διχασμός. Κάθε άλλο. Σκοπός μας είναι να αποκολληθεί απλώς από το εθνικό σώμα η βδέλλα του Ιουδαιο-Χριστιανισμού, που για δεκαπέντε περίπου αιώνες ρουφά το αίμα της πολύπαθης πατρίδος μας και κρατάει σιδηροδέσμιο το αληθινό έθνος των Ελλήνων. Δεν είμαστε εμείς που θα διχάσουμε. Αντιθέτως, αυτοί θα πρέπει να αφαιρέσουν από τα κείμενά τους τις ύβρεις και τα αναθέματα κατά των Ελλήνων. Σας θυμίζουμε δε ότι ακόμη και σήμερα, κατά τη λεγομένη Κυριακή της Ορθοδοξίας, το παπαδαριό αναφωνεί εκστασιασμένο: "ΤΟΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΞΙΟΥΣΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑ !!". Να λοιπόν ποιός διχάζει. Και εν τέλει, θα ήταν ουτοπία εκ μέρους μας να αφήσουμε την υπόθεση της εθνικής ενότητας, αλλά και την υπεράσπιση της ιεράς πατρώας γης στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα αποτελέσματα θα ήταν σαν και αυτά του σκοτεινού Βυζαντίου. Πάσης φύσεως Κερκόπορτες ορθάνοικτες, πεντακόσιοι χιλιάδες μοναχοί και πέντε μόλις χιλιάδες στρατός.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που, έστω και χωρίς τη θέλησή σας, βοηθάτε την δύσκολη υπόθεση του ξεκαθαρίσματος, ανάμεσα στους πραγματικούς Έλληνες και τους Χατζέλληνες, όπως σας έχει χαρακτηρίσει πολύ σωστά κάποιος άλλος. Αυτό το τελευταίο θα φανεί περισσότερο στο μέλλον, όταν θα υψωθούν οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σ' αυτούς που εκλαμβάνουν το Ελληνικόν ως "όμαιμόν τε και ομόγλωσσον και Θεων τε ιδρύματα κοινά, ήθεα τε ομότροπα" και στους κατ' όνομα "Έλληνες" Ορθοδόξους Χριστιανούς που αναφέρονται επιλεκτικά στην Αρχαία Ελλάδα, διαρρηγγύνοντας τα υμάτιά τους για την μεταελληνική πολυτονική και μικρογράμματη γραφή της Ελληνικής Γλώσσης και μόνο γι' αυτήν, κοιτώντας την ως μαγικό φετίχ. Αν εμμείνετε στον ολισθηρό δρόμο τον οποίο χαράξατε, θα σας συνιστούσαμε πάντως να αλλάξατε και τον τίτλο του περιοδικού σας από "Απολλώνειο Φως" σε "Φως εκ της Ναζαρέτ" ή κάτι άλλο παραπλήσιο, γιατί όπως θα ξέρετε ο Αγνόμαντις Θεός Απόλλων δεν επέτρεπε νεκρούς ή μιάσματα εντός των ιερών του χώρων.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 041 / 26. 01. 1998

Προς εφημ. "ΕΠΙΕΝΔΥΤΗΣ"

Υπόψιν: κου Φάνη Καλαντζή

Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, 115 26 Αθήναι

Κύριοι

στο άρθρο σας "Νέο Μισθολόγιο για όλους τους Αρχιερείς", το οποίο εδημοσιεύθη στην εφημερίδα "Επενδυτής" στις 10/ 01/ 98, διαπιστώνετε εκτός των άλλων, ότι... οι μισθοί των δεσποτάδων είναι... αναξιοπρεπείς και ότι θα πρέπει, της κυβερνήσεως συναινούσης, να αυξηθούν τουλάχιστον κατά... 100% (!!). Ταυτοχρόνως, δεν κρύβετε την ικανοποίησή σας για το θετικό κλίμα που επεκράτησε μεταξύ των εκπροσώπων της Κυβερνήσεως και αυτών της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας.

Θα μας επιτρέψετε να σας πληροφορήσουμε τα παρακάτω:

1ον. Δεν είναι όλοι οι Ελληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Απεναντίας υπάρχουν συμπατριώτες μας (μεταξύ των οποίων και εμείς), οι οποίοι θρησκεύονται κατά διαφορετικό τρόπο. Όπως είναι γνωστό, εκτός του δικτατορεύοντος επί δεκαπέντε περίπου αιώνες ξένου δόγματος, υπάρχουν και άλλες ιουδαιογενείς αιρέσεις (καθολικοί, πεντηκοστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι κ.α.), όπως και θρησκευτές της πραγματικής, Εθνικής, Ελληνικής Θρησκείας. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λόγος να φορολογούνται οι Έλληνες, μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πολίτες -και πόσο μάλιστα εμείς οι Εθνικοί- για να πληρώνονται οι παχυλές αμοιβές των λειτουργών ενός ξένου **αλλά και εχθρικού** προς εμάς και προς τον Ελληνικό Εθνισμό γενικότερα, δόγματος.

2ον. Δεν υπάρχει άλλο Κράτος στον σύγχρονο κόσμο, εκτός ίσως του Πακιστάν, στο οποίο να πληρώνονται από το Κράτος, οι μισθοί του κλήρου. Είναι δε, ακόμα μεγαλύτερη η πρόκληση στη χώρα μας, στην οποία η Ορθόδοξης Εκκλησία κατέχει τεράστια περιουσία. Είναι γνωστό τοις πάσι, και απορούμε πως διέλαθε της προσοχής σας, ότι εξαιτίας αυτής της τεράστιας εκκλησιαστικής περιουσίας, στη χώρα μας δεν υπήρξε έως σήμερα Εθνικό Κτηματολόγιο.

3ον. Δεν έχουμε δει, ούτε εσάς, ούτε άλλον συνάδελφό σας, να επιδεικνύει την ίδια κοινωνική ευαισθησία, για άλλους κλάδους εργαζομένων, που πλήττονται από την υπερδεκαετή λιτότητα, όλων των Κυβερνήσεων από το 1985 έως σήμερα. Και επειδή λέτε ότι "οι μητροπολίτες της περιφερείας μόνο αξιοπρεπώς δεν διαβιώνουν" (...) για σκεφθείτε λοιπόν πόσο "αξιοπρεπώς" διαβιώνουν οικογένειες ολόκληρες, με εισοδήματα πολύ μικρότερα των διακοσίων πενήντα χιλιάδων μηνιαίων, και χωρίς τα υπόλοιπα έσοδα των "προγαστόρων" από τη συνεχή νηστεία, δεσποτάδων. Όσο για το αξιοπρεπές της διαβιώσεως, όλοι γνωρίζουμε ότι η λέξη "αξιοπρέπεια", δεν συμβιβάζεται με τον έκλυτο βίο τον οποίο διάγει η πλειοψηφία των κυρίων αυτών.

Κλείνοντας, θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι το μόνο που ελπίζουμε είναι να σας προβληματίσαμε, έστω και λίγο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις σχέσεις και τις δεσμεύσεις, που έχετε αναλάβει, όλοι εσείς οι υπάλληλοι των συγκροτημάτων του Τύπου, απέναντι στον μεγαλύτερο οικονομικό οργανισμό της χώρας μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν περιμένουμε ούτε την δημοσίευση της παρούσης επιστολής, ούτε την απάντησή σας.

Φιλικώς,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 042 / 2. 2. 1998

Επιστολή προς τον κ. Παναγιώτη Μαρίνη, συγγραφέα και Διαχειριστή της "Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων" επάνω σε καίριες μεταξύ μας διαφορές σε μια σειρά από ζητήματα αναφορικά με την Επανελλήνιση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 043 / 7. 2. 1998

ΓΙΑ ΤΟ... 666 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πληροφορηθέντες από τον Τύπο, δίχως την παραμικρή έκπληξη, την πρόσφατη έκδοση εγκυκλίου της λεγόμενης Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία υιοθετείται πλέον πλήρως και ανοικτά η πασίγνωστη μανία καταδιώξεως από έναν... αριθμό (666) που μέχρι

σήμερα αποτελούσε αποκλειστικό "προνόμιο" μόνον μερικών φανατικών παρεκκλησιαστικών σεχτών, και με την γνωστή πατρογονική μας πρακτική του να αντιμετωπίζουμε πότε με γέλωτα και πότε με στωϊκή γαλήνη το όποιο εξωφρενικό και παράλογο γεγονός,
εμείς οι Έλληνες Εθνικοί

1. Εκφράζουμε την απεριόριστη συμπάθειά μας προς την Εκκλησία της Ελλάδος σε αυτή την οξύμωρη επιλογή της να κηρύξει ουσιαστικά ανταρσία κατά του Ελληνικού Κράτους (ενθαρρύνοντας άν όχι και προτρέποντας ακόμη τους πιστούς της να αρνηθούν την παραλαβή των νέων ταυτοτήτων) παρά το γεγονός της επιμελέστατης έως σήμερα φροντίδας της να αναβάλλεται συνεχώς για τις... ελληνικές Καλένδες ο οφειλόμενος σε μία σύγχρονη κοινωνία διαχωρισμός της από αυτό το Κράτος (το οποίο Κράτος αντιθέτως χρησιμοποιείται από αυτήν για αμέτρητα πολιτικά και οικονομικά οφέλη της, καθώς και για την πληρωμή του ακριβού βιοπορισμού των ατελείωτων στρατιών επαγγελματών θεραπόντων της)



2. Προτείνουμε επίσης, αν η πληροφορική τεχνολογία το επιτρέπει, να προστεθεί για την Ελλάδα στην ηλεκτρονική εφαρμογή αυτού του.. "δυσωνύμου και απαραδέκτου" (έτσι !) αριθμού ένα ένθετο ("διορθωτικό") ψηφίο λ.χ. 1 ή 2 ή 3 ώστε ο νέος αριθμός (6616, 6266, 6636 κ.λ.π.) να μη δημιουργεί πλέον.. συνειδησιακό πρόβλημα (...) στην Εκκλησία και τους παντοειδείς έμμισθους υπαλλήλους της και απερίσπαστοι να εξακολουθήσουν το έως σήμερα (με χρήση μάλιστα των κρατικών Υπηρεσιών Ασφαλείας !!) θεάρεστο έργο της παράνομης παρακολούθησης όλων των επερόδοξων Ελλήνων και της απροσχημάτιστης καταπάτησης κάθε ανθρώπινου δικαιώματος των τελευταίων αναφορικά με τη θρησκευτική και συνειδησιακή ελευθερία.

Καληνύχτα σε όλους τους υπήκοους του χριστεπώνυμου παραρτήματος της Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ.

Καληνύχτα και σε όλους τους τάχα "κοσμικούς" και "προοδευτικούς" υπεύθυνους για την διατήρηση της βυζαντινής μούμιας ακόμη και στις παραμονές της τρίτης, σύμφωνα με την χρονολόγηση εκείνων που προσκυνάνε τον ιουδαίο Τζεσούα, χιλιετίας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 044 / 17. 2. 1998

Προς το περιοδικό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

κ. Διευθυντά,

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 34 /11.12.97 επιστολής μας θέλουμε να σάς εκφράσουμε την έκπληξή μας για το ότι στη μόνιμη στήλη του περιοδικού σας "Δούναι και Λαβείν" εξακολουθεί να φιλοξενείται η προσβλητική "εικαστική" επέμβαση πάνω στη γνωστή απεικόνιση του Θεού Απόλλωνος που κοσμεί το ελληνικό χαρτονόμισμα των 1000 δραχμών, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμμία απάντησή σας σχετικά με τις από 11.12.97 παρατηρήσεις μας, ούτε έχετε αλλάξει την εικονογράφηση της στήλης σας.

Θέλουμε να ελπίζουμε σε σύντομη ενέργειά σας, είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία Αθηνών

(Ο Διευθυντής του Ο.Τ. απήντησε ταχυδρομικώς στο ΥΣΕΕ υπενθυμίζοντάς μας την απάντηση που ήδη είχε δώσει το περιοδικό στη Στήλη Αλληλογραφίας του. Εμείς από την πλευρά μας του ανταπαντήσαμε με την επιστολή μας νο 48)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 045 / 21. 2. 1998

Ο υπέρφρων, πλην όμως ξεκάθαρων προθέσεων (και για αυτό μη ενταγμένος στα χρηματοδοτικά προγράμματα των εξουσιαστών του πλανήτη) καθηγητής Ρίτσαρντ Σιντ, δήλωσε προχθές με την άφιξή του στην χώρα μας ότι "αν ζούσαμε στην αρχαία Ελλάδα θα αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι διαφορετικά το θέμα της κλωνοποίησεως γιατί είχαν πιό ανοικτά μυαλά". Το μόνο αληθές ωστόσο σε αυτή την δήλωση είναι το ότι οι αυθεντικοί Έλληνες, οι πολυθεϊστές δηλαδή Έλληνες της προχριστιανικής εποχής, είχαν όντως.. ανοικτά μυαλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αντιμετώπιζαν θετικά το ζήτημα της κλωνοποίησεως ανθρώπων, αλλά και κάθε ζώντος πλάσματος κατ'επέκταση.

Αντίθετα από τους σημερινούς, σε α ή β βαθμό ιουδαιοχριστιανούς στην αντίληψη, ανθρώπους του ανεπτυγμένου λεγόμενου κόσμου που αντιμετωπίζουν αρνητικά την κλωνοποίηση μόνο και μόνο από μία ηθική, δηλαδή στρεβλή ερμηνεία της Φύσεως, την οποία γεννά η φαντασίωσή τους περί εξωτερικού του Σύμπαντος Θεού και περί "αμαρτίας", οι αυθεντικοί Έλληνες πρόγονοι μας -και κατ'επέκταση εμείς οι Έλληνες Εθνικοί που συνεχίζουμε στα τέλη της δεύτερης, κατά τους χριστιανούς πάντα, χιλιετίας, έμπρακτα τα ειωθότα και νομιζόμενα του Ελληνικού Πολυθεϊσμού- έστεκαν και στέκουμε αντίθετοι στην κλωνοποίηση της ζωής για εντελώς διαφορετικό λόγο: Ουδείς, μήτε Θεός μήτε άνθρωπος, δικαιούται να διαταράξει την ομαλή και φυσική ροή της ανελικτικής σπείρας του Κόσμου.

Στην αντίθετη περίπτωση, γεννάται η φοβερή Ύβρις. Η βέβηλη δηλαδή διατάραξη της θαυμαστής αεικίνητης Τάξεως του Κόσμου, που ανερμήνευτοι από τους θνητούς συμπαντικοί Νόμοι υπόσχονται ότι αιώνια θα την αποκαθιστούν, συντρίβοντας τους όποιους διαταρακτές. Για αυτό άλλωστε και το μέγα ερώτημα με την αυτονόητη απάντηση, γιατί δηλαδή οι πρόγονοι μας πολυθεϊστές Έλληνες, ενώ συνέλαβαν ΟΛΕΣ τις ιδέες που θρέφουν την σύγχρονη, υποτίθεται εξελιγμένη, τεχνογνωσία / τεχνολογία, αρνήθηκαν πεισματικά να περάσουν στην πρακτική εφαρμογή τους.

Ναι, αν ζούσαμε στην αρχαία Ελλάδα, όντως ο δρ Σιντ θα αντιμετωπίζοταν διαφορετικά, όπως ο ίδιος θέλησε να προδικάσει. Μόνο που αυτό το "διαφορετικά" σημαίνει απλώς ότι θα αντιμετώπιζε μία υγιή άρνηση, αν όχι καιγχασμό, για τις δηλώσεις του ότι επιδιώκει να παραβγεί με τον Θεό (στον ενικό αριθμό μάλιστα και φυσικά πάντοτε εννοούμενο στα πλαίσια του Θεού της Βίβλου), μία αντίδραση δηλαδή πόρρω απέχουσα από τις σημερινές θεομανιακές και ψευτοηθικές υστερίες των αρνητών της ελεύθερης σκέψης.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 046 / 21. 2. 1998

Προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό ΤΗΛΕ - ΤΩΡΑ

Κύριε Διευθυντά,

Θα πρέπει να σας ομολογήσουμε ότι ως Εθνικοί πολύ σπάνια παρακολουθούμε το Κανάλι σας, οι εκπομπές του οποίου απλώς εξυπηρετούν την προπαγάνδα του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος το οποίο, ως γνωστόν, αντιμάχεται τον αληθινό, δηλαδή τον Εθνικό Ελληνισμό.

Μάς καταγγέλθηκε ωστόσο ότι στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής σας με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο "Ορθοδοξία", την οποία έτυχε να παρακολουθήσουν μέλη μας, κάποιος συνεργάτης σας, αφού υπερασπίσθηκε με υπερβάλλοντα ζήλο τον εθνικό πολιτισμό των Ιουδαίων ενάντια στον αντίστοιχο Ελληνικό, απεκάλεσε τον ύπατο εθνικό Θεό μας Δία.. "πορνοπατέρα" (...)



Θα συστήναμε λοιπόν στον εν λόγω συνεργάτη σας, αλλά και σε όλους τους ομόφρονές του, να παραιτηθεί του προνομίου να ονομάζεται 'Ελληνας και ως καλός δούλος του εθνικού Θεού των Ιουδαίων και του ομοούσιου "υιού" του, να πάει να ζήσει στους Άγιους Τόπους της βιβλικής κοσμοαντίληψης, δηλαδή στο Ισραήλ. Η βέβηλη παρουσία όλων αυτών στην Ιερή Γη των Ολυμπίων Θεών μολύνει σοβαρά την ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα και ιδεόσφαιρά της.

Τιμή και Δόξα για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 047 / 26. 2. 1998

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΡΕΠΗ ΑΝΘΡΩΠΟ

Έως σήμερα είχε συνηθίσει κανείς να βλέπει τους ανά τον κόσμο φοιτητές να διαδηλώνουν βίαια και να συμπλέκονται με την αστυνομία, με αιτήματα ριζοσπαστικά ή -μόνον τις τελευταίες δύο δεκαετίες και μόνον στις προηγμένες καταναλωτικά χώρες αποκλειστικά για ζητήματα εκπαιδεύσεως. Στον ευρύτερο παραλογισμό που μαστίζει τα τελευταία χρόνια το ανθρώπινο είδος, γίναμε ωστόσο μάρτυρες και συμπλοκών μίας περιεργης συμπαρατάξεως αριστερών, δεξιών και θεομανών Τούρκων φοιτητών της πάλαι ποτέ Νέας Ρώμης του Βοσπόρου (νυν Ιστανμπούλ) με την αστυνομία, με αίτημα το να επιτραπεί η ισλαμική σημειολογία (μαντήλες, τσαντόρ για τις γυναίκες, μούσια για τους άνδρες) στους πανεπιστημιακούς χώρους, η οποία είχε εμποδιστεί από εγκύκλιο των πανεπιστημιακών αρχών.

Οι νεαροί που διαδήλωσαν χθες και προχθές στην Κωνσταντινούπολη - Ιστανμπούλ **για το δικαίωμα στο σκοτάδι, για το δικαίωμα στον μεσαιωνισμό**, είναι δυστυχώς αυτοί που σε λίγα χρόνια θα στελεχώσουν τα σπουδαιότερα κλιμάκια της διαχειρίσεως της εξουσίας στην γειτονική χώρα. Με δεδομένο και πασιφανές μάλιστα το και στη χώρα μας κατρακύλισμα άπειρων όσων σημερινών και αυριανών διαμορφωτών της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτικής ζωής σε αναλόγου επιπέδου αιτήματα, οι ελάχιστοι εμμένοντες στις παλαιές καλές προδιαγραφές του σκεπτομένου και ελευθεροπρεπούς ανθρώπου οφείλουμε να προβληματισθούμε σοβαρά για το μέλλον που επιφυλάσσουν οι πολύ γνωστοί και σαφώς εντοπισμένοι διαμορφωτές αυτών των νεοφανατικών ορδών στο (συνεχώς συρρικνούμενο...) πνευματικά ανεπτυγμένο τμήμα της ανθρωπότητος.

Να διασώσουμε το ανθρώπινο στοιχείο.

'Οχι στους εχθρούς του ανθρώπινου σώματος και πνεύματος.

'Οχι στην άρνηση του φωτός και της ψυχικής καλλιέργειας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 048 / 5. 3. 1998

Προς κ. Ντένη Αντύπα

Διευθυντή Συντάξεως "Οικονομικού Ταχυδρόμου" (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ)

Αγαπητέ κ. Αντύπα,

σε απάντηση της από 23.2.98 επιστολής σας, θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε ότι αντίθετα από αυτά που συμπεραίνετε παρακολουθούμε αρκετά κανονικά το περιοδικό σας και φυσικά και είχαμε διαβάσει την σύντομη σημείωσή σας στην σελ. 87 του 2 / 1998 τεύχους σας.

Η από 17. 2. 1998 δική μας επιστολή προς τον Ο.Τ. δεν είχε ως ζητούμενό της να αμφισβητήσει την ευαισθησία και τον σεβασμό σας προς την εθνική μας Παράδοση, αλλά για να πάψει η δημοσίευση της περί ας ο λόγος απεικονίσεως ή να μάς δοθεί μία κάποια καλύτερη εξήγηση γιατί εμμένετε στην συνέχισή της, αφού μία **υποτιθέμενη** χιουμοριστική φύση της, όπως αφήνετε να εννοηθεί στη σημείωσή σας, δεν μάς βρίσκει και πολύ σύμφωνους.

Εν πάσει περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ για τον έως τώρα καλό διάλογο

(...και εξακολουθούμε να ελπίζουμε πως η απεικόνιση θα αντικατασταθεί)

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

(Με νέα επιστολή του ο κ. Αντύπας μάς διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν πρόθεση του Ο.Τ. να προσβληθούν Έλληνες και ότι η επίμαχη απεικόνιση θα αποσυρθεί με την πρώτη αλλαγή βινιέτας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 049 / 10. 3. 1998



Σήμερα, 10η ρωμαϊκού μηνός Μαρτίου του 1998ου έτους από την απαρχή της χρονολογήσεως των χριστιανών, η εν Ελλάδι Ιουδαϊκή κοινότητα μπορεί να είναι, και δικαιολογημένα αλλά και προς τιμήν της, πολύ υπερήφανη για τα εγκαίνια του νέου ιδιόκτητου Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος.

Το ίδιο υπερήφανοι μπορούν να είναι και οι υπεύθυνοι προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού "ΣκαΪ" για τον αριστοτεχνικό εκθειασμό του Ιουδαίου πατριάρχη Αβραάμ και ευρύτερα της μυθολογίας και του έθους της φυλής του μέσα από την σειρά "Βίβλος" που με τόσο καμάρι διαφημίζουν σε ολοσέλιδες καταχωρήσεις στον ημερήσιο Τύπο.

Ίσως είναι λοιπόν καιρός το υποτίθεται κυρίαρχο σε αυτή την χώρα Ελληνικό Έθνος, το οποίο όμως κατά την ταπεινή μας εκτίμηση βρίσκεται όχι απλώς και μόνον εν υπνώσει, αλλά σε κατάσταση βαθύτατης πνευματικής υποδουλώσεως, να αρχίσει κάποτε την αυτοκριτική ή τελοσπάντων να αναρωτηθεί τουλάχιστον για τα παρακάτω απλά, πλην όμως καίρια δεδομένα:

-Γιατί σε μία χώρα που, καλώς ή κακώς, ονομάζεται Ελλάς, ΔΕΝ υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για την Ελληνική Εθνική Παράδοση, δηλαδή την φωτεινή προχριστιανική, πολυθεϊστική εκείνη ;

-Γιατί ΔΕΝ υπάρχουν, πλην ελαχίστων, σοβαρές κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές που να εκθειάζουν αντιστοίχως την Ελληνική Εθνική Κοσμογονία, Θεογονία, Εθνογονία, Ηρωογονία και Ιστορία; Και γιατί οι ελάχιστες υπάρχουσες ΔΕΝ προωθούνται από τα Μέσα Μαζικής Υποβολής, μήπως και ξυπνήσει κανένα απειροελάχιστο μόριο μνήμης των Νεοελλήνων ;

-Γιατί οι επιλογές του νυν Υπουργού Πολιτισμού (αλλά και των περισσοτέρων προκατόχων του των τελευταίων δεκαετιών) ΔΕΝ αφορούν σχεδόν ποτέ την Εθνική (δηλαδή την προχριστιανική, επαναλαμβάνουμε) Παράδοσή μας, πλην της χυδαίας, λόγω εμπορευματοποιήσεως, "αρχαιολογικής" (δηλαδή πνευματικά και ψυχικά στεγνής) πλευράς της ;

Δεν εκβιάζουμε καμμία απάντηση στα πιο πάνω που ίσως να είναι εύκολη, περιστασιακή, ανακουφιστική ή πέρα για πέρα ψεύτικη και αυτονανουριστική. Ο καθένας που δεν μισεί το εθνικό όνομα του (Έλλην) ας απαντήσει τίμια στον εαυτό του.

"Τους ἄλλους να τους συγχωρείς πάντοτε, τον εαυτό σου ποτέ" όπως θα τόλεγαν και οι μέσοι Στωϊκοί («*Alteri semper ignoscito, tibi ipsi nūtquam*»).

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 050 / 17. 3. 1998

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΛΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ!



Στην 12η από τις εκδοθείσες Βασικές Θέσεις μας πάνω σε Πολιτικοκοινωνικά Ζητήματα ("Οράμα Για τον Υπόλοιπο Κόσμο") είχαμε αναφέρει "Στις Η.Π.Α., με εξαιρεση τους ακόμη αγωνιζόμενους σθεναρά για την προάσπιση της εθνικής τους ταυτότητος Ινδιάνους, εμείς οι Εθνικοί δεν βλέπουμε παρά ένα συμφυρματικό νέο "έθνος" που περισσότερο από κάθε άλλο έθνος στην Ιστορία του πλανήτη, έφερε σε ακραίο σημείο τις εκφυλιστικές διαστάσεις της ιουδαιοχριστιανικής κοσμοαντιλήψεως και του πλέον διεστραμμένου "εκσυγχρονισμού" της κοινωνίας, σκορπίζοντάς τες στην συνέχεια, με τη δύναμη του χρήματος, σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη. Είναι το "έθνος" που μονοπάλησε έναν επεκτατισμό στερημένο από κάθε ανώτερη ιδέα, με απερίγραπτες ηθικές προκαταλήψεις αντί της όποιας πολιτικής, κοινωνικής, ή άλλης θεωρίας και με τον υλιστικό κυνισμό στη θέση της όποιας φιλοσοφίας υπάρξεως"

Αισθανόμαστε λοιπόν δυστυχώς δικαιωμένοι στην είδηση ότι εδώ και έναν μήνα το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, υποτίθεται για να μελετήσει τους επηρεασμούς των υποβρυχίων, βασανίζει τα θαλάσσια θηλαστικά του Ειρηνικού Ωκεανού, βομβαρδίζοντάς τα με ήχους σόναρ χαμηλής συχνότητος που, αν χρειασθεί, θα ξεπεράσουν ακόμη και 100.000.000 φορές την ένταση εκείνων ενός Τζάμπο Τζέτ 747 (!!!). Αισθανόμαστε όμως και ανίσχυροι μπροστά στην απερίγραπτη βλακεία και αλαζονεία των λεγεώνων της ενδεδυμένης με την αστεροέσσα Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ, η οποία αφού βίασε όσο μπορούσε την αερόσφαιρα, βιόσφαιρα και υδρόσφαιρα ολόκληρου του πλανήτη, τώρα χρησιμοποιεί για πειραματόζωα υπάρξεις πολύ ανώτερες πνευματικά από τους μέσους λεγεωνάριούς της.



Την βλακεία, έλεγαν πολύ σωστά οι πολυθεϊστές πρόγονοί μας, δεν μπορούν να την προλάβουν και αποτρέψουν ούτε καν αυτοί οι ίδιοι οι Θεοί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την τιμωρήσουν. Και αυτό ούτως ή άλλως ήδη συμβαίνει, για εκείνους τουλάχιστον που η Άτη, η Θεά της πλάνης και της τυφλώσεως, τους επιτρέπει ακόμη να βλέπουν γύρω τους. Εμείς, απλώς ευχόμαστε επιτάχυνση της διαδικασίας..

'Οχι στον βασανισμό των φαλαινών του Ειρηνικού!

'Οχι στους ψυχοπαθείς λεηλατητές του πλανήτη. 'Οχι στην αποθράσυνση της Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 051 / 17. 3. 1998

Προς την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Αρχισύνταξη

κ. Διευθυντά,

Στο δεύτερο τμήμα του πολύ καλού αφιερώματός σας για τους αγώνες των αυτοχθόνων στην επαρχία Τσιάπας του Μεξικού, φιλοξενείτε σήμερα στη σελίδα 29 έναν ατυχέστατο τίτλο ("Μία Μελίνα στη ζούγκλα") για να αναφερθείτε στην φωτισμένη αγωνίστρια ηθοποιό Οφέλια Μεδίνα που αγωνίζεται στους άθλιους καταυλισμούς των Ινδιάνων για να σωθεί "η υπερηφάνειά τους, η οργάνωσή τους, η αυτονομία και η σοφία τους".

Παρά τα συνηθιζόμενα, εμείς, ως Εθνικοί, εξακολουθούμε να νομίζουμε ότι δεν είναι πρέπον να εξισώνουμε και να ισοπεδώνουμε με τέτοιον τρόπο ετεροειδή πρόσωπα και καταστάσεις. Η κυρία Μεδίνα δεν είναι επ' ουδενί μία απλή... Μελίνα στη ζούγκλα (!!!), αλλά ένας πολύ πιο σπουδαίος άνθρωπος, ή. Τουλάχιστον. ένας άνθρωπος που έχει ήδη τολμήσει κάποιες πολύ σημαντικές υπερβάσεις του τετριμένου, **βαρετού και υπουργοπομπού** ανθρώπινου τύπου που συστηματικά γλύφει την κρατούσα ιδεολογία και θρησκεία του τόπου του.

Απορούμε πώς δεν μπορέσατε να αναγνώσετε την **ειδοποιό διαφορά** στην φοβερή απάντηση "τότε και οι Θεές" που πήρε ο συνεργάτης σας στην παρατήρησή του "Ο Θεός στάθηκε για εσάς ιδιαίτερα γενναιόδωρος..."

Με εκτίμηση,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 052 / 18. 3. 1998

Προς τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δημ. Αβραμόπουλο

Αγαπητέ κε Δήμαρχε,

με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σάς συγχαρούμε για την ευγενέστατη δωρεά του υπέροχου αγάλματος της Θεάς Αθηνάς, αντιγράφου του ιερού λατρευτικού εκείνου το οποίο φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, στην ομογένεια της συνοικίας Αστόρια της Νέας Υόρκης. Αυτή, αλλά και κάθε άλλη ανάλογη ενέργεια, επικεντρωμένη δηλαδή στην ανάδειξη της αυθεντικής Εθνικής μας Παραδόσεως της προχριστιανικής εποχής, βοηθά πολύ στην διατήρηση και τόνωση της εθνικής συνειδήσεως των ομογενών μας, ιδιαίτερως δε εκείνων της 2ας και 3ης γενεάς οι οποίοι απειλούνται με πλήρη κατάποσή τους από την ανεθνική και συμφυρματική υποκουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με την αυτή επίσης επιστολή μας ωστόσο, θέλουμε να σάς εκφράσουμε και την διαμαρτυρία μας για την αδικαιολόγητη απαγωγή / απομάκρυνση (από την δημόσια θέση του) του αγάλματος του ήρωας μαραθωνοδρόμου, δωρηθέντος έργου του γλύπτη κου Τσολάκου. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι για την τελευταία αυτή ενέργεια υπάρχει ίσως κάποια σοβαρή και συγκεκριμένη αιτία και όχι απλώς η.. απυχία (!!) του απαχθέντος αγάλματος να εκφράζει αισθητικά και σημαντικά την εθνική ιστορική μας μνήμη, αντί να υποκύπτει στα νεορωμαϊκά ειωθότα της μοντέρνας αφαιρετικής εκτρωματικότητος ή της βυζαντινής αποανθρωποιήσεως και αποστεώσεως των μορφών.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 053 / 19. 3. 1998

Προς Ρ/Σ ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Κύριε Διευθυντά,

μέλη μας μάς πληροφόρησαν ότι στην ζώνη 16.00 -18.00 φιλοξενούνται στον σταθμό σας κάποιες φωνές οι οποίες αναδεικνύουν τον Ελληνικό Πολιτισμό και Παράδοση.

Σάς συγχαίρουμε για αυτή την πολύ ευχάριστη για εμάς έκπληξη μέσα στην γενικευμένη χαύνωση και κοινοτοπία που δυστυχώς μαστίζει τα ηλεκτρονικά -και όχι μόνο- ΜΜΕ της χώρας μας και σάς ευχόμαστε ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ακροαματικότητα, με την ελπίδα πάντοτε ότι και εσείς από την πλευρά σας θα τιμήσετε στην πρέπουσα ποσότητα την κακοποιημένη και σχεδόν υπό διωγμόν προχριστιανική Εθνική μας Παράδοση.

Με εκτίμηση,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Τομέας ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 054 / 25. 3. 1998

Ο πραγματικός απελευθερωτικός αγώνας από εδώ και στο εξής θα είναι για ολόκληρη την ανθρωπότητα ο αγώνας των οπαδών της μνήμης ενάντια στους κρεουργούς της και τους σπορείς της άγνοιας και της λήθης.

Στις αρχές του περασμένου αιώνος, από έναν ανέλπιστο σπασμό της Ιστορίας, το επί 21 αιώνες υπόδουλο Ελληνικό Έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στους Οθωμανούς κατακτητές και τους εντόπιους συνεργάτες και τοποτηρητές τους, δηλαδή τους φιλότουρκους άρχοντες και την επίσης φιλότουρκη Εκκλησία. Αυτά που ακολούθησαν είναι, τουλάχιστον για όσους διαβάζουν, γνωστά, έως πασίγνωστα, με αυτοχέστερη ίσως πτυχή την δημιουργία της νεοελληνικής ταυτότητος όχι επάνω στο έθος και το πνεύμα των προγόνων μας, αληθινών Ελλήνων, αλλά επάνω στην αστεία και οξύμωρη ιδέα του.. "Ελληνο"χριστιανισμού.

Σήμερα, το Νεοελληνικό Κράτος, εισέτι σκανδαλωδώς υπόδουλο στην ξένη και αναχρονιστική Εκκλησία παρά το πέρασμα των δεκαετιών, "εορτάζει" την Εθνεγερσία της 25ης Μαρτίου (που όμως στ' αλήθεια ξεκίνησε την Εαρινή Ισημερία και φυσικά ουδέποτε "ευλογήθηκε" από το παπαδαριό) με πρώτη επίσημη κίνησή του την συμμετοχή σε δοξολογίες του δικτατορεύοντος ξένου δόγματος. Αυτή η τραγικά ανιστόρητη και ενδεικτική υποτελείας συμπεριφορά, το μόνο που διδάσκει τους -εμφανώς μειοψηφούντες- σύγχρονους αληθινούς Έλληνες, είναι ότι

A). Η πλήρης απελευθέρωση του πραγματικού Ελληνικού Έθνους είναι μία υπόθεση που εκκρεμεί.

B) Κάτω από την γνωστή επιταγή ότι εθνικά ωφέλιμο είναι μόνο αυτό που είναι αληθινό, ολόκληρη η μεταχριστιανική Ιστορία αυτού του τόπου πρέπει κατεπειγόντως να ξαναγραφεί, σαρώνοντας όλα τα παπαζήδικα κατασκευάσματα που κάνουν την αλήθεια ψέμμα και το ψέμμα αλήθεια.

Είναι κάτι περισσότερο από τραγικό να προϊστανται των εορτασμών για την Εθνεγερσία του 21 αυτοί που την πολέμισαν με μίσος και δόλο. Αυτοί που αφόρισαν τον "Σκυλόσοφο" Διονύσιο, τον Ρήγα, ολόκληρη την κλεφτουριά της Πελοποννήσου και πάμπολλους άλλους. Αυτοί που με τον παραμύθι περί.. "Κρυφών Σχολείων" πάνε αδέξια να μάς πείσουν ότι δεν εξουσίαζαν αυτοί αντί των Τούρκων τους χριστιανικούς πληθυσμούς και ότι δεν εξεβίαζαν συνεχώς πνευματικά και ψυχικά τους υπόδουλους να εξακολουθούν να.. "εκγυμνάζονται εις την δουλείαν" (έτσι!).

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 055 / 1. 4. 1998

Στα αυτιά των αγκυλωμένων μονοθεϊστών ανθρώπων, ακούστηκε ίσως σαν πρωταπριλιάτικο αστείο και όμως δεν ήταν τέτοιο, όπως δεν είναι επίσης αστείο το ότι η βιόσφαιρα του πλανήτη μας απειλείται με αφανισμό εξαιτίας των γνωστών δικτατορευόντων θρησκευτικών, πολιτικών, φιλοσοφικών και οικονομικών θεωριών.

Οι πολυθεϊστές Ινδιάνοι Γιανομάμι του κρατιδίου Ρορέϊμα της Βραζιλίας, έχοντας κρατήσει ακέραιο τον εθνισμό τους παρά την λυσσώδη επιχείρηση προσήλυτισμού τους στο ισοπεδωτικό "έθος" της Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ, έσωσαν τα απέραντα τροπικά δάση της περιοχής τους επικαλούμενοι με ιεροπραξίες και τελετουργικούς χορούς τους ζώντες εθνικούς Θεούς τους, οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι φυσικά στο κάλεσμα των θρησκευτών τους, έστειλαν αμέσως τους καταρράκτες της βροχής να σβήσουν τα απέραντα μέτωπα των μαινόμενων πυρκαϊών που κατέτρωγαν τη ζούγκλα και σκοτείνιαζαν τους ουρανούς, αναμμένες από χέρια ηλιθίων μονοθεϊστών κερδολατρών.

Θεωρούντες εαυτούς συνειδητοποιημένα μέλη της γήινης βιόσφαιρας, εμείς οι Έλληνες Εθνικοί αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε και τις δικές μας ευχαριστίες στους φυσικοενεργειακούς Θεούς που άρχουν πάνω στα βραζιλιάνικα βροχοδάση. Άλλωστε, ο Πολυθεϊσμός, αυτή η Φυσική Θρησκεία της ανθρωπότητας, έχει πανανθρώπινη υπόσταση και επί πολλές χλιετίες καθόριζε την παγκόσμια κοσμοαντίληψη, διαφοροποιημένη απλώς στα ονόματα και τις θεολογικές ή τελετικές λεπτομέρειες, ανάλογα με το κάθε έθνος και την ψυχοσύνθεσή του ή το ιδιαίτερο πολιτισμικό του επίπεδο.

Αισθανόμαστε επίσης υποχρεωμένοι να επισημάνουμε στους άφρονες υπήκουους της Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ, ότι είναι καιρός πια ν' ανοίξουν επιτέλους τα μάτια τους και ν' αναλογισθούν το τεράστιο ποσοστό ευθύνης του καθενός τους για την συνειδητή υποστήριξη και διατήρηση της αντιφυσικής μούμιας που εδώ και αιώνες λεηλατεί άγρια τον πλανήτη μας στο όνομα ενός υποτιθέμενου εξωκοσμικού Θεού. Είναι καιρός να εγκαταλειφθεί η ειδωλολατρία του ανύπαρκτου "ενός" Θεού Ιαχωβά και να γίνει η σώφρων επιστροφή στις φυσικές, παραδοσιακές λατρείες των εθνών. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ, τα πάντα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για να μας τιμήσει η πανδώτειρα Θεά Φύση με την ανοχή της και με την συγχώρεση των απείρων εγκλημάτων μας ενάντια στις μορφές, τις δομές και τους ιερούς νόμους της, οφείλουμε πρώτα εμείς να ξαναποδώσουμε τις πρέπουσες τιμές που εδώ και αιώνες της αρνηθήκαμε, προσκυνώντας αντίθετα δουλικά τα είδωλα και σύμβολα ενός ανύπαρκτου Τύραννου των Ουρανών.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ό,τι ομογενοποιείται, νομοτελειακά αφανίζεται για να επανέλθει ως είδος στην αρχική του πολλαπλότητα. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι άπειρες πολιτισμικές, οικολογικές, κοινωνικές, οικονομικές κ.λ.π. βραδυφλεγείς βόμβες στα θεμέλια του τωρινού (δήθεν αιώνιου) Συστήματος, υπόσχονται την σίγουρη επικείμενη κατάρρευσή τόσο του Παγκόσμιου Κεφαλαιοκρατικού Συστήματος, όσο και όλων των καταστημάτων της Παγκόσμιας Ιερουσαλήμ. Αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι ή το τέλος του ανθρώπινου είδους, ή η συνέχισή του μέσα από την επιστροφή σε μικρές κοινωνίες, σε μικρές οικονομίες και στον φυσικό, πολυθεϊστικό Εθνισμό. Μόνο οι αποβλακωμένοι από την χονδροειδή προπαγάνδα των νυν κρατούντων αδυνατούν να δουν την καταιγίδα που έρχεται να σαρώσει τα είδωλά τους. Την δυνατή νεροποντή που, όπως εκείνη που έστειλαν οι Θεοί των Γιανομάμι, θα έρθει να απαλλάξει την επιφάνεια της γης από τα βέβηλα θυμιάματα που καινε στον επουράνιο αφέντη τους οι δισεκατομμύρια οπαδοί του που τον διξιολογούν με το ιουδαϊκό "αλληλούϊα", που μεταφράζεται στα ελληνικά "Δόξα στον Ιαχωβά".

Έλληνες, ξεχνώντας τις τηλεοπτικές παραισθήσεις που σας πωλούν για πραγματικότητα, ξεχνώντας τον καθημερινό κερδολατρικό μαραθώνιο στον οποίο σάς έχουν υποβάλλει τα αφεντικά του μυαλού σας, ξεχνώντας τις ένρινες φωνές των παπάδων του ξένου δόγματος που σάς αποβλακώνουν, ας ακούσετε για λίγο την απλή και διαυγέστατη πολυθεϊστική σοφία των Ινδιάνων Γιανομάμι. Έχει να σας διδάξει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα ολόκληρη η Βίβλος των Ιουδαιοχριστιανών: "...θέλουμε να συνεχίσουμε να περπατάμε με ομορφιά επάνω στην γη, να ζήσουμε τις ζωές μας με αξιοπρέπεια και οράματα, συμφιλιωμένοι πρώτα από όλα με την αντίληψη ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να σκέφτονται όπως θέλουμε εμείς.."

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 056 / 2. 4. 1998

"συγγενής γαρ του αληθινού θανάτου η αποκτήνωσις..."

Οι Έλληνες Εθνικοί εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη νέα απερίγραπτη βεβήλωση 50 τάφων χριστιανών στο ελληνικό νεκροταφείο της Κωνσταντινούπολεως στα Ταταύλα.

Οι επιθέσεις ενάντια σε νεκρούς, που κατά τα δικά μας εθνικά νομιζόμενα είναι ιεροί και άξιοι τιμών αναλόγων προς εκείνες που απονέμουμε στους Θεούς, όπως άλλωστε και οι επιθέσεις ενάντια σε κάθε ειδους απροστάτευτα μνημεία, που δυστυχώς πριν από κάποιους μήνες είχαμε τέτοιες και στην χώρα μας, είναι πράξεις που μολύνουν τον ανθρώπινο Πολιτισμό και ταιριάζουν μόνο σε υπανθρώπους.

Αυτή η αιδιαστική πράξη των, ισλαμιστών προφανώς, φανατικών της γειτονικής μας χώρας, καθώς και όλες οι ανάλογές της που είδαμε, βλέπουμε και πρόκειται να δούμε στο σκοτεινό μέλλον που έρχεται, αποδεικνύουν περίτρανα το απροσμέτρητο βάθος αποκτηνώσεως στο οποίο έχει οδηγήσει το ανθρώπινο είδος η μισαλλοδοξία των μονοθεϊστικών και εξ αποκαλύψεως Θρησκειών.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 057 / 9. 4. 1998**

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το εάν, ως φορέας, σκοπεύουμε να ζητήσουμε την "νομική αναγνώριση" της Εθνικής Θρησκείας των Ελλήνων, πληροφορούμε τον ελληνικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο ότι, κατ' εμάς, δεν υπάρχει καν ζήτημα αναγνωρίσεως ή όχι, αφού η πολυθεϊστική, πατρογονική και Εθνική μας Θρησκεία είναι αυτοδικαίως νόμιμη ως αυτόχθων, ιθαγενής, εθνική και ιστορικά αρχαιότερη της νύν κρατούσης. Η δε ελευθερία ασκήσεώς της, εξασφαλίζεται απολύτως από το άρθρο 18 του προσφάτου νόμου 2462 / 97.

Προς μεγαλύτερη επεξήγηση των πιο πάνω, αναδημοσιεύουμε εδώ απόσπασμα από την θέση μας επάνω στην έννοια της Ανεξιθρησκίας (όπου ανάμεσα στα άλλα δηλωνόταν και ο πλήρης σεβασμός μας προς όλα τα φιλοξενούμενα στην χώρα μας ξένα θρησκευτικά δόγματα, αρκεί να μην ασκούν πολεμική κατά της εθνικής μας Παραδόσεως):

Δειλός ός σκοτόεσσα Θεών περί δόξα μέμηλεν ("Δυστυχής όποιος έχει σκοτεινή ιδέα για τους Θεούς") Εμπεδοκλῆς

Αναγνωρίζουμε για προφανείς λόγους την πατρομήτρια Ολύμπια Ελληνική Θρησκεία ως τη μόνη νομίμως ιθαγενή, αυτόχθονα, αρχαιότερη, εθνική, και ζώσα εν Ελλάδι λατρεία του Θείου. Θεωρούμε ότι η ελευθερία ασκήσεως της λατρείας της καλύπτεται απολύτως από το άρθρο 18 του νόμου 2462 / 97 και συνεπώς η δημόσια και κοινωνική αναγνώρισή της μετά από 16 αιώνες απαγορεύσεως της από τους νόμους των ανθελλήνων αυτοκρατόρων της Νέας Ρώμης δεν είναι ζήτημα "νομικής" αναγνωρίσεως της, αλλά de facto αυτοανακηρύξεως της (από το ίδιο το σώμα των θρησκευτών της), όπως προείπαμε, ως μόνης νομίμως ιθαγενούς, αυτοχθόνου, αρχαιοτέρας, εθνικής και ζώσης λατρείας του Θείου. Μία στενά "νομική" της αναγνώριση είναι όχι μόνο άτοπη, αλλά και ανεπιθύμητη, αφού, ως γνωστόν, στις διαδικασίες μίας τέτοιας συμπεριλαμβάνεται παρανόμως η συγκατάθεση του δικτατορεύοντος ξένου δόγματος. Είναι λοιπόν άτοπη μία "αναγνώριση" μας μέσω της από την μεριά μας αναγνωρίσεως του νομίμου της ανταρχίας ενός ιστορικά μεταγενεστέρου και ξενικής προελεύσεως δόγματος

Το Υπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών πρόκειται να ζητήσει εντός των προσεχών ετών μόνον την ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, δηλαδή την πλήρη Ισηγορία, Ισοτιμία και Ισονομία της έναντι του ελληνικού κράτους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 058 / 13. 4. 1998

Προς την εφημερίδα AYPIANH, Αθήναι,
Υπ' όψιν Διευθυντού

Κύριε Διευθυντά,

Στο χθεσινό κυριακάτικο φύλλο σας της 12ης Απριλίου, ο ελληνόφωνος συνεργάτης σας Ιάσων Πιπινής, νόμισε προφανώς ότι προσέφερε καλές υπηρεσίες στο δικτατορεύον θρησκευτικό δόγμα, με το να καθυβρίσει χυδαιότατα τα εθνικά νομιζόμενα των πραγματικών Ελλήνων του παρελθόντος και του παρόντος σαν... "ειδωλολατρία" και βιοθεωρία ανηθίκων και σκοταδιστών υπανθρώπων (!!). Δυστυχώς όμως για αυτόν και τους ομοίους του (τις αντεθνικές γνώμες δύο εκ των οποίων -του γνωστού Ιεροεξεταστού κ. Τσουρού και του επίσης γνωστού και μη εξαιρετέου κ. Χατζηφώτη- φιλοξένησε ως... συνηγορία των αθλίων ισχυρισμών αυτού τού περίεργου και κατ' ευφημισμόν ἀρθρου "του", που μάλλον του έγραψε κάποιος εκ των δύο προαναφερθέντων κυρίων) ολόκληρη η πολιτισμένη ανθρωπότητα έχει τελείως διαφορετική γνώμη. Το εκτυφλωτικό και πάναγκο απολλώνει φάσος που στεφανώνει τον Ελληνικό Εθνισμό δεν σκιάζεται ούτε από τις ιουδαιοχριστιανικές λάσπες, ούτε από αυτοεπιβεβαιούμενες υπερεθνικές "ηθικές" διδασκαλίες που έρχονται να μονοπωλήσουν το Πνεύμα, τον Πολιτισμό, την Φιλότητα, αλλά και αυτή την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση (με το να μην επιτρέπεται στους ετεροδόξους ούτε καν να υπάρχουν, δια του γνωστοτάτου "σιγάν ή τεθνάναι" των μισελλήνων διωκτών της Νέας Ρώμης του Βοσπόρου κατά του εθνικού μας φιλοσοφικού και θρησκευτικού σώματος). Οι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν κατά "της δουλείας, του μυστικισμού, της ανηθικότητος και τού σκοταδισμού" είναι οι Χατζηέλληνες και η πανίσχυρη πολιτικο-οικονομική οργάνωση που διαχειρίζεται τον νού και την ψυχή τους.

Το "ήθος" του συνεργάτου σας, φαντάζει καταθλιπτικά ζωάδες ή απλώς ανύπαρκτο, μέσα στο αγδιαστικό υβρεολόγιο που εξετόζευσε κατά των εθνικών θρησκευτικών νομιζούμενων της χώρας που τον φιλοξενεί. Η γνωστή ωστόσο εβραιογενής μέθοδος της "ταπεινώσεως" (ισοπεδώσεως) των πνευματικά ανωτέρων για να "ανέλθει" (με οφθαλμαπάτη !!!) μία ή δύο βαθμίδες πιο πάνω η



αγροικία, η ασημαντότητα και η μιζέρια, έχει προ πολλού "ξεφωνηθεί" από την Ιστορία ως γελοιωδέστατη και αναποτελεσματική. Πάντως, αν ο "φιλοξενηθείς" κ. Χατζηφώτης επιμένει ότι η Εθνική μας Θρησκεία είναι.. "μη σοβαρή" (έτσι !) ενώ σοβαρή είναι μόνο η... εργοδότριά του, τότε εμείς ευχαρίστως θα κάναμε μαζί του, ή με όποιον άλλον "πεφωτισμένο" ομόδοξό του, ανοικτό δημόσιο διάλογο, με συμφωνία η ανεπεξέργαστη απομαγνητοφώνηση του να μοιράζεται συνεχώς για τα επόμενα 50 έτη σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής Εκπαίδευσεως.

Θα καθησυχάζαμε τέλος τον ελληνόφωνο συνεργάτη σας ότι δεν απειλείται η... πίστη του (που δυστυχώς για εκείνον ωστόσο αυτή είναι πολύ πιο κοντά στην λεγόμενη Νέα Εποχή από εμάς τους... προχριστιανικούς και "αφώτιστους" πολυθεϊστές) και μπορεί να την διατηρήσει και να την χαίρεται, ο καθένας άλλωστε είναι αυτό που του αξίζει στην κλίμακα της πνευματικής εξελίξεως. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να μάθει, στο μέλλον, να σέβεται τα θρησκευτικά νομιζόμενα των άλλων, πόσο μάλλον τα εθνικά εκείνα του τόπου που, το επαναλαμβάνουμε αυτό γιατί έχει σημασία, τον φιλοξενεί.

Και λέμε στο μέλλον, γιατί ήδη με το χθεσινό του δημοσίευμα έχει αυτοχρισθεί εκλεκτό μέλος του συρφετού εκείνου που χρεώνεται με την ηθική (τουλάχιστον !) αυτουργία και ευθύνη για οποιαδήποτε από τούδε ενέργεια φανατικών ομοδόξων του, είτε κατά ατόμων Ελλήνων Εθνικών, είτε κατά πατρογονικών μας μνημείων και Ιερών, όπως άλλωστε συνέβη πριν από 10 περίπου

μήνες με τους βανδαλισμούς κατά του βωμού του Θεού Διονύσου στην ομώνυμη περιοχή της Αττικής.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 059 / 13. 4. 1998

Παρακολουθώντας τα προγράμματα που έχουν εξαγγείλει οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας μας για την Μεγάλη Εβδομάδα των Ορθοδόξων Χριστιανών, ως εθνικά συνειδητοί Έλληνες, θέλουμε να ρωτήσουμε τις αγαπητές Διευθύνσεις των εν λόγω σταθμών το εξής: δεν είναι άραγε δυνατόν να εορτασθεί η Μεγάλη Εβδομάδα με άλλον τρόπο, διαφορετικό από τον βομβαρδισμό του ελληνικού τηλεοπτικού κοινού με τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που άλλο δεν κάνουν από το να διαφημίζουν τον Ιουδαϊκό εθνισμό, υποβιβάζοντας ταυτοχρόνως, αν όχι δυσφημίζοντας, αμέσως ή εμμέσως, κατά περίστασιν, τον πολιτισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος, ως γνωστόν τουλάχιστον για τους πεπαιδευμένους, υπήρξε κατά ένα μεγάλο τμήμα του αποτέλεσμα του φωτοφόρου Πνεύματος των Ελλήνων;

Θεωρούμε ότι, εξ αιτίας της ελεγχόμενης από την Εκκλησία εκπαιδεύσεως, οι πλειοψηφούντες χριστιανοί συμπατριώτες μας δεν χρειάζονται ενέσεις μίσους κατά του Ελληνορωμαϊκού Κόσμου για να στηρίξουν την ούτως ή άλλως ισχυρή θρησκευτική θέση τους, ούτε την καταφυγή στην γνωστή εβραϊογενή μέθοδο της "ταπεινώσεως" (ισοπεδώσεως) των πνευματικά ανωτέρων για να "ανέλθει" λίγο πιο ψηλά η όποια ασημαντότητα και μιζέρια.

Καλές Εορτές.

Καλή Ανάσταση Φύσεως, Πνεύματος και Έθνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 060 / 15. 4. 1998

Προς κ. Βασίλη Ραφαηλίδη
Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Αγαπητέ κ. Ραφαηλίδη,

μέλη μας μάς προσεκόμισαν άρθρο σας στο "Εθνος της Κυριακής" της 5ης Απριλίου στο ένα τέταρτο τουλάχιστον του οποίου, αν και αυτό τιτλοφορείται Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΤΑΖΙΛΙΤΩΝ, κάνατε μία υποκειμενική και αρνητική παρουσίαση της Εθνικής Θρησκείας των Ελλήνων (κατ' εσάς "πεθαμένης οριστικά και αμετάκλητα και θαμμένης στον τάφο που άφησε ανοικτό ο Χριστός με την Ανάσταση.."), η οποία δεν δικαιολογείται εύκολα, δεδομένης της γνωστής μη αγνοίας σας πάνω σε σχετικά ζητήματα. Ισως βεβαίως το ότι αποκαλείτε κάπου, μέσα στο ίδιο άρθρο, τον μυστικιστή ησυχαστή Γρηγόριο Παλαμά "μέγα ελληνορθόδοξο θεολόγο που πρώτος έπιασε από τα κέρατα τον αρχαιοελληνικό ταύρο **χωρίς να φοβάται τα κέρατα των Σατύρων και τα πέντε των Σειληνών**" (δική μας η υπογράμμιση) καταδεικνύει την λογική της δικής σας απόπειρας να απαξιωθεί η Εθνική μας Θρησκεία, μια λογική που, παρά το υποτιθέμενο "αντιβυζαντινό" έως σήμερα προφίλ σας, εντάσσεται στην, τον τελευταίο καιρό ενορχηστρωμένη και από πάμπολλες πλευρές επιχειρούμενη, επίθεση κατά του Δωδεκαθέου με την ελπίδα να ανέλθει το ασήμαντο δια της υποτιμήσεως του απαστράπτοντος και του μεγάλου, κοντολογίς του μη αντιμετωπίσμου.

Οι κοντόφθαλμες και αυθαίρετες εκτιμήσεις σας για το Δωδεκάθεο, κ. Ραφαηλίδη ("πράγματι ψεύτικοι Θεοί, καλά το λένε οι χριστιανοί.." κ.ά) αυτοαναιρούνται ωστόσο από εσάς τον ίδιο, όσο κι αν δεν το καταλάβατε, με τον συσχετισμό που επιχειρείτε της πολυθεϊστικής Εθνικής μας Θρησκείας με τον ιαπωνικό, επίσης πολυθεϊστικό, Σιντοϊσμό. Και επειδή προφανώς δεν έχετε την

ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΑΣΗ για να καταλάβετε μέσα στην **επιλεκτικά αθεϊστική** σας αντίληψη των πραγμάτων τι πραγματικά ήσαν και είναι οι εθνικοί Θεοί των Ελλήνων, θα σάς συστήναμε να πάτε να ζήσετε για ένα εξάμηνο στην Χώρα του Ανατέλλοντος Ήλιου για να καταλάβετε αν είναι τελικά ο εκεί εθνικός πολυθεϊσμός, όπως θέλετε εσείς να λέτε, μία "συμβατική Θρησκεία επιβεβλημένη δια νόμου" (...)

Αν πάλι δεν θέλετε να ξοδέψετε χρόνο για κάτι τέτοιο, τότε ευχαρίστως να σας γνωρίσουμε εμείς, εν περιλήψει, αυτή την αδελφή Εθνική Θρησκεία. Το Σίντο, για τους Ιάπωνες, διατηρεί την αρμονία στην ανθρωπότητα, την φύση και τους Θεούς. Η θεία πραγματικότητα που είναι ορατή στους ουρανούς γίνεται σύμβολο της άλλης πραγματικότητας που είναι γνωστή και αντικείμενο σεβασμού στη γη (θεσμοί, έθνος, σύμβολα, κ.ο.κ.). Τα πρώτα στοιχεία του Σίντο προέρχονται από τον 7ο αιώνα πριν την χρονολόγηση των χριστιανών... όταν εισήχθη η γραφή, οι πηγές του συστήματος αυτού όμως βρίσκονται σε πολύ παλαιότερες εποχές. Το 1946 οι εθνοκτόνοι και ιαχωβιστές κατακτητές της χώρας απαίτησαν από τον αυτοκράτορα να απορρίψει την θεία του καταγωγή ως μέρος της κατάρριψης της Εθνικής Θρησκείας. Φαίνεται όμως ότι αυτή η τυπική απόρριψη είχε ελάχιστη επίδραση στην συμβολική σχέση που ισχυροποιήθηκε μέσα στους αιώνες, ανάμεσα στην Ήλιακή Θεά και την αυτοκρατορική οικογένεια. Από την άλλη πλευρά η σύντομη υποχώρηση του αυτοκρατορικού Σίντο επέστρεψε την Εθνική Θρησκεία στον λαό. Οι ιερείς χωρίς κυβερνητική βοήθειαν στράφηκαν προς τον πληθυσμό. Όταν ήλθε ο καιρός να ανακατασκευάσουν οι Ιάπωνες τον μεγάλο βωμό στο Ίζε έγιναν πάρα πολλές και μεγάλες δωρεές από τον πληθυσμό. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Ιάπωνες συμμετείχαν στην ανακατασκευή του εθνικού βωμού το 1953 και ακόμη περισσότεροι το 1973. Τα πιο πάνω στοιχεία λοιπόν, σχηματίζουν εικόνα για ο, πιδήποτε άλλο εκτός από.. "συμβατική" ή "κρατική απλώς" Θρησκεία

Αυτά τα ολίγα αγαπητέ κ. Ραφηλίδη. Έξυπνος άνθρωπος είστε, κάντε τις πρέπουσες αναγωγές και επαγωγές και θα καταλάβετε πολύ καλά το ότι και η Εθνική Θρησκεία των Ελλήνων δεν είναι ούτε αστεία, ούτε συμβατική, ούτε νεκρή. Απλώς για την δίκαια εκτίμησή της προϋποτίθεται η προγενέστερη απλευθέρωση του πραγματικού Έθνους των πραγματικών Ελλήνων από την εδώ και 22 αιώνες υποδούλωσή του σε ξένες στρατιωτικές ή οικονομικές ή πολιτισμικές δυνάμεις. Τότε τα ξαναλέμε με μεγαλύτερη διαύγεια πνεύματος. Ήως τότε, όλοι αυτοί που φοβούνται την δυναμική της επαναφοράς της λατρείας των εθνικών μας Θεών, μπορούν να εξακολουθούν να κοιμώνται με εφιάλτες. Για να αποκτήσουν τουλάχιστον την πρέπουσα εξοικείωση με την ιδέα.

Χάριτας πλείστας ομολογούμε

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 061 / 23. 4. 1998

Προς κ. Αναστάσιο Μητσιάλη
Πρέσβη Ελλάδος εν Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Αγαπητέ κ. Πρεσβευτά

Με την παρούσα θέλουμε να σας συγχαρούμε για τον πρόσφατο εγκαινιασμό της ελληνικής πλατείας «Πλάζα Γκρέτσια» και τα αποκαλυπτήρια του εκεί χάλκινου αγάλματος του Θεού Διός («Ποσειδώνος») του Αρτεμισίου.

Ανάλογες φιλάρχαιες πρωτοβουλίες εκπροσώπων του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό είναι δυστυχώς σπάνιες και όσο πάνε γίνονται ακόμη σπανιότερες, παρά το ευνόητο ότι δεν υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση του Ελληνικού Πολιτισμού από εκείνη με μορφές και σύμβολα της αρχαίας προχριστιανικής Παραδόσεώς του.

Θερμά συγχαρητήρια

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 062 / 4. 5. 1998**ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ**

Οι Έλληνες Εθνικοί χαιρετίζουμε την πρόσφατη γενναία πρωτοβουλία 52 βουλευτών για την κατάργηση του απαράδεκτου και θεοκρατικού όρκου του Βουλευτικού Σώματος στο όνομα της τριάδος Ιαχωβά, Ιαχοσούά και Πνεύμα και την αντικατάστασή του από τον πολιτισμένο και εθνικά υγιή όρκο στο όνομα του Ελληνικού Έθνους και του Λαού.

Τέτοιες και παρόμοιες πολιτικές ενέργειες, έστω και με την αραιή συχνότητα ή την εμφανή δειλία που τις χαρακτηρίζει, δεν παύουν ν' αποτελούν μικρά και σταθερά βήματα προς την ευκταία για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο πλήρη απελευθέρωση του Νεοελληνισμού από τον θανάσιμο εναγκαλισμό της βυζαντινής θεομανίας, η οποία τον καθιστά, παρά το κλέος των αρχαίων προπατώρων, περίγελο όλων των προηγμένων εθνών του πλανήτη.

Είναι απορίας άξια ωστόσο η σκληρή στάση που επέλεξε να τηρήσει απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και



απέναντι σε αυτή την ίδια την ροή των καιρών, ο νέος αρχηγός της ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, επιχειρώντας προφανώς ν' αποδείξει αληθινό το... "και άντρας και μάγκας" με το οποίο τον κολάκευε επί τη εκλογή του μία γνωστή αθηναϊκή εφημερίδα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το να αποδεικνύεται απλώς ο πολιτικο-οικονομικός οργανισμός στον οποίο αυτός προϊσταται, όλο και πιο έκλαμπρα αναχρονιστικός και προσκολλημένος στα βυζαντινά σκότη. Υιοθετώντας προφανώς την απύθμενη βλακεία των συναδέλφων και νυν υφισταμένων του, που πριν από μισό χρόνο διακήρυξαν σε ειδική συνεδρία τους ότι... ακόμη και αυτή η επίκληση της αυτοθέσμισης της Αρχαιοελληνικής Πόλης και της Άμεσης Δημοκρατίας ως πρόταση για το ξεπέρασμα των σύγχρονων αδιεξόδων αποτελεί.. Θρησκευτική μεσσιανική αίρεση (!!!) -ένα πρωτοφανές παραλήρημα το οποίο θα σχολιασθεί σε ειδική ανακοίνωσή μας- ήλθε χθες να δηλώσει τα ακόλουθα προκλητικά, ιστορικώς ανυπόστata και παραπλανητικά:

"...Δεν έχουμε συγγένεια (με τους Ευρωπαίους) ούτε στη γλώσσα μας, ούτε στη θρησκεία μας. Και τα δύο αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία διαφορετικότητος μεταξύ ημών και των Ευρωπαίων..." και επίσης

"Καθένας που στρέφεται εναντίον του πνεύματος της Ορθοδοξίας, καθένας που καταβάλλει προσπάθεια να μετατρέψει αυτόν τον τόπο σε κράτος λαϊκιστικό.. κάνει έγκλημα εναντίον της Ιστορίας αυτού του λαού και δεν θα πρέπει να τον αφήσουμε ελεύθερο να κάνει αυτό το έγκλημα εις βάρος ημών και εις βάρος κυρίως των παιδιών"

Υποχρεωνόμαστε λοιπόν εκ των πραγμάτων να πληροφορήσουμε τον επιλεκτικά διαβασμένο και επιλεκτικά αδιάβαστο αρχηγό του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος τα ακόλουθα:

Πρώτον, όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά έθνη συνδέονται στενά με το πραγματικό Ελληνικό τόσο γλωσσικά, όσο και φυλετικά (αρκετά από αυτά), καθώς και θρησκευτικά. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών γλωσσών είναι απλές μετεξελίξεις της αρχέγονης Ελληνικής / Πελασγικής. Όλα τα μεσογειακά (τουλάχιστον) αρχαία έθνη της ευρωπαϊκής ΟΜΟΕΘΝΙΑΣ (Ιβηρες, Κελτοί, Λατίνοι) αφηγούνται ελληνική προέλευσή τους στις επί μέρους Εθνογονίες τους, και, τέλος, ΜΙΑ υπήρξε η κοινή Θρησκεία της Ευρώπης πριν τον βίαιο εκχριστιανισμό των εθνών της: πολυθεϊστική και

φυσική, με κοινές βασικές αρχές που απλώς διανθίζονταν με διαφορετικές θεογονικές αφηγήσεις και τελετουργικά, αναλόγως του επιπέδου εξελίξεως του κάθε έθνους.

Δεύτερον, οι τελευταίοι που δικαιούνται να ομιλούν για "έγκλημα" κατά των παιδιών μας είναι αυτοί που παρά την κατ' επανάληψη μισελληνική (σε όλη την διάρκεια της Βυζαντιοκρατίας, τότε που έκαιγαν τα Ιερά μας και τις βιβλιοθήκες μας, και κατέσφαζαν επί αιώνες τους Έλληνες Εθνικούς) και προδοτική στάση τους (όχι μόνον επί Τουρκοκρατίας), έχουν το θράσος να ταυτίζουν την δική τους τύχη με την τύχη ολόκληρου του Ελληνισμού και να αποβλακώνουν συστηματικά την νεοελληνική σπουδάζουσα νεολαία με διακρή προσηλυτισμό, ενστάλαξη θεοφοβίας, δεισιδαιμονίας, αλλά και, το χειρότερο, μίσους για την αληθινή Ελληνική Παράδοση, δηλαδή την προχριστιανική εκείνη.

-ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

-ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΝΕΞΙΩΡΗΣΚΟ ΠΝΕΥΜΑ Η ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

-ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 063 / 30. 5. 1998

Προς την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Χρ. Λαδά 3, Αθήναι 10237

Κύριε Διευθυντά,

στην έγκριτη εφημερίδα σας και συγκεκριμένα στο άρθρο "Όταν τα ράσα γράφουν ιστορία" της κ. Λουϊζας Αρκουμανέα (Βήμα 24/ 05/ 98), παρατηρήσαμε κάποια ανιστόρητα σημεία, τα οποία επιτρέψτε μας, να επισημάνουμε.

1ον. Ο Γεώργιος Γεμιστός / Πλήθων, θεωρείται κατά την αρθρογράφο "από τα πιο ανατρεπτικά μυαλά που πέρασαν ποτέ από τους κόλπους της Εκκλησίας" και στην εισαγωγή του άρθρου..."διάσημος κληρικός" και... "παπάς". Επίσης γράφει ότι "η Εκκλησία δεν αποδεχόταν (τον Πλάτωνα) και προτιμούσε τον "επιστημονικότερο" Αριστοτέλη".



2ον. Ο Γεννάδιος, παρουσιάζεται "φανατικός αριστοτελικός" και "πολύ μορφωμένος άνθρωπος", που έκαψε το έργο του Πλήθωνος, επειδή... "το θεώρησε επικίνδυνο" (εννοείται για τον.. Αριστοτελισμό).

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: ο μεν Πλήθων ήταν λάτρης της Πατρώας-Εθνικής μας Θρησκείας και δηλωμένος αντίπαλος του Χριστιανισμού (1), ο δε Γεννάδιος έκαψε όντως τα βιβλία του, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο: "Και εμείς αναλάβαμε κάποιον επί πλέον κόπο, όχι για να αντιδικήσωμε με τον Πλάτωνα ούτε γιατί ενδιαφερώμεθα ιδιαίτερα για τον Αριστοτέλη, αλλά από οργή για το σκοπό του Γεμιστού και από τον ζήλο μας για την πίστη (τη χριστιανική)... Γι' αυτό λοιπόν και επειδή δεν ήταν (ο Γεμιστός) άπιστος από τους γονείς, αλλά (έγινε αργότερα) αποστάτης... αποφασίσαμε να παραδώσωμε το βιβλίο στην πυρά" (2).

Νομίζουμε ότι σε μια εφημερίδα σαν τη δικιά σας, που εκτός των άλλων λαμπρύνει με την παρουσία του ο Μάριος Πλωρί-

της, αλλά και άλλοι πολύ σπουδαίοι δημοσιογράφοι και συγγραφείς, δεν πρέπει να επιτρέπονται τέτοιου είδους ατοπήματα.

Φιλικώς,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

1. "Υμνοί ες Θεούς". Πλήθωνος "Νόμων Συγγραφή"

2. "Περὶ τοῦ βιβλίου του Γεμιστού καὶ κατὰ τῆς Ελληνικῆς Πολυθεϊας" στο ίδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 064 / 30. 5. 1998

Πριν από 5μιση αιώνες, η απομονωμένη Νέα Ρώμη του Βοσπόρου, τελευταίο ανάχωμα του Βυζαντίου Ρωμαϊσμού, παραδόθηκε από τους προδότες ανθενωτικούς ρασοφόρους στους Μωαμεθανούς. Ο τραγικός τελευταίος της αυτοκράτορας Κω/νος Παλαιολόγος, πλήρωσε με την ζωή του τον αγαθό φιλελληνισμό του και την ανοχή του προς τα κηρύγματα των Πληθωνιστών για απελευθέρωση και αυτοδιάθεση του υπόδουλου έθνους των Ελλήνων και για επιστροφή στην Εθνική Παράδοση. Το ίδιο υπέστησαν και οι ελάχιστοι απελπισμένοι υπερασπιστές της υποτιθέμενης "θεοσκέπαστης" πόλεως, την ίδια στιγμή που η υστεροβυζαντινή κοινωνία κατέρρεε και εκ των έσω με την θανάσιμη αφαίμαξή της από ένα κηφηναριό μισού εκατομμυρίου καλογέρων "ησυχαστών".

Σήμερα, το νεοελληνικό επίσημο Κράτος, ουσιαστικά και τυπικά εισέτι υπόδουλο στην οργανωμένη θρησκευτική αυταρχία που ευθύνεται για την παράδοση της Νέας Ρώμης στον Μωάμεθ τον Πορθητή, που ευθύνεται για την επί αιώνες "εκγύμναση" των χριστιανών ραγιάδων στη δουλεία (όπως δίχως ντροπή διακηρύσσει η "Πατρική Διδασκαλία", ή οι πατριαρχικές παραινέσεις του 1826), που ευθύνεται για τους αλεπάλληλους αφορισμούς και αναθεματισμούς των αντιούρκικων αγώνων, βγαίνει σήμερα για μία ακόμη φορά να λιβανίσει φαρισαϊκά, παρέα με αυτή την πνευματική του αφέντρα, την... μνήμη του Παλαιολόγου και των τελευταίων υπερασπιστών της Νέας Ρώμης.



Πέντε αιώνες μετά την επιλογή από πλευράς Εκκλησίας των Τούρκων αντί των Βυζαντινών Ρωμαίων για εργοδότες και προστάτες της, σε ολόκληρη την επικράτεια ενός "ευρωπαϊκού" Κράτους που από απλή σύμπτωση ονομάζεται "Ελλάς", εξακολουθούν ν' ανεμίζουν νικηφόρες και θρασύτατες οι κίτρινες παντιέρες των ξένων κατακτητών με τον "δικέφαλο". Ξένες παντιέρες, ξένων κατακτητών, ίσες σε ασυμβατότητα προς τον Ελληνισμό, όσο και οι ερυθρές παντιέρες με την τουρκική ημισέληνο ή με τη ναζιστική μαύρη σβάστικα. Και κάτω από αυτά τα λάβαρα του σκότους, το υπόδουλο και εν ύπνῳ νεοελληνικό έθνος παρατάσσει τους υποτιθέμενους "εθνικούς ταγούς" του, αιχμάλωτους, μειωμένους, δουλικούς, προσκυνημένους, μπροστά στα πόδια του ιερατείου του ξένου Θεού.

Οι Έλληνες Εθνικοί, τιμούμε τη μνήμη του Κω/νου Παλαιολόγου και των τραγικών συμμαχητών του, όπως τιμούμε και τη μνήμη του Γεωργίου Γεμιστού - Πλήθωνος, καθώς και τη μνήμη όλων των μαρτύρων ή δυναμικών προσωπικοτήτων του ελληνικού εθνισμού, είτε προηγούνται χρονικά είτε έπονται του 1453. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 065 / 1. 6. 1998

Συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από τότε που ελήφθη η ιστορική απόφαση της ιδρύσεως του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, από εναισθητοποιημένους πάνω στην

Αρχαία Παράδοση και αφιερωμένους σε αυτήν σύγχρονους Έλληνες για να αντιμετωπισθεί η απαράδεκτη συστηματική -και διόλου τυχαία- παραμέληση ή υποβάθμιση της μνημειακής ή ζώσας εθνικής μας Παραδόσεως, από ένα "Ελληνικό" Κράτος ουσιαστικά υπόδουλο σε μηχανισμούς που εχθρεύονται φανερά ή κρυφά τον προχριστιανικό Πολιτισμό των Ελλήνων.

Με δεκάδες παρεμβάσεις μας κατορθώσαμε στον ένα μόνο χρόνο ζωής της οργανώσεώς μας να αρθρώσουμε έναν δυναμικό και έγκυρο υπερασπιστικό λόγο υπέρ της αληθινής Εθνικής μας Παραδόσεως σε μία εποχή μάλιστα που η βυζαντινή θεοδουλεία, δεισιδαιμονία και άγνοια απειλεί να μάς οδηγήσει μπροστά στο αδιανόητο της πλήρους αναβιώσεως της μεσαιωνικής-βυζαντινής μούμιας.

Δηλωμένος σκοπός μας είναι η με κάθε νόμιμο μέσον ενασθητοποίηση του ελληνικού λαού για εξασφάλιση του σεβασμού, της διάσωσης, της φυσικής και ηθικής προστασίας, της αποκατάστασης και, τέλος, της ανάδειξης, των μνημείων, συμβόλων, ιδεών και ζωντανών μορφών της αρχαίας Ελληνικής Παραδόσεως, υπό την έννοια της ευρύτερης Κοσμοαντίληψης, της Φιλοσοφικής Σκέψης, της πολιτικής αντιλήψεως, της Εθνικής Θρησκείας, των Καλών Τεχνών, των ηθών και των εθίμων, της γλώσσας, της Μυθολογίας, της Συμβολιστικής, της Ελληνικής Γραμματείας και όλων των συναφών τομέων. Μετά από έναν πλήρη χρόνο μπορούμε επίσης να δηλώσουμε πως ο αγώνας συνεχίζεται με την επιπλέον υπόσχεση να εντείνεται όλο και περισσότερο όσο θα αυξάνεται η επιθετικότητα της απέναντι πλευράς.



Εμείς οι Έλληνες Εθνικοί απαιτούμε τη συνέχιση της πραγματικής μας εθνικής ζωής από το σημείο που διεκόπη βιαίως πριν από 16 αιώνες από τους ανθέλληνες Βυζαντινούς. **Δεν ζητάμε όμως τον αποχριστιανισμό της χώρας μας**, κανέναν δεν θα κάνουμε άνθρωπο με το ζόρι και άλλωστε η υπ' αριθμόν ένα αρχή των Εθνικών είναι η ΑΝΟΧΗ. Εκείνο που ζητάμε είναι να σεβαστούν το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα ΚΑΙ παραδοσιακοί Έλληνες η ξένη Εκκλησία και το υπόδουλο σε αυτήν Νεοελληνικό Κράτος και παράλληλα να υπάρξει ριζικό αναπρογραμματισμός των κατευθύνσεων του τελευταίου στην μέγιστη δυνατή ανάδειξη της προχριστιανικής μας Κοσμοαντιλήψεως και Τρόπου μέσα από την Παιδεία, τον Πολιτισμό και την καθημερινή ζωή.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς Και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ # 066 / 23. 6. 1998

Ομιλία εκπροσώπου του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ στο Συνέδριο WELT HEIDEN KONGRESS που διεξήχθη στο Βίλνιους της Λιθουανίας και κατέληξε στην ίδρυση του WCER, World Congress Of Ethnic Religions. (βλ. Δελτίο Τύπου νο 68)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 067 / 1. 7. 1998

(σε μετάφραση)

Προς Governor Pete Wilson,

Office of the Governor, State Capitol Building
Sacramento, CA 95814, USA

Κύριε Κυβερνήτα,

Πληροφορηθήκαμε από τον ειδικό Τύπο ότι στην Πολιτεία σας άρχισε πρόσφατα μία σε έντονο βαθμό παραβίαση των θρησκευτικών ελευθεριών των φυλακισμένων Ινδιάνων.

Εκ μέρους των Ελλήνων Εθνικών θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την απεριόριστη συμπαράστασή μας προς τους θιγόμενους εκπροσώπους της αυτοχθόνου Παραδόσεως και να σάς υπενθυμίσουμε ότι το ελάχιστο που οφείλετε να κάνετε προς αυτούς, τους ελάχιστους που επέζησαν από τον μακραίωνο βίαιο εκχριστιανισμό και την γενοκτονία, είναι να τους επιτρέψετε τουλάχιστον την αξιοπρέπεια τού να διατηρούν τα προγονικά τους ειωθότα.

Εμείς, οι Έλληνες Εθνικοί, "ξένοι" και εμείς μέσα στον ίδιο τον τόπο μας όπως και οι αδελφοί μας Ινδιάνοι, δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε τον περαιτέρω περιορισμό του ζωτικού χώρου των αρχαίων, πολυθεϊστικών και φυσικών Θρησκειών προς όφελος του ιουδαιοχριστιανικού Θεού της ερήμου και της ερημώσεως. Σας καλούμε λοιπόν, όπως και οι άλλοι ευρωπαίοι Εθνικοί από τους οποίους θα λάβετε ανάλογα μηνύματα, να σεβαστείτε στο έπακρο τη θρησκευτικότητα των Ινδιάνων της Πολιτείας σας.

Μετά τιμής,

THE SUPREME COUNCIL OF THE ETHNIKOI HELLENES

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 068 / 1. 7. 1998

Από τις 24 Ιουνίου του 1998 το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ αποτελεί ενεργό και ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών (WCER, World Congress Of Ethnic Religions) που εδρεύει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, αποτελείται από ομάδες Εθνικών 16 ευρωπαϊκών χωρών και σκοπό έχει την υπεράσπιση και επανανάδειξη της προχριστιανικής ευρωπαϊκής Παραδόσεως ως μοναδική πρόταση διεξόδου από το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε την ανθρωπότητα η αντιφυσική και αντιανθρώπινη Θρησκεία της Ερήμου των λεγόμενων "Μονοθεϊστών".

Το WCER θα παραγματοποιεί τακτικά ανά έτος Συνέδρια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και ενά τετραετία σε πόλεις εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου για ενδυνάμωση των σχέσεων μας με φυσικές, εθνικές Θρησκείες άλλων λαών που ήδη απειλούνται με εξαφάνιση.

Η διεύθυνση του Παγκοσμίου Συνεδρίου των Εθνικών Θρησκειών είναι:
WCER Head Office, Vivulskio 27-4, LT-2009 Vilnius, Lithuania.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 069 / 4. 7. 1998

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε ένα Κράτος που το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να.,. Θρησκεύεται, κατά τα βυζαντινά πρότυπα, παθιασμένα στο Ορθόδοξο Δόγμα του Χριστιανισμού και να καταδικάζει όλες τις σφαίρες της συλλογικής ζωής σε οργανωμένη ανοργανωσιά.

Δεν μπορούμε ωστόσο να συγχωρέσουμε άλλο αυτή την επιλογή, όταν σε μία χώρα που τα δάση της είναι και ελάχιστα αλλά και εύφλεκτα, όταν σε μία χώρα που η ευλογία των Θεών την έκανε να περιβάλλεται από θάλασσες, δηλαδή από όγκους υδάτων όταν σε μία χώρα που ξοδεύονται αμύθητα χρηματικά ποσά σε σκοπούς ελάχιστα αναγκαίους (όπως λ.χ. αγορά ξεπερασμένης πολεμικής τεχνολογίας, ανάληψη του Ολυμπιακού Τσίρκου, κ.ά.) όταν σε μία χώρα που ξοδεύονται αμύθητα χρηματικά ποσά για την πολυέξοδη συντήρηση της δικτατορευόμενης Εκκλησίας, για

αναπαλαιώσεις μοναστηριών και για την περαιτέρω ενίσχυση της βαθύπλουτης αντικοινωνικής "Πολιτείας" του Άθω απουσιάζει παντελώς η στοιχειώδης αντιπυρική οργάνωση, απουσιάζουν τα απαιτούμενα 200 και ίσως 500 σύγχρονα πυροσβεστικά ελικόπτερα (γιατί **η άμιννα μιας χώρας είναι πρώτα από όλα περιβαλλοντική**) και τα ήδη υπάρχοντα ελάχιστα πυροσβεστικά αεροπλάνα (τεχνολογίας της δεκαετίας του 60) δεν πετούν παρά μόνο με ευθύνη του ήρωα πιλότου τους.



Η Ελλάδα βρίσκεται στις φλόγες και είναι ίσως πολύ πιο αργά από όσο νομίζουμε. Το μεγαλύτερο τμήμα των τελευταίων δασών μας χάθηκε ήδη, για να μεταμορφωθεί αργά - αργά η χώρα μας σε έρημο ώστε να άρχει πιο άνετα ο Θεός της Ερήμου Ιαχωβάς.

Οι φυσικοί μας Ναοί, τα δάση μας, πυρπολούνται ή αφήνονται να αποτεφρωθούν από τους μονοθεϊστές "εχθρούς" ή "προστάτες" μας. Ίσως τους ενοχλούν κιόλας γιατί φιλοξενούν Θεούς και αφυπνίζουν φυσιολατρικές τάσεις, άρα... Παγανισμό.

Και ο "κυρίαρχος" λαός; Τι κάνει ο "κυρίαρχος" λαός; Απολύτως τίποτε. Και αυτός απλώς.. Θρησκεύεται. Μπροστά όχι μόνο στους παπάδες του αλλά και στις τηλεοπτικές οθόνες της χαύνωσης. Θεωρεί ότι τον αφορά η αποτέφρωση των πνευμόνων της Ελλάδος μόνο όταν η φλόγα πλησιάσει το εξοχικό του ή το αυτοκίνητό του.

Και κανείς δεν θέλει μήτε καν να τα συζητήσει όλα τούτα. Μήτε καν οι εφημερίδες που, 99,9% θα θάψουν κατά τα ειωθότα τους και την παρούσα ανακοίνωσή μας.

Η έρημος απλώνεται. Αλίμονο σε αυτούς που την κουβαλάνε και μέσα τους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 070 / 5. 7. 1998

Προς τον κ. Λουδοβίκο των Ανωγείων
Ανώγεια Μυλοποτάμου
TK 74051, Ρέθυμνο Κρήτης

Αγαπητέ μας,

παρακολουθήσαμε σήμερα από το τηλεοπτικό κανάλι MEGA μία εκτενέστατη παρουσίαση του εγκαινιασμού στα μέρη σας της εκκλησίας του "Άγιου" Υακίνθου και της πρώτης τελέσεως εορτασμών που οι διοργανωτές αποκαλείτε "Υακίνθια". Φαίνεται ωστόσο να γνωρίζεις, φίλε μας, και μάλλον όντως γνωρίζεις, ότι ο Άγιος αυτός ουδεμία σχέση έχει με τον Έλληνα αναβλαστικό, θνήσκοντα και αναστανόμενο Θεό Υάκινθο, τον οποίο τιμούσαν ανά έτος οι πρόγονοί μας στις Αμύκλες Λακωνίας, το Άργος, τον Τάραντα, τη Θήρα, την Ανάφη, την Κυρήνη και την Κώ, αλλά είναι απλώς μία από τις πάμπολλες ιδιοτοιχεις της μέσης αγιογραφίας στην προσπάθεια να αφομοιωθούν οι εθνικοί Θεοί μας στη λατρευτική του Χριστιανισμού.

'Όχι, δεν θέλουμε να σου κάνουμε "διάλεξη" για το αν υπήρξαν πραγματικά ή όχι «Άγιοι» (και μάλιστα "μάρτυρες") με ονόματα Θεών σε κάποια πρώην χριστιανική εποχή. Η κοινή λογική όποιου στοιχειωδώς γνωρίζει κάποια πράγματα για τον αρχαίο Εθνισμό αποκλείει κατηγορηματικά κάτι τέτοιο. Για την Ιστορία απλώς, σου παραθέτουμε εδώ ένα δείγμα αυτών των χονδροειδών κλοπών:

30 Ιανουαρίου: Ερμής μάρτυς, Αύρα μάρτυς

- 1 Φεβρουαρίου: Σάτυρος μάρτυς
 22 Φεβρουαρίου: Τελεσφόρος ἀγιος
 27 Φεβρουαρίου: Ασκληπιός ὁσιος
 10 Απριλίου: Ηρακλής μάρτυς, Ὁμηρος μάρτυς, Προμηθεύς μάρτυς
 5 Ιουνίου: Απόλλων μάρτυς, Σεληνίας μάρτυς
 25 Ιουνίου: Ἐρως μάρτυς
 24 Ιουλίου: Υμέναιος μάρτυς
 10 Αυγούστου: Ιππόλυτος μάρτυς
 1 Σεπτεμβρίου: Αθηνά μάρτυς, Αφροδίτη μάρτυς, Διώνη μάρτυς, Δωδώνη μάρτυς, Ερατώ μάρτυς, Ευτέρπη μάρτυς, Χαρίκλεια μάρτυς, Θάλεια μάρτυς, Κλειώ μάρτυς, Ουρανία μάρτυς, Πανδώρα μάρτυς, Σαπφώ μάρτυς, Τερψιχόρη μάρτυς
 4 Σεπτεμβρίου: Ωκεανός μάρτυς
 18 Σεπτεμβρίου: Αριάδνη μάρτυς
 7 Οκτωβρίου: Βάκχος μεγαλομάρτυς
 5 Νοεμβρίου: Κάστωρ ιερομάρτυς, Σιλβανός μάρτυς
 10 Νοεμβρίου: Ωρίων μάρτυς
 17 Δεκεμβρίου: Ιακώς μάρτυς
 19 Δεκεμβρίου: Αγλαΐα μάρτυς
 24 Δεκεμβρίου: Υάκινθος μάρτυς

Το φαινόμενο οφείλεται απλώς στο ότι ενώ αρχικά οι πρώτοι "Βίοι Αγίων", τα λεγόμενα "Μαρτύρια" (4ος αιών και μετά) αποτελούσαν αφηγήσεις για υπαρκτούς κατά κανόνα παρά φανταστικούς μάρτυρες, και αυτό επειδή η αγιοποίηση τότε συνδυαζόταν πάντοτε με την λειψανολατρία, από τον δο αντιθέτως αιώνα κι εντεύθεν, έως και τον 110, με την έξαρση των αγιοποίησεων, άρχισαν να γράφονται "Βίοι Αγίων" εντελώς βιομηχανικοί και φανταστικοί (γραμμένοι κατά κανόνα από μοναχούς που αγνοούσαν στοιχειώδη ιστορικά, κοινωνικά ή τοπογραφικά δεδομένα των "αφηγήσεων", ή γραμμένοι κατά παραγγελία, λ.χ. για να εκχριστιανίσουν / εξουδετερώσουν θεότητες των Εθνικών, ή απλώς... προστρμοσμένοι σε σκοπιμότητες). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ακόμη και στα μέσα του 10ου αιώνος, ο Συμεών ο Μεταφραστής "αναθεώρησε" και παρέφρασε 135 προγενέστερους Βίους (Μάνγκο: "Η Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης").

Συγχώρεσέ μας, αγαπητέ μας Λουδοβίκο, για την μικρή αυτή "διάλεξη". Θέλουμε απλώς να αποσαφηνίσουμε ότι ο μόνος λόγος που σου γράφουμε την παρούσα επιστολή είναι η ένστασή μας στη χρησιμοποίηση του όρου "Υάκινθια" για μία χριστιανική εορτή που δεν αναφέρεται στον εθνικό μας Θεό Υάκινθο, αλλά στον ανύπαρκτο «Άγιο» Υάκινθο. Βλέποντάς σε στην τηλεόραση να κάνεις τον σταυρό σου, συμπεραίνουμε ότι είσαι χριστιανός και άρα τιμάς τον δεύτερο και καλώς ποιείς σύμφωνα με την ελεύθερη επιλογή σου. Σε παρακαλούμε απλώς, εμείς που τιμούμε τους εθνικούς μας Θεούς, να μη χρησιμοποιείς στο μέλλον τα δικά μας ονόματα.



Τα πραγματικά "Υάκινθια" εορτάσαμε εμείς οι Έλληνες Εθνικοί την Κυριακή 28 Ιουνίου σε τρεις διαφορετικούς ιερούς μας χώρους. Φτωχικά και ανάμεσα σε ερείπια, προσφέροντας μόνο κόκκινο κρασί και θυμίαμα στους νόμιμους Θεούς αυτού του κατακτημένου τόπου. Μακριά από τηλεοπτικές κάμερες και χαρούμενους τηλεθεατές.

Επειδή λοιπόν κινδυνεύουμε σοβαρά, παρά τις δικές σου καλές προθέσεις, να δούμε λ.χ. μελλοντικά ακόμη και "Παναθήναια" να εορτάζονται την 1η Σεπτεμβρίου προς τιμήν της... "μάρτυρος" Αθηνάς, επαναλαμβάνουμε την παράκληση να χρησιμοποιείς στο εξής τον όρο "Αγιο-Υακίνθεια" ή κάτι ανάλογο για τους ανά έτος εορτασμούς που εγκαινιάσατε εφέτος.

Σε συμπαθούμε και εσένα και όλους τους άλλους σπουδαίους ανθρώπους που από όλα τα μέρη της Ελλάδος ήλθαν στο προσκλητήριό σου, και σπάνια βλέπει κανείς τόση ανθρώπινη ποιότητα μαζεμένη στο ίδιο μέρος. Ελπίζουμε λοιπόν ν' αλλάξεις το όνομα των εορτών, κρίνοντας λογικές τις παρατηρήσεις και ενστάσεις μας.

Δεν θα ήταν καθόλου δίκαιο το να εξακολουθήσετε εσείς να τιμάτε τα δικά σας νομιζόμενα με τρόπο που προσβάλλει τα δικά μας.

Να σε έχουν καλά οι Μάκαρες Θεοί και πάντοτε οι Μούσες να φωτίζουν τον δρόμο σου

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 071 / 23. 7. 1998

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», ΛΟΦΟΣ ΠΝΥΚΟΣ 23.7.98

"In magnis et voluisse sat est" (Προπέρτιος)
"Στα μεγάλα πράγματα και η θέληση αρκεί"

Συζητώντας κανείς για διεύρυνση δημοκρατικών δικαιωμάτων και για αυτενέργεια των πολιτών, δεν μπορεί παρά ν' αναφερθεί με σαφήνεια σε αυτή την ίδια την έννοια της Δημοκρατίας, δηλαδή της Αρχής του Δήμου, καθώς και ν' αναφερθεί στο αξίωμα ότι είναι κάλπικο, ή και γελοίο ακόμη, το όποιο πολίτευμα χρησιμοποιεί αυτό τον όρο για τον αυτο-ορισμό του, "αγγοώντας" τάχα πως είναι άτοπο το να γίνεται λόγος περί Δημοκρατίας εκεί όπου έκλαμπρα απουσιάζει ο Δήμος - Δάμος.

Ο τελευταίος όμως, ο οποίος για τους δημιουργούς του προγόνους μας υπήρξε περισσότερο μία συνειδησιακή κατάσταση παρά ένας ξύλινος θεσμός, δεν κατασκευάζεται αυτομάτως ή νομοθετικώς. Αντιθέτως, είναι η αποκορύφωση μίας επίπονης προσθετικής διαδικασίας και επίσης, απαρτίζεται από ομότροπα ανεπτυγμένα και πολιτικοποιημένα άτομα, δηλαδή από ανθρώπους ενεργούς, συνειδητο-ποημένους, μη φοβικούς, υπεύθυνους, κοινωνικούς, σεβαστικούς και, κυρίως, διαλεκτικούς. Το ακριβές αντίθετο δηλαδή από αυτό το είδος ανθρώπου που παράγουν τα σύγχρονα πολιτικά, θρησκευτικά και φαντασιακά συστήματα (και όλα τα προγενέστερά τους της μεταχριστιανικής λεγομένης εποχής). Τα σχολεία άλλωστε όλων αυτών των συστημάτων δεν παράγουν γνώση και ήθος, αλλά κυρίως αναπαράγουν μία συγκεκριμένη στάση ζωής, δηλαδή πολύ συγκεκριμένες ανθρώπινες βιογραφίες.

Δια ταύτα λοιπόν, σε μία κοινωνία όπως η νεοελληνική, που θέλουμε δεν θέλουμε μάς αφορά, ποιά αποτελέσματα μπορούν να έχουν οι (όποιες) συζητήσεις για διεύρυνση της Δημοκρατίας ή του πεδίου των κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων δικαιωμάτων κι ελευθεριών, όταν αφήνονται, "επιμελώς" ή "αμελώς", στο απυρόβλητο της κριτικής σημαντικά και εντοπισμένα νοσήματα αυτής ακριβώς της κοινωνίας;

Ας φέρουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Λες και δεν ζούμε στο σήμερα, αλλά στα σκοτεινά έτη της βυζαντιοκρατίας, ολόκληρη η πολιτική και κοινωνική διάταξη είναι υπόδουλη σε ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα, ενώ τα σύνορα ανάμεσα στο κοσμικό Κράτος και την συγκεκριμένη Εκκλησία είναι ακόμη πολύ ασαφή, για να μην πούμε παντελώς ανύπαρκτα. Πάρα πολλοί βουλευτές άλλωστε, εξ αιτίας του μη αναλογικού εκλογικού συστήματος, εκλέγονται εμφανώς από οργανωμένα εκκλησιαστικά και παρεκκλησιαστικά λόμπυ.

Εξ αιτίας του πιο πάνω νοσήματος (και όχι μόνο..), η διαμόρφωση (Μόρφωση, Παιδεία) των "πολιτών", γίνεται μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν προάγει την ελευθεροπρέπεια, την παρρησία, την ελευθεροφροσύνη, την συμμετοχή στα κοινά, την ανοχή, την αρετή, την διαύγεια σκέψεων και πράξεων, την αντικειμενική ιστορικότητα, την ευγένεια και την προσοικείωση με την ανθρώπινη φύση και τα οικοσυστήματα της Γης, αλλά τα απόλυτα αντίθετά τους.

Η οργανωμένη ανοργανωσιά και η απερίγραπτη νομική ασάφεια ("όποιος φοβάται να πεί αλήθειες, εκφράζεται με ασάφεια..") επιτείνουν το τρόμο των εξατομικευμένων υπηκόων αυτού "του Κράτους που απλώς θρησκεύεται", και προωθούν την απάθεια, την ιδιώτευση και την καταφυγή είτε σε πανούργες και καλοοργανωμένες "εστίες" που (μονο)πωλούν πνευματικές ανακουφίσεις, είτε στην κυνική προσωπική "τακτοποίηση".

Τα υπάρχοντα οικονομικά και άλλα.. "πλαφόν" για τη συμμετοχή ενός πολίτη στην ροή της πληροφορίας και της πολιτικής εκδηλώσεως, δημιουργούν πλέον μία πρωτοφανή τετραρχία Εκκλησίας-Media-Χρηματοπιστωτών-Πολιτικών που παρόμοια της δεν γνώρισε ποτέ έως σήμερα ο τόπος.

'Όπως λοιπόν δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε ολόκληρη την μεταχριστιανική ανθρωπότητα δεν υπήρξε ποτέ αυθεντική, δηλαδή άμεση και αυτοθεσμίζουσα / αυτοθεσμιζόμενη, Δημοκρατία, έτσι και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι στη νεοελληνική κοινωνία είναι πολύ ανωφερής και δύσκολος ο δρόμος έως την στοιχειώδη διεύρυνση των ελευθεριών, δικαιωμάτων και δυνατοτήτων των πολιτών που προϋποθέτει μία σύγχρονη, εύνομη και υγιής κοινωνία ανθρώπων. Για αυτό όμως, εκτός της επιμονής και υπομονής απαιτείται και η συστράτευση όλων όσων ακόμη δεν έχουν ξεχάσει τι σημαίνει πολιτικός άνθρωπος ή, για να τολμήσουμε να το πάμε παραπέρα, βουληφόρος Αγορά.

Ιδού η μεγάλη πρόκληση αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εμάς. Ας μη ζούμε άλλο με ψέμματα.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

Μοιράστηκε σε 500 αντίτυπα στο κοινό της εκδήλωσης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 072 / 4. 8. 1998

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

από το περιοδικό "Τεχνικά" του περασμένου Μαΐου και ειδικώς στο άρθρο "Ανάπλαση-Ανάδειξη-Ανακαίνιση των ιερών μονών" που υπογράφει η κα Κατσίγρα, πληροφορηθήκαμε ότι σε συνέντευξή σας στο Ζάπτειο Μέγαρο, παρουσιάσατε το πρόγραμμα "Αθως", δηλαδή την οικονομική ενίσχυση με έργα, ύψους προϋπολογισμού 17 δις, του λεγομένου "Αγίου" Όρους, όπως δυστυχώς έχει επικρατήσει να ονομάζεται ο Άθως, τα τελευταία χίλια χρόνια από τους καταπατητές του.

Στο ίδιο άρθρο διαβάσαμε επίσης ότι πρώτος στόχος του προγράμματος αυτού είναι "η δημιουργία έργων υποδομής που θα ανακόψουν τη φθορά των κτιριακών εγκαταστάσεων". Την ίδια στιγμή δεν δειξάτε την ίδια ευαισθησία για έργα υποδομής στους πραγματικούς ιερούς χώρους των Ελλήνων, δηλαδή την Ακρόπολη των Αθηνών, τους Δελφούς, τη Δήλο και αλλού, που εν τέλει αποτελούν και την καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας στο εξωτερικό. Επιπλέον από τα Ελληνικά ιερά, εισρέουν στα κρατικά ταμεία και κάποια δις, τα οποία δια της γνωστής μεθόδου, γίνονται μέρος του προϋπολογισμού των έργων που εξαγγείλατε.

Ο δεύτερος στόχος που θέσατε είναι "η διάσωση-ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Αγίου Όρους". Για το περιβαλλοντικό σκέλος δεν έχουμε καμιά ένσταση, αν και

μεταξύ μας, καλό θα ήταν να σας ενδιέφερε λίγο περισσότερο το γενικότερο ελληνικό περιβαλλοντικό τοπίο, που επί των ημερών σας γνωρίζει πρωτόγνωρη υποβάθμιση. Όχι τίποτε άλλο, αλλά για να δικαιολογήσετε και το χαρακτηρισμό του υπουργού περιβάλλοντος, που μάλλον τον έχετε ξεχάσει και όχι μόνο αυτού των δημοσίων έργων... Αν κάποιο ελάχιστο ποσοστό από αυτά τα 17 δις δινόταν για την αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων, που όπως μας είπατε δεν αγοράσατε λόγω ελλείψεως πόρων, τότε δεν θα γινόμασταν μάρτυρες του πιο αποτρόπαιου θεάματος της τελευταίας εικοσαετίας. Όσο για την πολιτιστική ταυτότητα του "Αγίου" Όρους, επιτρέψτε μας να έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Αν δε συμφωνείτε μαζί μας, θα σας ζητούσαμε να μας επιδείξετε ένα τουλάχιστον έργο οποιασδήποτε τέχνης. Εκτός και αν θεωρείτε τέχνη την απεικόνιση των ανθρωπίνων μομμάτων (δηλαδή την βυζαντινή "ζωγραφική"), τον ησυχασμό ως βιοτικό ή "φιλοσοφικό" μοντέλο ή τις άλλες φανερές ή κρυφές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται με ιδιαίτερη επιτυχία οι "μοναχοί".

Τέλος διαπιστώνετε ότι "η μοναστική κοινότητα του Άθω, ως αρμονικό σύνολο (φύση, κτίσματα, κειμήλια, άνθρωποι), αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει πολύμορφα προβλήματα". Δεν ξέρουμε πι σημαίνει για εσάς "αρμονικό σύνολο" και πώς αυτά τα μαυροφορεμένα άτομα, που περνούν τη ζωή τους εκεί για να απαλλαγούν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και που "ΠΛΕΙΩ ΜΕΝ ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ ΕΣΘΙΟΝΤΕΣ", δηλαδή τρώνε περισσότερο και από τους ελέφαντες, όπως έγραφε εύστοχα ο εθνικός ρήτωρ Λιβάνιος, στην "ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ" επιστολή του, συναποτελούν ένα... αρμονικό σύνολο.

Για να μη σας κουράζουμε άλλο και επειδή μάλλον μιλάμε σε "ώτα μή ακούοντος" θα θέλαμε να εξάρουμε και το ρόλο του Στ. Ψυχάρη, του πολιτικού διοικητή του "Αγίου" Όρους. Πριν από λίγα χρόνια και όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του στον Άθω, ένα πολιτικό περιοδικό είχε γράψει: "ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση". Όταν τον είδαμε κοντά σας και δίπλα στους εκπροσώπους της "ιεράς" κοινότητας, τότε συνειδητοποιήσαμε τι εννοούσατε λέγοντας "αρμονικό σύνολο".

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 073 / 9. 8. 1998

Σήμερα, υποτίθεται Παγκόσμια Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών, η κρατούσα Παγκόσμια Ιερουσαλήμ επιτρέπει στους ανά τον κόσμο λεγόμενους "αυτόχθονες" να έχουν και αυτοί την τιμητική τους. Με τον όρο "αυτόχθονες" δεν εννοείται τελικά τίποτε άλλο από τα ανά την υδρόγειο αρχαία έθνη που σε κάποια στιγμή, πρόσφατη ή αρχαιότερη, της λεγομένης "μεταχριστιανικής" ή "σωτηρίου" Εποχής υπέστησαν την γενοκτονία και εθνοκτονία που απαιτούσε ο ψυχοπαθής μονοθεϊστής "Ανθρωπος" για να "φωτίσει" όλη την ανθρωπότητα με το μαύρο φως του Θεού της Ερήμου που υπηρετεί.



Σήμερα, υποτίθεται Παγκόσμια Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών, η υποκριτική κραυγάζουσα το "αλληλούϊα" "προηγμένη" ανθρωπότητα, έρχεται να σκύψει πάνω από τα απομεινάρια ένδοξων ή απλώς σεμνών και φυσιολατρικών εθνών χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα για κόδσους που χάθηκαν οριστικά κάτω από τη σκιά του Εσταυρωμένου και του ανηλεούς ξίφους που "ανήγγειλε" απανταχού το μήνυμα της "Καινής Ανθρωπότητος" και διέταξε την απόλυτη ομογενοποίηση του ανθρωπίνου έθους και συμπεριφοράς.

Λες και όμως τα εγκλήματα των μονοθεϊστών ξεκίνησαν μόνο μετά την αρκετά πρόσφατη εποχή της αποικιοκρατίας, οι υποκριτές "ευσπλαχνιζόμενοι" τους ανά τον κόσμο "αυτόχθονες",

παραλείπουν συστηματικά να συμπεριλάβουν τα απομεινάρια των εθνών που σφαγιάσθησαν και εκχριστιανίσθησαν ή εξισλαμίσθησαν την πρώτη μεταχριστιανική χλιετία ή κατά το πρώτο ήμισυ της δευτέρας.

'Εχει όμως και η Ευρώπη τους "αυτόχθονές" της. Είναι οι αρχαιόθρησκοι της Ελληνικής, Λατινικής, Κελτικής, Σκανδιναβογερμανικής, Σλαβικής και Βαλτικής Παραδόσεως, είναι όλοι εκείνοι που αν και εκπροσωπούν τις αυτόχθονες, νόμιμες, ιστορικά γνωστές, εθνικές, πατρογονικές Θρησκείες και 'Ηθη της Γηραιάς Ήπειρου, σε ελάχιστες μόνο από τις σύγχρονες χώρες της τούς επιτρέπεται να υπάρχουν, σε απροκάλυπτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Το αστείο είναι δε, ότι ακόμη και οι γνωστοί στυλιζαρισμένοι υπερασπιστές των ανά τον κόσμο "αυτοχθόνων" λησμονούν συστηματικά τους εντός των τειχών τους καταπιεζόμενους, σε μία πρωτοφανή επίδειξη υποκρισίας και λογικής "αλλού βρέχει". Όπως και τους λησμονούν τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις που τους οφείλουν την αναγνώριση μετά από σκοτεινούς αιώνες που εγκαινιάσθησαν με τα μισαλλόδοξα διατάγματα προσηλυτισμένων ηγεμόνων της Μεσαιωνικής Εποχής.

Κάθε έθνος που προσκυνά και αφομοιώνεται, χρεώνει φτώχεια στον ανθρώπινο Πολιτισμό.

Τιμή και Μνήμη για τις Παραδόσεις των Εθνών του παρόντος και του παρελθόντος.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 074 / 10. 8. 1998

Πληροφορηθήκαμε σήμερα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ότι Ιρακινός μετανάστης έπνιξε στη θάλασσα την αδελφή του, επειδή διατηρούσε προγαμιαίες σχέσεις, κάτι που αντιβαίνει στο "ιερό" του βιβλίο, το Κοράνι.

Πριν από λίγους μήνες, η "Ιερά" Σύνοδος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας, κάλεσε σε απολογία το Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο, επειδή σε συνέντευξή του στο περιοδικό "Penthouse", ανέπτυξε τις απόψεις του περί προγαμιαίων σχέσεων.

'Όπως μάλιστα έγραψε ο "Ορθόδοξος Τύπος", οι απόψεις του εν λόγω Μητροπολίτη, συγκροτούν την... αίρεση του Νικολαϊσμού, τονίζοντας ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και ιδίως ο "Μέγας" Βασίλειος, χαρακτηρίζουν τους έχοντες προγαμιαίες σχέσεις "πόρνους και πόρνες" (για τους μη γνωρίζοντες ο τελευταίος θεωρείται προστάτης των... ελληνικών γραμμάτων!).

Επειδή δεν τυχαίνει να γνωρίζουμε κάποιον υγιή άνθρωπο που να μην έχει τέτοιου είδους σχέσεις και σίγουρα αυτά τα μαυροφορεμένα υποκείμενα στη χώρα μας, αλλά και οπουδήποτε άλλου ο μονοθεϊσμός δικτατορεύει λαούς και συνειδήσεις, μόνο υγιή δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν, νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα, έστω και εξαιτίας ενός τόσο τραγικού συμβάντος, να απαλλαγούμε μια και καλή από όλες τις ενοχές που μας έχουν φορτώσει δεκαέξι αιώνες τώρα, οι παρανοϊκοί οπαδοί του αρρωστημένου σκοταδιστή Σαούλ ή Παύλου, επιστρέφοντας με σεβασμό στον ανυπέρβλητο πολιτισμό της κλασικής Ελλάδος, που με τόσο πάθος γκρέμισαν, βυθίζοντας τους λαούς στο σκοτάδι, την αποχαύνωση, τη θεοφοβία και τις παντός είδους διαστροφές, στις οποίες οδηγούν οι συνεχείς απαγορεύσεις του



μωσαϊκού Νόμου (κοινού άλλωστε ιερού κειμένου και στις τρεις μονοθεϊστικές δικτατορίες).

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 075 / 11. 8. 1998

Εμείς, οι Έλληνες Εθνικοί, καταγγέλλουμε σε κάθε καλλιεργημένο άνθρωπο την αυθαίρετη υπουργική απόφαση με την οποία ο υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αντίθετα από την αρνητική απόφαση του Κ.Α.Σ. (Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου), επέτρεψε την χρήση του Ηρωδείου Θεάτρου από τον αμερικανο-εβραίο Calvin Klein για... επίδειξη μόδας jeans τάχα προς οικονομική ενίσχυση του Μουσείου Ακροπόλεως! Και δικαιούμαστε να τονίζουμε το «εβραίος», αφού σχεδιασμένα από τον εν λόγω κύριο εσώρουχα χρησιμοποιήθησαν σε περυσινό αηδιαστικό δημοσίευμα του "ελληνικού" life-style περιοδικού Nitro (Ιούνιος 1997) που γελοιοποιούσε τους εθνικούς ΜΑΣ Θεούς. Για εκείνο το δημοσίευμα είχε μάλιστα σταλεί διαμαρτυρία 13 πολιτιστικών συλλόγων και φορέων στους αρχηγούς των εντός Βουλής πολιτικών κομμάτων, η οποία ήταν αναμενόμενο, απεδείχθη μία ακόμη αγωνιώδης κραυγή σε ώτα μη ακουόντων.



Η νέα αυτή πρόκληση του βυζαντινιστή υπουργού έρχεται να ξεχειλίσει το ποτήρι της πολυεπίπεδης πλέον ταπεινώσεως της αρχαίας Εθνικής μας Παραδόσεως. Η μετατροπή του Ηρωδείου, αυτού του σεπτού "τεμένους" του Κωμαστού Θεού Διονύσου και του Μουσαγέτου Θεού Απόλλωνος (που ούτως ή άλλως είναι αιχμάλωτο και δεν εξυπηρετεί, όπως θάττερε, την πολυθεϊστική κατά κανόνα κουλτούρα) σε.. "γκλάμουρους" πασαρέλλα του κ. Klein, αποτελεί ομόβαθμη βεβήλωση με την προ αιώνων μετατροπή από τους Βυζαντινούς των εθνικών μας Ιερών σε κυβευτήρια.

Είναι πολύ γελασμένος ο εκλεγόμενος από τα παρεκκλησιαστικά και περιεκκλησιαστικά λόμπυ κ. Βενιζέλος αν νομίζει ότι η υπουργική του ιδιότητα του δίνει την εξουσία να ταπεινώνει τα ιερά μνημεία των προγόνων μας αληθινών Ελλήνων, τα ιερά σημεία του Ελληνικού Εθνισμού. **Ούτε καν το σύνολο της πολιτικής εξουσίας του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους δεν έχει τέτοιο δικαίωμα.** Όπως δεν το έχει και καμμία άλλη δύναμη στον τόπο μας, η οπουδήποτε στον πλανήτη.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 076 / 1. 9. 1998

Προς τον κ. Υπουργό ΥΠΕΠΘ
Μητροπόλεως 10, Αθήναι 10557

Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο ότι ο "εν απυροβλήτω τολμηρός" επικεφαλής του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος εισηγείται την μόνιμη εγκατάσταση στα ελληνικά σχολεία ιερέων εξομολογητών. Επειδή, δυστυχώς, έχουμε διδαχθεί από την πρόσφατη Ιστορία ότι το θραυστό αναλόγων εισηγήσεων δεν εγγυάται στη χώρα μας κατ' ανάγκη και την αξιωματική απόρριψή τους, διότι είναι γνωστή η μη λογική και ιδιότυπη (αυταρχική) σχέση του ως άνω δόγματος προς όλες τις σφαίρες της νεοελληνικής πραγματικότητος, επέτρεψε μας, με την ιδιότητα μάλιστα των γονέων την οποία έχουν πολλοί από εμάς, να σάς εκφράσουμε την έντονη

ανησυχία μας για την πιθανότητα εγκαταστάσεως προσηλυτιστών / εξομολόγων μέσα στα σχολεία, η οποία θα οδηγήσει την ήδη σχεδόν κατεστραμμένη φαντασιακά και πνευματικά νεολαία μας σε βαθύτερη φοβία, δεισιδαιμονία και αγροκία.

Παρακαλείστε θερμά κ. Υπουργέ να κρατήσετε τη μεσαιωνική μούμια μακριά από τα μυαλά των αθωράκιστων -δυστυχώς- ελληνοπαίδων, μη επιτρέποντας να επαυξηθεί η ήδη ισχυρή δόση θεοδουλείας που προκαλεί το υποχρεωτικό μάθημα το οποίο κατ' ευφημισμόν αποκαλείται "Θρησκευτικά" και απλώς αποτελεί προπαγανδιστικό λόγο δίχως αντίλογο, πολύ συχνά μάλιστα εις βάρος αυτής της ίδιας της αληθινής Εθνικής μας (ήτοι προχριστιανικής) Παραδόσεως. Και παρακαλείστε επίσης κ. Υπουργέ, να λάβετε υπόψιν σας τις έντονες επιπρόσθετες ανησυχίες μας, δεδομένου ότι πάρα πολλοί εκπρόσωποι του ως άνω δόγματος δεν έχουν έως σήμερα επιδείξει τις πλέον αγαθές των ηθικών προδιαγραφών ώστε ως άτομα "πάσης ησυχίας" να μπορούν να συνευρίσκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα με πλήθη παιδιών και εφήβων αμφοτέρων των φύλων. Ήδη η παρουσία αρχιμανδριτών θεολόγων αρκεί για να ανησυχεί κάποιος συνετός γονέας.

Ευχόμαστε να μην υποχρεωθείτε από πιέσεις και δεσμεύσεις να "θεωρήσετε πρέπουσα" την παραχώρηση αυτού του νέου σκανδαλώδου προνομίου υπέρ του δικτατορεύοντος δόγματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να υπερασπισθούμε τον ψυχικό κόσμο των παιδιών μας με κάθε νόμιμο μέσον.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 077 / 2. 9. 1998

Προς τον κ. Υπουργό ΥΠΕΠΘ
Μητροπόλεως 10, Αθήναι 10557

Κύριε Υπουργέ,

σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 76 / 1. 9 .98 επιστολής μας αναφορικά με την ανισόνομη και παράλογη υπάρχουσα (αλλά και επιχειρούμενη να επεκταθεί) πρόσβαση του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος στα ελληνικά σχολεία, αιτούμαστε τα κάτωθι:

Με την υπ' αριθ. 64 / 3. 4. 96 απόφαση του Υπουργείου σας επιτρέπετε την κυκλοφορία στα ελληνικά σχολεία θρησκευτικών εντύπων που προπαγανδίζουν τις θέσεις του ως άνω δικτατορεύοντος (παρά την εξωελληνική του προέλευση) δόγματος. Στα πλαίσια λοιπόν της ισονομίας των πολιτών, αλλά, κυρίως, και της εθνικής μας υποστάσεως, αιτούμαστε την σε εμάς, που τιμούμε σήμερα εμπράκτως εκείνα που οι πραγματικοί 'Ελληνες τιμούσαν, ανάλογη χορήγηση αδείας

1. για οργάνωση ομιλιών μελών μας και προβολών στα σχολεία ώστε να γνωρίζουν την αληθή φύση της αληθινής Εθνικής μας Παραδόσεως οι νέοι 'Ελληνες όπως συμβαίνει σε πολιτισμένα Κράτη (λ.χ. στη Δανία με την αρχαία εθνική τους θρησκεία Asatru)

2. για ελεύθερη διακίνηση των διαφόρων εκδόσεων μας μέσα στα ελληνικά σχολεία.

Μετά τιμής,



ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 078 / 2. 9. 1998

Προς τους υπευθύνους της εκπομπής "Ελλήνων Μυστήρια"
Σταθμός NEW CHANNEL

Κύριοι,

στο μέτρο που ο καθένας είναι ελεύθερος να είναι ό,τι είναι, αρκεί να μην ενοχλεί τον άλλον που δεν είναι σαν και αυτόν, έως σήμερα είχαμε αποφύγει επιμελέστατα και με ισχυρή δόση στωϊκότητος να εγείρουμε τις πολλές και κάθετες αντιρρήσεις μας προς τα όσα η εκπομπή σας μεθοδικά επιχειρεί να περάσει στο ανερμάτιστο και πνευματικά αθωράκιστο τμήμα του τηλεοπτικού κοινού, δίδοντας μία στρεβλή και πλαστογραφημένη εικόνα της Εθνικής μας Παραδόσεως έτσι που να είναι αρεστή και βολική για το δικτατορεύον θρησκευτικό δόγμα που εσείς φανερά υπηρετείτε.

'Όταν όμως στην εκπομπή σας της 1.9.98, όπως μάς κατήγγειλαν μέλη μας, διακηρύξατε δίχως τον παραμικρό μάλιστα "ενδοιασμό" ότι οι "αρχαιολάτρες" είναι πιόνια οργανωμένου σχεδίου για να καταστραφεί η... "Ελλάδα" (ποια "Ελλάδα" κύριοι; Είναι ολοφάνερο ότι εσείς συγχέετε την Ελλάδα με την Ορθόδοξη Εκκλησία !), νομίζουμε ότι πλέον η περίοδος ανοχής έχει τελειώσει για την περίπτωσή σας.

Και επειδή θεωρούμε:

ότι κάπου "φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης", σε σημείο μάλιστα που ν' αναρωτιέται κανείς τι τρομερές ενοχές πρέπει να έχουν οι ιουδαιοχριστιανοί ώστε σε καθεστώς αγωνίας και παράνοιας να έχουν πείσει τους εαυτούς τους, και να προσπαθούν να πείσουν κι από πάνω τους άλλους, ότι τάχα... απειλούνται (με... "διχασμό" μάλιστα !) από το εθνικά συνειδητό 1% μόνον του πληθυσμού...

και ότι εξακοντίσαντες τέτοιες γελοίες, κακόβουλες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά των "αρχαιολατρών" αποδείξατε περίτρανα πως ΕΣΕΙΣ τελικά είστε τμήμα του άλλου, του μεγάλου, του πανούργου, του εδώ και αιώνες οργανωμένου σχεδίου πνευματικής υποδουλώσεως του έθνους των Ελλήνων...

σάς δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για μία εφ' όλης της ύλης αντιταράθεση (ΕΝΑΣ από εμάς και ΕΝΑΣ από εσάς μόνον και δίχως διακοπές από τηλεφωνήματα) για να κρίνει επιτέλους το νοήμον τουλάχιστον κοινό, ή το εισέτι αντιστεκόμενο στην αποβλάκωση, ποιος πουλάει τρέλλα και φύκια για μεταξώτες κορδέλλες πέρα από κάθε έννοια ιστορικότητος, σοβαρότητος και λογικής.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΜΕΑΣ ΜΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 079 / 6. 9. 1998

"Ο καλός χριστιανός δεν κάνει διάλογο με τον άπιστο αλλά τον καρφώνει το ξίφος στην κοιλιά όσο πιό βαθιά μπορεί" (Bernard Gui, περιβόλητος ιεροεξεταστής του Μεσαίωνος).

Η τραγική περίπτωση του νέου ανθρώπου που σκότωσε την μητέρα του γιατί την θεωρούσε... όργανο του Σατανά (!!) αποδεικνύει για πολλοστή φορά το κατεπείγον τού ν' αλλάξει προσανατολισμό η κοινωνία μας που εξαιτίας της μονοθεϊστικής δεισιδαιμονίας, θεοδαιμονοφοβίας και μισαλλοδοξίας οδηγείται πλέον **σε αβυσσοσαλέα σκότη**.

Οφείλουν όλοι οι στοιχειωδώς σεβόμενοι τον εαυτόν τους ν' αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καταγγείλουν επιτέλους την δικτατορεύουσα θρησκεία για μόλυνση του μυαλού των ανθρώπων που εξουσιάζει με την ήλιθια, εξωλογική και κακοηθέστατη διδασκαλία της περί τάχα υπάρξεως κάποιου ενσαρκωτού του απολύτου "Κακού" που αντιμάχεται έναν επίσης υποτιθέμενο ενσαρκωτή του απολύτου "Καλού". Πρέπει δε να σημειώσουμε εδώ ότι **οι πραγματικοί κατασκευαστές**

(και άρα λάτρεις) **τον λεγόμενον Σατανά**, ανύπαρκτου και γελοίου συνάμα για τα δεδομένα της Ελληνικής Εθνικής Κοσμαντιλήψεως, **είναι οι χριστιανοί**, οι οποίοι υιοθετήσαντες το όνομά του από τους Ιουδαίους (σημαίνοντας έως τότε γενικώς και αορίστως το "κακό") τον ανέδειξαν σε αυθύπαρκτη οντότητα που τάχα ανταποκρίνεται ακόμη και σε... επικλήσεις και μάλιστα καταδίκασαν πάμπολλες φορές ως "αίρεση" (...) την λογικότατη και επιστημονική άρνηση της υπάρξεως του.

Δεν ζητάμε φυσικά να "ξεφωνίσουν" τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ την θρησκευτική πίστη του διολοφόνου παρουσιάζοντάς τον ως "χριστιανό δολοφόνο" όπως με απαράδεκτο τρόπο έκαμαν προσφάτως με κάποιον... "άθεο εμπρηστή" (...). Εκείνο που ζητάμε να κάνουν είναι κάτι πολύ πιο απλό και έντιμο (αν μπορούνε βεβαίως αυτά να απελευθερωθούν από τα, κυρίως οικονομικά, δεσμά τους προς το ξενόφερτο δικτατορεύον θρήσκευμα): όλοι όσοι μπορούν να αλλάξουν τα νυν μεσαιωνικά και παράλογα δεδομένα αυτής της κοινωνίας, καθώς και όλοι όσοι μπορούν να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, οφείλουν να προσπαθήσουν για την αλματώδη άνοδο του πνευματικού επιπέδου του νεοελληνικού πλήθους, αντί να προσπαθούν (κατά το παράδειγμα του

γνωστού και μη εξαιρετέου φανφαρόνου) να κολακεύσουν την ηλιθιότητα, την άγνοια, την αγροικία και την θεοδουλεία του.

Πώς θα γίνει αυτό; Η προχριστιανική Εθνική μας Παράδοση, δημιούργημα των ευκλεών προγόνων που μόνο επλεκτικά τους χρησιμοποιούνε οι Νεοέλληνες και συχνά διαστρέφοντάς τους, προσφέρει όλες τις συνταγές. Ανώτερη όλων λάμπει **η λογική σύλληψη και ερμηνεία του Κόσμου** την οποία αντιπροσωπεύει η Εθνική Ελληνική Θρησκεία των Ολυμπίων, όπου οι Θεοί δεν είναι αφύσικα δικτατορικά πρόσωπα όπως ο κατασκευασμένος Ιαχωβάς του Μονοθεϊσμού, αλλά ταξιθετικές οντότητες κι ενσυνείδητες φυσικές δυνάμεις και ιδέες που είναι υποχρεωμένες να σέβονται τη λογική του άφθαρτου και αιώνιου Κόσμου.

Προς αντιμετώπιση του μείζοντος προβλήματος της χριστιανικής σατανοθεομανίας, όλα τα άλλα είναι ημίμετρα ή καμώματα εθε-



λότυφλων. Και είναι επίσης έγκλημα η, από πλευράς πολιτικής εξουσίας (αλλά και εξαγγελιών της αντιπολιτεύσεως, πλην της φωτεινής εξαιρέσεως του "Συνασπισμού"), διαρκής παραπομπή στις ελληνικές Καλένδες (δηλαδή στο ΠΟΤΕ) του κατεπείγοντος του διαχωρισμού Κράτους-Εκκλησίας, πράξη που ανάμεσα στα άλλα θα εμποδίσει και τη νυν θεσμοθετημένη δυστυχώς μόλυνση όλων των εγκεφάλων των ανυπαράσπιτων ελληνοπαίδων από την αφύσικη, παράλογη και φοβική κοσμοαντίληψη των Ιουδαιοχριστιανών.

ΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΤΗΝΩΝΕΤΕ.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΡΑ.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 080 / 9. 9. 1998

Πριν από λίγες εβδομάδες έκαψαν τα δάση της Ελλάδος εκείνοι που από χίλιες δύο γωνίες θεωρούσαν μέσα στην "λογική" ή κοσμοαντίληψή τους ως τάχα συμφέρον τους να πράξουν κάτι τέτοιο και από την άλλη πλευρά το ανύπαρκτο "Κράτος που απλώς θρησκεύεται" δεν έπραξε τίποτε στοιχειώδως σοβαρό για να αποτρέψει ή περιορίσει αυτό το κακούργημα ενάντια σε ολόκληρη την γήινη βιόσφαιρα.

Τώρα εξορμούν και οι λεγόμενοι κυνηγοί, πωρωμένοι μονοθεϊστές που σκοτώνουν για σπορ, δηλαδή για πλάκα, ό, τι απέμεινε από την δασική πανίδα της χώρας μας. Ένα εκατομμύριο νόμιμα και παράνομα τουφέκια καλούνται να "ματώσουν" ό, τι διέφυγε της απανθρακώσεως και

παράλληλα ζητείται η μάξιμουμ θωπεία των χειριστών τους που εκτός από τα οικονομικά οφέλη δημιουργούν και καλές εκλογικές πελατείες για εκείνους που επιθυμούν να άρχουν κολακεύοντας την όποια αγροικία ή διαστροφή του πλήθους.



Ο μικρός λογικός σπασμός αυτού του "Κράτους που απλώς θρησκεύεται" που εκδηλώθηκε με τον περιορισμό της εξοντώσεως της ελληνικής πανίδος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είχε δυστυχώς διάρκεια, όπως δεν είχαν και όλες οι μέχρι τώρα ανάλογες λογικές εκλάμψεις σε αυτή τη χώρα του οργανωμένου παραλόγου. Ο αρμόδιος υπουργός κ. Τζουμάκας, βασικός αλλά όχι μοναδικός υπεύθυνος για εκείνο που υπέστησαν τα δάση μας πριν από μερικές εβδομάδες, ήλθε σήμερα να εξασφαλίσει, ενάντια στην πιο πάνω απόφαση, την μακροημέρευση του δικαιώματος των λεγόμενων "κυνηγών"

να αφανίζουν ελεύθερα για πολλούς μήνες ακόμη την απροστάτευτη και ούτως ή άλλως υπό εξαφάνιση ελληνική πανίδα.

Το γεγονός είναι εξοργιστικό αλλά δεν αποτελεί έκπληξη. Θωπευτής και θωπευόμενοι ανήκουν σε μία αφύσικη κοσμοαντίληψη που μοιραία δημιουργεί παντού όπου επικρατεί "ιδανικές" περιβαλλοντικές συνθήκες για τον Θεό της Ερήμου που όλοι, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, υπηρετούν, δηλαδή απέραντη έρημο και απέραντη σιωπή. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και με τους υποτιθέμενους "περιβαλλοντιστές" του ελλαδικού χώρου που, αντίθετα από τους περισσότερους συναδέλφους τους των προηγμένων χωρών αυτοί παραμένουν καλά προσδεδεμένοι στην κυρίαρχη κοσμοαντίληψη, καταλήγοντας μοιραία στον σισύφειο φαύλο κύκλο του να εναντιώνονται στα συμπτώματα και όχι στο πολύ συγκεκριμένο και πασιφανές αίτιο της ασθένειας. Ύβρις αλλά και Άτη, οι δύο κυρίαρχες θεότητες των τελευταίων καιρών ενός κόσμου που εμφανώς τελειώνει.

ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΩΡΑ.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 081 / 10. 10. 1998

Προς τον κ. N. Χειλαδάκη
εφημερίδα ΑΘΗΝΑΪΚΗ, Θεάτρου 3, 105 52 Αθήναι

Αγαπητέ κ. Χειλαδάκη,

με μεγάλη μας χαρά, διαβάσαμε στην "Αθηναϊκή" (5/10/98), τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Gore Vidal "Ιουλιανός", έργο που κατά τη γνώμη μας θα συνταράξει τα διαμορφωμένα πνευματικά κατεστημένα στην πατρίδα μας.



Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί 36 χρόνια πριν. Κανείς εκδοτικός οίκος όμως δεν "τόλμησε" να το εκδώσει, φοβούμενος μην έρθει σε αντι-παράθεση με τον πιο αναχρονιστικό σκοταδισμό, την Ορθόδοξη-Χριστιανική Εκκλησία ή όπως πολύ πιο εύστοχα την αποκαλέσατε: το παπαδαριό.

Το παπαδαριό, το οποίο εξακολουθεί να επιβάλλει ακόμη στα σχολικά βιβλία τον άθλιο τίτλο του "Αποστάτη" ή "Παραβάτη".

στους εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν τα μεγαλόπνευστα έργα του εστεμμένου φιλοσόφου, παρόμοιους χαρακτηρισμούς και αντιδεοντολογικές εισαγωγές και σχόλια που δε θα τα έγραφε ούτε ο Χριστόδουλος.

στο πλατύ κοινό την πλήρη άγνοια των απόψεων και κυρίως των πράξεων του ελληνόψυχου εκείνου αυτοκράτορα.

Δυστυχώς γι' αυτούς, ο Μεσαίωνας που επέβαλλαν στην χώρα μας,

οσονούπω τελειώνει. Το τέλος αυτής της μακράς περιόδου θα επαναφέρει τη συζήτηση που έμεινε ανολοκλήρωτη ή που, όπως πολύ σωστά γράφετε, "τελείωσε μες στη βία και το αίμα". Άλλωστε, με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσαν οι λεγόμενοι μοναχοί να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες νεοπλατωνικούς γίγαντες της σκέψης;

'Όσο για τα ψήγματα εθνικής συνειδήσεως που αναζητείτε στο "Ελληνικό" Κράτος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ακόμη και οι λεγόμενοι εκσυχρονιστές δεν τολμούν να κατοχυρώσουν θεσμικά τον αποχωρισμό -επιτέλους- του Ελληνικού Κράτους από την Ιουδαιο-Χριστιανική Εκκλησία.

Αφού σας συγχαρούμε θερμά για τα σχόλιά σας και τις απόψεις σας πάνω στον "Ιουλιανό", θα κλείσουμε χρησιμοποιώντας άλλη μια φορά τα λόγια σας: "είναι παραπάνω από αναγκαίο να ξαναμπουύνε τα ζητήματα αυτά πάνω στο τραπέζι".

Και πάλι συγχαρητήρια.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 082 / 14. 10. 1998

Από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους έχουν αρχίσει αρχαιολογικές εργασίες ερεύνης και αποκαταστάσεως στο Ιερό των Θεού Διονύσου και Απόλλωνος στη Ραπεντώσα της Αττικής. Το συγκεκριμένο Ιερό που, το Καλοκαίρι που μάς πέρασε, σώθηκε από αγαθή τύχη στη διάρκεια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαϊάς των πεντελικών δασών αποτελεί έναν πολύ σημαντικό αρχαιολογικό και ιερό τόπο της αττικής γης. Από εκεί ξεκίνησε ο σύγχρονος του Σόλωνος Θέσπις, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Θέατρο, όταν από τα λατρευτικά διθυραμβικά δρώμενα προς τιμήν του κισσοχαίτη Θεού ανέσυρε μία ιδιαίτερη φιγούρα, τον "υποκριτή", καθιερώνοντας έτσι τον "διάλογο" με τον Χορό, και, κατ' επέκταση, τον θεατρικό λόγο.

Το Ιερό αυτό δέχθηκε πέρισυ την αναίτια και λυσσασμένη επίθεση φανατικών οπαδών του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος, που του προξένησαν σημαντικές ζημιές και μάλιστα επέσπευσαν τότε και τις διαδικασίες ιδρύσεως του ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ώστε να υπάρχει πλέον ένας φορέας που δυναμικά να μπορεί να υπερασπίζεται εκείνα για τα οποία αδιαφορεί, αν δεν εχθρεύεται κιόλας, το επίσημο Ελληνικό Κράτος.



Ως αποτέλεσμα των έντονων διαμαρτυριών μας, η είδη-

ση της καταστροφής του Ιερού ξεπέρασε το άφατο εμπάργκο δημοσιοποιήσεως παρομοίων γεγονότων και δειλά - δειλά δημοσιεύθηκε στις σελίδες κάποιων εφημερίδων.

Η απειλή μας ωστόσο περί δημοσιοποιήσεως του αίσχους σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ευρωπαϊκά υπουργεία Πολιτισμού, Μουσεία και σχετικά περιοδικά και φορείς, φαίνεται ότι φόβισε αρκετά το εδώ αρμόδιο Υπουργείο ώστε να καλωπίσει ικανοποιητικά τον έως τότε παρατημένο εντελώς χώρο (τον χειμώνα 1997- 1998) και τελικά να προχωρήσει στην εξελίξει ανασκαφή και αποκατάσταση.

Το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ θεωρεί με κάθε μετριοφροσύνη ότι **δι-**

καιούται να πιστωθεί την διάσωση και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου ιερού μας χώρου και θέλει να προβάλει την περίπτωση ως παράδειγμα προς κάθε συνειδητό Έλληνα και προς κάθε ενεργό πολίτη. Οφέλουμε να πάρουμε τις υποθέσεις μας στα χέρια μας και να αγωνισθούμε για αυτές. Δεν υπάρχει μάταιος αγώνας, μάταιη ενέργεια, μάταιη προσπάθεια. Η εμμονή και η υπομονή ανοίγουν διάπλατα πόρτες που από πρώτης όψεως κάποιος ίσως θεωρεί αιώνια κλειστές. Αυτενέργεια, συγκέντρωση στον σκοπό και δημόσια δράση. Γνωστή και δοκιμασμένη η συνταγή που μας άφησαν οι αρχαίοι αλλά όχι τόσο μακρινοί πρόγονοι μας.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 083 / 21. 10. 1998

Σήμερα εορτάζει ο προκαθήμενος της κυριάρχου ορθόδοξης χριστιανικής Εκκλησίας, τιμώντας, κατά τα χριστιανικά ειωθότα, τη μνήμη του "οσίου" Χριστόδουλου της Πάτμου, που εν έτει 1085 απεβιβάσθη στην ατυχέστατη νήσο κατ' εντολή του αυτοκράτορος Αλεξίου Α Κομνηνού για να την μετατρέψει σε κέντρο μοναχισμού. Επειδή όμως όταν τιμούμε κάποιο πρόσωπο ουσιαστικά τιμούμε την βιογραφία του, δεν πρέπει να λησμονήσουν όσοι ευλαβούνται τον συγκεκριμένο "όσιο" ότι αυτός ήταν εκείνος που κατέστρεψε τον εν Πάτμῳ Ναό της Θεάς Αρτέμιδος, **που έστεκε τότε ακόμη όρθιος**, για να φτιάξει επάνω του την Μονή του "Αγίου" Ιωάννου.

Την παραμονή της εορτής του ως άνω "οσίου" ανδρός, ο συννωνόματός του νυν προκαθήμενος της κυριάρχου ορθόδοξης χριστιανικής Εκκλησίας, δήλωσε κάπου, όπως συνηθίζει και ανάμεσα σε άλλα, πως όταν εμείς οι Έλληνες φτιάχναμε Παρθενώνες οι ευρωπαίοι τρώγανε βελανίδια!!!

Ξεχνά όμως δύο πράγματα ο λαλίστατος αρχιερέας. 'Όταν ομιλεί για **εκείνους τους Έλληνες**, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το "εμείς".

'Ενας από τους κύριους λόγους που ΔΕΝ φτιάχνουν σήμερα Παρθενώνες οι νεο-Έλληνες είναι και το ότι εξακολουθεί να υπάρχει και να δρα καρκινικά μέσα στην πολιτισμική και κοινωνική μας πραγματικότητα ο οργανισμός του οποίου ο ίδιος προϊσταται, ο οποίος φύσει και θέσει μισεί θανασίμως τους ελληνικούς Ναούς τόσο ως σημαίνοντα όσο και ως σημανόμενα.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 084 / 26. 10. 1998

Προς το Υπουργείο Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20, Αθήναι

Κύριε Υπουργέ,

μέλη μας μάς κατήγγειλαν τα πιό κάτω "ημαρτημένα" αρμοδιότητος του Υπουργείου σας, και από την πλευρά μας υποχρεούμεθα να σας γνωστοποιήσουμε την δικαία οργή τους, μαζί φυσικά με το δικό μας αίτημα για άμεση διόρθωση των αναφερομένων καταστάσεων.

α) Σε επίσκεψη στην Χαιρώνεια διεπιστώθη ότι το εκεί αρχαιολογικό Μουσείο παραμένει κλειστό, και μάλιστα για ένα απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Ξεναγός του Μουσείου των Δελφών, προσπαθώντας προφανώς λόγω της ιουδαιοχριστιανικής θρησκευτικής της πεποιθήσεως να υποβιβάσει την μαντική δύναμη του τριποδιλάλου Θεού Απόλλωνος, έλεγε απεριφράστως σε επισκέπτες ότι το εθνικό μας ιερατείο "ψάρευε" τάχα προηγουμένως τους θεοπρόπους για να... διαμορφώσει (κατασκευάσει) τους χρησιμούς!

γ) Το ατυχές λουτήριον της ιεράς Κασταλίας Πηγής, το οποίο έως το 1870 κατεπατείτο από μία ακαλαιόσθητη εκκλησία του Ιουδαίου Ιωάννου Προδρόμου, τώρα έχει περισχοινισθεί, άγνωστο από ποια υπηρεσία σας, με την δικαιολογία ότι η παρεμπόδισις (δια της φράσεως μάλιστα "Απαγορεύεται η Είσοδος"...!!!) των εθνικών θρησκευτών να επικοινωνήσουν με την εκεί θεία παρουσία γίνεται για να... προστατευθούν από... κατολισθήσεις. Εκτός αυτού, έχει τοποθετηθεί εκεί και κρατικοδίαιτος φύλακας με αποστολή ν' απαγορεύει με την απειλή μάλιστα ποινικών διώξεων (!!!) την προσέγγιση του ιερού σημείου από θρησκευτές της εθνικής μας Παραδόσεως οι οποίοι, φυσικά, θεωρούν αυτήν την προσέγγιση πολύ πιο σημαντική από την υποτιθέμενη "ασφάλειά" τους από σπανιότατες πτώσεις βράχων.



Αν εκεί υπήρχε ιουδαιοχριστιανική εκκλησία, θα είχαν φροντίσει οι "ευφυέστατοι" εμπνευστές αυτής της παρανόμου περισχοινίσεως να τοποθετήσουν στους άνωθεν βράχους μεταλλικό πλέγμα και οπωδήποτε δεν θ' αποτολμούσαν απαγορευτικές πινακίδες και περιπολούντες φύλακες της... αρτιμελείας του λαού.

Ευχόμεθα η εξάλειψη των πιο πάνω αισχών να γίνει η καλή αφετηρία για σταδιακή τακτοποίηση σειράς εκκρεμοτήτων που αφορούν τον σεβασμό στην Εθνική μας Παράδοση. Στην αντίθετη περίπτωση, η με γεωμετρική πρόοδο συσσώρευση απλώς αυξάνει ομόποσα και την ανάγκη της ανατροπής.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 085 / 4. 11. 1998 (σε μετάφραση)

Προς: The Ministry Of Justice
Minister Van Parys
Eversstraat 2-8, B-1000 Brussels, Belgium.

Κύριε Υπουργέ,

αναφορικά με πρόσφατη δήλωση του κ. Philippe Maystadt ότι πρέπει να συζητηθεί στο Βελγικό Κοινοβούλιο μία φορολογία για τις Εκκλησίες σύμφωνα με τα γερμανικά δεδομένα, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την επέκταση αυτής της οικονομικής ενισχύσεως σε όλους ανεξαιρέτως τους θρησκευτικούς οργανισμούς της χώρας σας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και εκείνων που ακολουθούν την αυτόχθονα, προχριστιανική και πολυθεϊστική Παράδοση της Βορείου Ευρώπης, όπως λ.χ. στην κίνηση Werkgroep Traditie vzw, η οποία και αποτελεί τμήμα της επισήμως αναγνωρισμένης στην Ισλανδία θρησκείας Asatru.



Κύριε Υπουργέ,

Η οργάνωσή μας, αντιπροσωπεύοντα το μεγαλύτερο τμήμα των θρησκευτών της Ελληνικής Πολυθεϊστικής Εθνικής Θρησκείας των Ολυμπίων (ακόμη δίχως αναγνώριση εν Ελλάδι και δίχως τα στοιχειώδη δικαιώματα εξ αιτίας της αυταρχίας της Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας), εύχεται

να γίνει στην προηγμένη χώρα σας αποδεκτή η πιο πάνω πρόταση, και εσείς, προσωπικά, να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση μίας υγιούς πολυθρησκευτικής κοινωνίας που θα σέβεται όλες τις θρησκευτικές κινήσεις που εδρεύουν στο Βέλγιο.

Μετά τιμής,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 086 / 14. 11. 1998

Όταν πριν από ημέρες ο Αρχιεπίσκοπος Παρασκευαϊδης διεκήρυξε με το γνωστό θράσος που τον διακρίνει ότι αυτός και οι όμοιοι του θα επαναφέρουν στην Νεοελλάδα το σιχαμερό Βυζάντιο, ουδείς από τους υποτιθέμενους "ταγούς" του ρωμαϊκού έθνους είχε το ανάστημα να τον βάλει στη θέση του και να τον τονίσει, με την πρέπουσα μάλιστα αυστηρότητα, ότι ο Μεσαίωνας έχει τελειώσει προ πολλού (και χύθηκε μάλιστα πολύ αίμα για να τελειώσει). Αντιθέτως, ο υφυπουργός Παιδείας (και Θρησκεύματος) έδωσε ρεσιτάλ κολακείας των φορέων του Σκότους και έφθασε σε σημείο ν' αποκαλέσει δημοσίως τον επικίνδυνο κ. Παρασκευαϊδη.. "νυμφίο που έρχεται εν τώ μέσω του φωτός" (!!!).

Σε ένα τέτοιο λοιπόν κοινωνικό, ηθικό, πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον, δεν μας εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι τα διαπιστωθέντα 3.500.000 (!!) αναλφαβήτων Νεοελλήνων δεν προκάλεσαν την άμεση αυτοκτονία, τουλάχιστον για λόγους τιμής, όλων εκείνων που σαφώς ευθύνονται για τη αρνητική (δια)μόρφωση όλων αυτών των ανθρώπων. Οι βυζαντινές επιλογές των κρατούντων προϋποθέτουν, τουλάχιστον για εμάς που γνωρίζουμε καλά Ιστορία, την ανυπαρξία πεπαιδευμένων πολιτών ή στοιχειωδώς έστω ικανούς να διαμορφώσουν το επίπεδό τους έξω από τη διανοητική λάσπη που τους προσφέρει η προπαγάνδα, η υστερία, η θεοδουλεία, η κλειστότητα και ο φανατισμός.

Υπό αυτή την γωνία οράσεως, θέλουμε να "συγχαρούμε" θερμά -τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας - την κυβέρνηση, τους επικεφαλής των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού - τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων εντός κι εκτός Βουλής - τους ιδιοκτήτες των εφημερίδων, περιοδικών μεγάλης κυκλοφορίας, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών - τους πάμπολλους διαμορφωτές του μαζικού απόμου (λ.χ. δημοσιογράφους του τυπωμένου και ηλεκτρονικού Τύπου) - τους δασκάλους, καθηγητές, πανεπιστημιακούς και ακαδημαϊκούς αυτής της χώρας και κάθε άλλον υπεύθυνο ή.., υπεύθυνοανεύθυνο για την ογκώδη Ορθοδοξία τους και τους 3.500.000 αναλφαβήτους τους.

Τα ψέμματα τελείωσαν. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και ας εγείρουν το ανάστημα όσοι εξακολουθούν να έχουν τέτοιο.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΡΑ.

ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΣΜΟΥ.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 087 / 26. 11. 1998

26η ρωμαϊκού μηνός Νοεμβρίου και ανάμεσα σε άλλους τιμάται από τους βυζαντινο-ρωμαίους μισέλληνες και ο αρμένιος προστηλυτιστής Νίκων, ο λεγόμενος "Μετανοείτε", που τον 90 αιώνα έφτασε στη Λακωνία, σε αυτή την τελευταία νησίδα επιβιώσεως της εθνικής μας Θρησκείας και επέβαλε την τώρα κρατούσα θρησκεία με την προσφιλή μέθοδο των ομοίων του, δηλαδή δολοφονώντας τους θρησκευτές και ισοπεδώνοντας τους βωμούς των Θεών μας.

Ας τού τιμάνε τη γκρίζα μνήμη οι ρωμαιόφρονες, το ίδιο και οι αμνήμονες ή αδαείς των σύγχρονων Λακώνων που μέχρι "πολιούχο" τον έχουν κάνει στα μέρη τους. Ας τού τιμάνε τη γκρίζα μνήμη ο θεατρίνος Αρχιεπίσκοπος και ο... ελληνικός Στρατός (μάλιστα !! ο ελληνικός Στρατός !!) και όλοι οι προδότες της αυθεντικής Παραδόσεως των αυθεντικών Ελλήνων, οι προσκυνημένοι και οι θεόδουλοι. Εμείς οι άλλοι Λάκωνες, όμοια με τους υπερήφανους προγόνους μας, που ποτέ δεν έκλιναν τον αυχένα στον ΞΕΝΟ θεό του Νίκωνος, θα θυμόμαστε με την ακριβώς αντίθετη διάθεση το άγριο πέρασμά του από τα μέρη τα δικά μας.

Αείποτε βουλόμεθα καλώς ορώντες εξαμαρτείν μάλλον, ή κακώς νικάν. Που πάει να πεί: Πάντοτε προτιμάμε το ν' αποτυγχάνουμε βαδίζοντας σωστά, παρά να νικάμε με εγκλήματα και ατιμίες

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 088 / 6. 1. 1999

Εδώ και κάποιους αιώνες η ψυχοπάθεια που προκαλεί η αφύσικη και ενοχική κοσμοθεωρία των ιουδαιογενών θρησκειών, των οποίων μία από τις 2.600 αιρέσεις αποτελεί και το δικτατορεύον εν Ελλάδι θρησκευτικό δόγμα, κατόρθωσε να δημιουργεί και ν' αναπαράγει, μαζικά πλέον, παθολογικές ανθρώπινες υπάρξεις που ζουν και λειτουργούν μέσα σε καθεστώς πλήρους παράνοιας.

Πληροφορηθήκαμε από τον ελληνικό Τύπο ότι υπάρχει πιθανότητα στην ανοχύρωτη απέναντι στην πιο πάνω παράνοια χώρα μας, στην οποία μάλιστα και με πλήρη ευθύνη των πολιτικών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης ανθεί μία φρικώδης βυζαντινή θεομανία, να καταφύγουν για πραγμάτωση των μανιακών χριστιανικών-μεσσιανικών σχεδίων τους οι απελαθέντες από το Ισραήλ, ως επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια, "Ανησυχούντες Χριστιανοί" ("Concerned Christians").



Ως πολίτες αυτής της ανοχύρωτης χώρας, θέτουμε προ των ευθυνών του το "θρήσκο" Ελληνικό Κράτος που ακόμη παραμένει σκανδαλωδώς υπόδουλο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το καλούμε να λάβει μέτρα για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας από την χιλιαστική παράκρουση των αλλοεθνών χριστιανών. **Η λοιπές παρακρούσεις των ημεδαπών χριστιανών είναι ικανές να δημιουργήσουν ουκ ολίγα προβλήματα εν όψει του χριστιανικού έτους 2000, δεν χρειαζόμαστε συνεπώς άλλους παράφρονες.** Καλούμε επίσης όλους τους λογικούς ανθρώπους, τους Έλληνες Εθνικούς και κάθε άλλον άνθρωπο που αγωνίζεται ενάντια στην φρενοβλάβεια, την μισαλλοδοξία, τον θρησκευτικό φανατισμό και το παράλογο, σε αγωνιστική επαγρύπνηση για το τσάκισμα, στη γέννησή του, των νέων μορφών μονοθεϊστικού εφιάλτη, λες και τα δισεκατομμύρια πτώματα με τα οποία βαρύνεται η περιβόλητη θρησκεία της "Αγάπης" (αλλά και οι δύο αδελφές της θρησκείες Ιουδαϊσμός και Μωαμεθανισμός) δεν είναι επαρκή εύσημα για την παγκόσμια κυριαρχία του εξωφυσικού και μισανθρωπικού "Θεού" Ιαχωβά.

Να τσακίσουμε την θεομανιακή μούμια και να κλείσουμε τον δρόμο σε κάθε υπεύθυνο ή "ενδιαφερόμενο" για την αναβίωσή της.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 089 / 12. 1. 1999

Προς το Υπουργείο Πολιτισμού
Μπουμπουλίνας 20, Αθήναι

Δια της παρούσης, το ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Κ.Α.Σ. για μεταφορά εντός του τοπικού Μουσείου των 9 ναξιακών γλυπτών λεόντων της Δήλου για λόγους προστασίας από τις σκληρές καιρικές συνθήκες της νήσου.



Θεωρούμε ωστόσο ότι η αντικατάσταση των λεόντων με αντίγραφά τους, πρέπει πέραν της προστασίας των πρωτοτύπων να αποσκοπεί και στην αποκατάσταση της αυθεντικής μορφής των γλυπτών για προσοικείωση των επισκεπτών προς την προγονική μας αισθητική που έτη φωτός απέχει από το ν' αναπαράγει εφθαρμένες μορφές. Τα 9 γλυπτά έχουν ιερή σηματοδοσία και είναι τουλάχιστον ανοησία το ν' αντικατασταθούν από πιστά εκμαγεία που θ' αναπαράγουν τις φθορές και τις αλλοιώσεις.

Η χώρα μας διαθέτει ικανούς τεχνίτες και καλλιτέχνες για ν' αποκαταστήσει την αρχική μορφή των 9 ιερών λεόντων και ελπίζουμε ότι η φωνή μας θα ακουστεί. Πέραν του ότι για εμάς η Δήλος, όπως και τόσοι άλλοι τόποι στην χώρα μας, αποτελεί άγιο και λατρευτικό τόπο, το Ελληνικό Κράτος πρέπει να θυμηθεί και το ότι χρωστά μία στοιχειώδη αποκατάσταση των

γλυπτών και αρχιτεκτονημάτων της Δήλου, πολλά των οποίων αφάνισε η νεοβυζαντινή βλακεία, όταν τον περασμένο αιώνα οι χριστιανοί επέδραμαν και κατέστρεψαν ουκ ολίγα γλυπτά και οικήματα για να κτίσουν με τα ιερά κομμάτια την διάσημη και υπερκερδοφόρα... εκκλησία της Παναγίας της Τήνου.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 090 / 13. 1. 1999

Προς την Διοίκηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Αθήναι
Κοινοποίηση: Ελληνικά ΜΜΕ και εντός Βουλής πολιτικά Κόμματα

Κύριε Διοικητά

Μέλη μας μάς κατήγγειλαν ότι στους τελευταίους προς εξόφληση λογαριασμούς, καλώντας τους συνδρομητές σας να παραλάβουν νέους τηλεφωνικούς καταλόγους, προτείνετε επίσης την ανακύκλωση των παλαιών, και έως εδώ πολύ καλά, πλην όμως, στη συνέχεια, προτρέπετε το κοινό να κάνει το τελευταίο αποκλειστικώς μέσω της... Εκκλησίας (!!).

Υποθέτουμε ότι ο Οργανισμός που διοικείτε ΔΕΝ είναι, τουλάχιστον ευθέως, κάποιο από τα πάμπολλα καταστήματα του θρησκευτικο-οικονομικού Οργανισμού που πριμοδοτείτε αθέμιτα με την πιό πάνω εξωφρενική προτροπή σας, συνεπώς, ως Έλληνες πολίτες, ενεργοί αλλά και αγρίως φορολογούμενοι, εκπλησσόμαστε έως οργής για την πιό πάνω πρωτοβουλία σας η οποία βιάζει με χονδροειδέστατο τρόπο την ισονομία των πολιτών. Πέραν του ότι ο τελευταίος στη χώρα μας που χρήζει ενισχύσεως είναι η σκανδαλωδώς γιγαντούμενη ολοένα εις βάρος του Δημοσίου Εκκλησία, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, κε Διοικητά, ότι προγράμματα ανακυκλώσεως διαθέτουν πάμπολλοι άλλοι φορείς, όχι μάλιστα βαθύπλουτοι, μεταξύ των οποίων και αρκετά σχολεία. Αν συνεπώς θέλατε πραγματικά να προτρέψετε τους συνδρομητές σας στην οικολογικά καλή πράξη του ανακυκλώνειν, μάλλον έπρεπε να ενεργετήσετε τους έχοντες ανάγκη και εθελοντές αντί των βαθύπλουτων κι επαγγελματιών. Ή, ας συγκεντρώνατε εσείς, ως ΟΤΕ, και ανακυκλώνατε μόνοι σας τους παλαιούς καταλόγους, ενισχύοντας στη συνέχεια λ.χ. σχολεία, βιλιοθήκες, μη κυβερνητικούς πολιτιστικούς φορείς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Εμείς πάντως, ως πολιτιστικός (και θρησκευτικός) φορέας που αγωνίζεται παντελώς αβοήθητος να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της προστασίας και επαναναδείξεως της αυθεντικής (Εθνικής)

Ελληνικής Παραδόσεως, μόνο με μεγάλες και αλλεπάλληλες οικονομικές εισφορές των αφοσιωμένων στα ελληνικά θέσμια μελών μας, θα θέλαμε τουλάχιστον, στο όνομα της Δημοκρατίας (την οποία οι πρόγονοι εκείνων που ενισχύετε απεκάλεσαν Civitas Diaboli, ήτοι Πολιτεία του Διαβόλου), να μάς γινόταν γνωστό ποιός ευθύνεται για αυτή την πρωτοφανή και αθέμιτη προτροπή. Εκτός αν δεν ζούμε, κατά τα διακηρυσσόμενα, σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αλλά σε κάποια σκοτεινή βυζαντινή θεοκρατία, όπου τα πάντα οφείλουν να γίνονται υπέρ των παπάδων και μέσω των παπάδων.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας,

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 091 / 30. 1. 1999

(θυροκολλήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαυροματίου Ιθώμης, προς παραλαβή από τους αρμοδίους)

Αγαπητοί κύριοι,

μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών επισκεφθήκαμε για τρίτη φορά το Μουσείο σας και το βρήκαμε, κατά τα καθιερωμένα, "κλειστό".

Δια της παρούσης λοιπόν, διαμαρτυρόμεθα εντόνως, τόσο ως συλλογικός φορέας όσο και εκ μέρους των αρκετών δεκάδων επισκεπτών που οδηγήσαμε σήμερα στον εδώ αρχαιολογικό χώρο, προς κάθε αρμόδιο του υπευθύνου Υπουργείου, αν βεβαίως έχουν απομείνει τέτοιοι, για την συστηματική πλέον υποβάθμιση της προχριστιανικής μας κληρονομιάς που φθάνει τα όρια του ανοικτού σαμποτάζ για ό,τι το αληθώς Ελληνικό.



Απαιτούμε το άμεσο άνοιγμα όλων των αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας ή, σε αντίθετη περίπτωση, την παραίτηση των υπευθύνων για αυτό το όνειδος παρά το ότι δεν θρέφουμε αυταπάτες για την ευθιξία και το ηθικό μέγεθός τους. Δεν μπορούν πάντως να προκαλούν την εθνική μας συνείδηση εσαεί.

Τιμή Και Μνήμη Για Θεούς Και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 092 / 8. 2. 1999

Προς "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία"

("ΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ": Τ.Κωστόπουλο, Δ.Τρίμη, Α. Ψαρρά, Δ.Ψαρρά)

Κύριοι,

με το χθεσινό εμμετικό και προβοκατόρικο "αφιέρωμά" σας στο πρόσφατο Συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο αποδείξατε περίλαμπτα τη συστράτευσή σας με την πολυπληθή μαυρίλα που προσπαθεί με νύχια και με δόντια, με λάσπες και κοπριές, και με κάθε άλλο πρόσφορο βυζαντινό μέσον, ν' αναχαιτίσει την παλινόρθωση της Εθνικής μας Θρησκείας και την απελευθέρωση του εδώ και 22 αιώνες υπόδουλου έθνους των Ελλήνων.

Το μόνο που κατορθώσατε ωστόσο είναι να παραπλανήσετε κάποιους αδαείς αναγνώστες σας ή να τρομπάρετε το ανθελληνικό μένος κάποιων άλλων ήδη μισούντων την πατρογονική μας Παράδοση.

Στα μάτια όλων των υπολοίπων, δηλαδή των σκεπτομένων αναγνωστών σας, ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΤΕ, προσπαθώντας να κάνετε απιθανους συσχετισμούς δημοκρατών με φασίστες, εθνιστών με εθνικιστές και πολυθεϊστών εθνικών με χριστιανόδουλους βυζαντινιστές.

ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΤΕ προσπαθώντας να παραβλέψετε, επειδή έτσι βόλευε τα παραληρηματικά "δια ταύτα" σας, την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στην πολυαρχική, δημοκρατική και πολυθεϊστική αρχαιοελληνική Παράδοση και τον αυταρχικό, θεοκρατικό βυζαντινισμό των φασιστών και φασιζόντων.

ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΤΕ επιχειρώντας να παρουσιάσετε ως... νεοναζί (!!!) ανθρώπους που είναι όχι απλώς κατ' όνομα "δημοκράτες" αλλ' αντιθέτως ενεργοί εδώ και δεκαετίες πολίτες, μαχόμενοι με συνέπεια και συνέχεια για την άμεση δημοκρατία, την ανεξιθρησκία, την ριζοσπαστική οικολογία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σας στέλνουμε τον απεριόριστο οίκτο μας. Η νύκτα επεκτείνεται. Αλίμονο σε εκείνους που την κουβαλάνε και μέσα τους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 093 / 17. 2. 1999

Προς την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κύριε Διευθυντά,

στην έγκριτη εφημερίδα σας και συγκεκριμένα στο άρθρο «Γνωστές και άγνωστες θρησκείες», που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 14^{ης} Φεβρουαρίου 1999, ο κ. Γ. Κ. αναφέρεται στο θέμα της θρησκευτικής ανεξιθρησκίας στην χώρα μας, όπως το τελευταίο ετέθη σε διημερίδα στο Πανεπιστήμιο "Γεώργιος Ουάσιγκτον" στις Η.Π.Α.

Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Α. Μαρίνος, και διορισμένο μέλος διαφόρων επιτροπών της Εκκλησίας (αυτό δεν μας το λέει ο συντάκτης του άρθρου...) και ο δικηγόρος Γ. Μαύρος.

Ο κ. Μαρίνος δρώντας ως εκπρόσωπος του δικατορεύοντος δόγματος εν Ελλάδι, μετερχόμενος της γνωστής επιχειρηματολογίας του, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για τα ίσα συμβαίνουν στη χώρα μας, φαίνεται να απέδειξε ότι οι θρησκευτικές ελευθερίες είναι πλήρως κατοχυρωμένες και όλα βαίνουν καλώς!

Δυστυχώς για τον κ. Μαρίνο η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και **η μαγική έκφραση "γνωστές θρησκείες"** αφορά μόνο τις βιβλικές θρησκείες, δηλαδή τον Χριστιανισμό, (με όλες τις αιρέσεις του) το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό. Οι υπόλοιπες θρησκείες, οι πολυθεϊστικές δηλαδή και εν γένει οι μη βιβλικές είναι στην πράξη παράνομες, διότι εμπίπτουν στην άλλη μαγική έκφραση "άγνωστες".

Για να σκεφθείτε τον παραλογισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, του μεταξικού άρθρου 13 του Συντάγματος, και του κ. Μαρίνου, στις υποτιθέμενες... άγνωστες θρησκείες συμπεριλαμβάνεται

και η **Θρησκεία των προγόνων μας**, το Δωδεκάθεο, η Εθνική Θρησκεία των Ελλήνων που εμείς πρεσβεύουμε. Και όλα αυτά παρ' ότι υφίσταται διεθνής σύμβαση περί ανεξιθρησκίας, την οποία έχει ψηφίσει και η χώρα μας αν και αγνοεί (;) ο κ. Μαρίνος (Νόμος 2462/1997).

Τα ψελλίσματα και η κινδυνολογία του κ. Μαρίνου περί... αιρέσεων που οδηγούν σε... ομαδικές αυτοκτονίες (!!!) δεν αφορούν φυσικά την θρησκεία των Ελλήνων. Άλλωστε οι ανόητοι θρησκευτές αυτών των αιρέσεων κατά κανόνα δηλώνουν πίστη στο Θεό της Βίβλου και στον Χριστό και αυτοκτονούν γιατί καταφένει η... δευτέρα παρουσία!

Καλό είναι τόσο ο κ. Μαρίνος όσο και οι μαυροφορεμένοι εργοδότες του να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Οι Ευρωπαίοι, όπως ο κ. W. Fautre, μας έχουν καταλάβει και δεν χάνουν ευκαιρία να κατηγορούν τη χώρα μας και έχουν απόλυτο δίκιο, για περιορισμούς στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στην ελευθερία του θρησκεύεσθαι. Για αυτό **κρείττον το σιγάν**.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ANAKOINΩΣΗ # 094 / 28. 2. 1999

Πληροφορούμε τα μέλη μας, αλλά και οποιονδήποτε συμπατριώτη μας, ο οποίος δεν εντάσσεται συνειδησιακώς στο στρατόπεδο των βιβλικών ή Ιουδαιογενών θρησκειών ότι με απόφαση του Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων **καταργήθηκε η υποχρεωτική φύση του θρησκευτικού** (σ.σ. μονοθεϊστικού) **όρκου**.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε τα πάραπάνω στις 18.02.99, μετά από προσφυγή τριών βουλευτών του Σαν Μαρίνο (Εφ. "Ελευθεροτυπία" 28.02.99). Το σκεπτικό της αποφάσεως είναι ότι η απαίτηση να δώσουν οι βουλευτές θρησκευτικό όρκο παραβιάζει το άρθρο 9 της ευρωπαϊκής σύμβασης της Ρώμης και ότι ο όρκος αυτός δε θεωρείται απαραίτητος σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Η απόφαση αυτή που δικαίως χαρακτηρίζεται απόφαση-σταθμός όπως είναι φυσικό θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για τις κατά τόπους Εβραιο-Χριστιανές εκκλησίες, διότι επιτέλους θα σταματήσει η κατάφωρη παραβίαση στοιχειωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών, που οι διάφορες κυρίαρχες / μονοθεϊστικές θρησκείες έχουν επιβάλλει εν είδει νόμου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απόφαση αυτή για την χώρα μας, όπου:

1) Ο θρησκευτικός (δηλαδή Εβραιο-Χριστιανικός) όρκος είναι απαραίτητος σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, οποιουδήποτε πολίτη

και

2) Η ελευθερία του θρησκεύεσθαι αφορά μόνο όσους εντάσσονται στη χορεία των βιβλικών ή εβραιογενών θρησκειών.

Λυπούμαστε για την θέση των "Ελλήνων" ρασοφόρων. **Το βυζαντινό σκότος, μια παρένθεση στην ιστορία της ανθρωπότητος, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.** Δυστυχώς γι' αυτούς δεν μπορούν να ελπίζουν πια ούτε στην αρωγή του άλλου πόλου του βυζαντινισμού, του "Νεο-Ελληνικού" Κράτους. Αυτό μάλλον έχει αρχίσει να σφυρίζει αδιάφορα.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ANAKOINΩΣΗ # 095 / 25. 3. 1999

Ο πραγματικός απελευθερωτικός αγώνας από εδώ και στο εξής θα είναι για ολόκληρη την ανθρωπότητα ο αγώνας των οπαδών της μνήμης ενάντια στους κρεουργούς της και τους σπορείς της άγνοιας και της λήθης.

Στις αρχές του περασμένου αιώνος, από έναν ανέλπιστο σπασμό της Ιστορίας, το επί 21 αιώνες υπόδουλο Ελληνικό Έθνος ξεσηκώθηκε ενάντια στους Οθωμανούς κατακτητές και τους εντόπιους συνεργάτες και τοποτηρητές τους, δηλαδή τους φιλότουρκους άρχοντες και την επίσης φιλότουρκη Εκκλησία. Αυτά που ακολούθησαν είναι, τουλάχιστον για όσους διαβάζουν, γνωστά, έως πασίγνωστα, με αυχέστερη ίσως πτυχή την δημιουργία της νεοελληνικής ταυτότητος όχι πάνω στο έθος και το πνεύμα των προγόνων μας, αληθινών Ελλήνων, αλλά πάνω στην αστεία και οξύμωρη ιδέα του.. "Ελληνο"χριστιανισμού.

Σήμερα, το Νεοελληνικό Κράτος, εισέτι σκανδαλωδώς υπόδουλο στην ξένη και αναχρονιστική Εκκλησία παρά το πέρασμα των δεκαετιών, "εορτάζει" την Εθνεγερσία της 25ης Μαρτίου (που όμως στ' αλήθεια ξεκίνησε την Εαρινή Ισημερία και φυσικά ουδέποτε "ευλογήθηκε" από το παπαδαριό) με πρώτη επίσημη κίνησή του την συμμετοχή σε δοξολογίες του δικτατορεύοντος ξένου δόγματος. Αυτή η τραγικά ανιστόρητη και ενδεικτική υποτελείας συμπεριφορά, το μόνο που διδάσκει τους -εμφανώς μειοψηφούντες- σύγχρονους αληθινούς Έλληνες, είναι ότι

A). Η πλήρης απελευθέρωση του πραγματικού Ελληνικού Έθνους είναι μία υπόθεση που εκκρεμεί

B) Κάτω από την γνωστή επιταγή ότι εθνικά οφέλιμο είναι μόνο αυτό που είναι αληθινό, ολόκληρη η μεταχριστιανική Ιστορία αυτού του τόπου πρέπει κατεπειγόντως να ξαναγραφεί, σαρώνοντας όλα τα παπαζήδικα σκευάσματα που κάνουν την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια.

Είναι κάτι περισσότερο από τραγικό να προϊστανται των εορτασμών για την Εθνεγερσία του 21 αυτοί που την πολέμισαν με μίσος και δόλο. Αυτοί που αφόρισαν τον "Σκυλόσοφο" Διονύσιο, τον Ρήγα, τον Υψηλάντη, ολόκληρη την κλεφτουριά της Πελοποννήσου και πάμπολλους άλλους. Αυτοί που με τον παρα-μύθο περί.. "Κρυφών Σχολείων" πάνε αδέξια να μάς πείσουν ότι δεν εξουσίαζαν αυτοί αντί των Τούρκων τους χριστιανικούς πληθυσμούς (με δικούς τους μάλιστα φοροεισπράκτορες και δική τους αστυνομία) και ότι δεν εξεβίαζαν συνεχώς πνευματικά και ψυχικά τους υπόδουλους να εξακολουθούν να.. "εκγυμνάζονται εις την δουλείαν" (έτσι!).

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 096 / 31. 3. 1999

ΛΑΚΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Τα έθνη που αγνοούν την Ιστορία τους είναι καταδικασμένα σε αφανισμό. Εμείς λοιπόν, ως πραγματικοί Έλληνες και έχοντας έννομο και λογικό συμφέρον να μην αυτοκτονήσουμε εθνικά, απαντούμε τα κάτωθι στους γνωστούς, σεσημασμένους, και δυστυχώς πολυπληθείς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ που βομβαρδίζουν με τον παραλογισμό και την προπαγάνδα τους τον επιμελώς πλασμένο αδιάβαστο, απληροφόρητο και ανιστόρητο λαό μας:

1. Ουδέποτε ήσαν, ούτε και ποτέ θα είναι "αδέλφια" των Ελλήνων οι Σέρβοι, όπως ουδέποτε ήσαν και οι λοιποί σλαβικοί λαοί. Αντίθετα από την προπαγάνδα των βυζαντινιστών και των παπάδων που πάνε να αναβιώσουν την θεοκρατία τους μπάζοντας μας ύπουλα τον Φαλμεράϋερ από την πίσω πόρτα (με το να μάς ταυτίζουν με τους Σέρβους), πραγματικά ιστορικά και φυλετικά αδέλφια των Ελλήνων είναι τα πανάρχαια έθνη της Μικράς Ασίας (Ιωνες, Κάρες, Φρύγες και άλλοι, που απλώς επειδή έτυχε να εξισλαμισθούν από τους αριθμητικά ελάχιστους Τούρκους εμείς βλακωδώς τους χαρίζουμε στους τελευταίους), είναι οι Νοτιοϊταλοί και οι Σικελοί (που η τυφλή αντιπατική υστερία των χατζηελλήνων τους υποβιβάζει από αδέλφια μας σε.. "εχθρούς"), είναι επίσης πάρα πολλοί Νοτιογάλλοι και Νοτιοϊσπανοί (που επίσης τους μισούν οι χατζηέλληνες με το επιπλέον αιτολογικό ότι τυγχάνουν από πάνω και υπερβολικά "Ευρωπαίοι").

2. Την μοναδική φορά που αυτή η ψευδής σλαβική εθνότητα που κατασκεύασαν κάποτε για τα αυτοκρατορικά συμφέροντά τους και μόνον οι εκχριστιανισμένοι Ανατολικοί Ρωμαίοι της Κωνσταντινουπόλεως, είχε σαφή υπεροπλία απέναντι στο αληθινό ελληνικό έθνος (επί του

αιμοσταγούς Στεφάνου Ντουσάν) μετέτρεψε τον ελλαδικό χώρο σε σφαγείο και αποκαΐδια. Αν οι χατζηέλληνες θέλουν να θεωρούν τους Σέρβους "αδέλφια" τους, ας το κάνουν. Εμείς τους συγχωρούμε. Δεν θα υποκύψουμε ωστόσο στην θρασύτατη απαίτηση να υπερασπισθούμε έναν εγκληματία επειδή τον κακοποιεί ένας ισχυρότερος από αυτόν εγκληματίας. Αρνούμαστε να σταθούμε συμπαραστάτες των "αδελφών" του κυρίου Παρασκευαϊδη και των πολυπληθών μαινομένων οπαδών του κάτω από τις μαύρες σημαίες με τα σταυρωτά κόκκαλα και την νεκροκεφαλή, τις οποίες ανεμίζουν ουκ ολίγοι διαδηλωτές στο Βελιγράδι.

'Οποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Οι άλλοι ας συνεχίσουν **την χυδαία σλαβοποίηση του μαζικού υποσυνειδήτου των νεοελλήνων** και το χύσιμο των δήθεν "ανθρωπιστικών" δακρύων υπέρ των μισαλλόδοξων και σκληροτράχηλων ομοδόξων τους, ή την παθητική ακρόαση της οργουελιανής προπαγάνδας των υπόδουλων στην Εκκλησία Μαζικών Μέσων Υποβολής που επιχειρεί να κάνει μέρα την νύκτα και κοινό τόπο το επιεικώς απαράδεκτο.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 097 / 2. 4. 1999

Προς τους κ.κ.

Σταύρο Μακαρίου, αντιπρόεδρο Παγκρατίου Αθλήματος και παραγωγό του Ραδιοφωνικού Σταθμού της δικτατορευόμενης Εκκλησίας,

Αντώνιο Αντωνιάδη, Πρόεδρο Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών,

Παναγώτη Κουτρούμπα, Γεν. Διευθυντή Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος,

Σπυρίδωνα Ψαράκη, δημοσιογράφο ANT-1

και κάθε άλλον νυν ή μελλοντικά ενεχόμενο στις παράνομες δραστηριότητες της προσφάτως συσταθείσης **Επιτροπής Παρακολούθησεως** των πραγματικών Ελλήνων εν όψει των "Ολυμπιακών" Αγώνων του "2004".

Κύριοι,

για λόγους που εσείς φυσικά γνωρίζετε καλά και τουλάχιστον εμείς δικαιούμεθα να υποψιαζόμαστε ως έχοντες να κάνουν με στενές διασυνδέσεις σας με την οικονομική υπερδύναμη που φέρεται ως Εκκλησία του δικτατορεύοντος χριστιανικού δόγματος, τα ονόματά σας ενεφανίσθησαν στον Τύπο ως συμμετέχοντα στην ως άνω **παράνομη** Επιτροπή. Θα σας στενοχωρήσουμε ίσως, πλην όμως θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε στο όνομα της ψυχρής πραγματικότητος ότι, ασχέτως των προσδοκιών και προσπαθειών των προϊσταμένων σας, ο Ελληνικός Εθνισμός προοδεύει ραγδαίως και, παρά την επιμελώς καλλιεργουμένη από τα υπόδουλα στην Εκκλησία ΜΜΕ εικόνα, στις αμέσως επόμενες δεκαετίες ολόκληρο το ελληνικό έθνος θα μισήσει ενσυνειδήτως το υπερχιλιετές πνευματικό σκότος και θα στραφεί αποφασιστικά προς το άπλετο ΦΩΣ της πατρογονικής μας, Εθνικής, αληθινής Παραδόσεως.

Για να μην βρεθείτε λοιπόν σε μία μελλοντική στιγμή να διακοσμείτε το γελοίο "πάνθεον" εκείνων που εν χριστιανικώ έτει "2004" επεχείρησαν να παραστήσουν τους **νεομεσαιωνιστές** και **νεοίεροεξεταστές** διώκτες των αληθινών Ελλήνων, σας συστήνουμε την άμεση παραίτησή σας από αυτό το εξευτελιστικό "αξίωμα" ώστε ν' αφήσετε τους ρασοφόρους της ως άνω **παρανόμουν** Επιτροπής να βγάλουν μόνοι τους τα κάστανα από την φωτιά. Εμείς προσωπικά δεν θα θέλαμε πάντως σε καμμία περίπτωση να βρεθούμε στην θέση τους εάν, σε περίπτωση που συνεχισθεί βεβαίως η θρασεία επίθεσή τους κατά του Ολυμπισμού, υπάρξουν πράξεις διαμαρτυρίας μας στην τελετή ενάρξεως υπό τον φακό των διεθνών ΜΜΕ.

Αυτοί ξέρουν καλά την... τέχνη τους. Ας αναλάβουν συνεπώς ΑΥΤΟΙ και ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ τις ευθύνες για τις μισανθρωπικές, σκοταδιστικές και μισαλλόδοξες ιδέες που υπηρετούν και προωθούν. **Ας ρίξουν τις μάσκες ώστε να δεί όλο το ελληνικό έθνος το πραγματικό,**

απαίσιο πρόσωπο τους, το πρόσωπο του μισέλληνος, του δολοφόνου και του ηθικού αυτουργού σε κάθε λογής έγκλημα κατά του Ανθρωπίνου Πολιτισμού. Από την άλλη, ξέρουμε και εμείς τις δικές μας τέχνες, όπως λχ. ότι πριν από το οποιοδήποτε άλλο βήμα χρειάζεται να ξεμασκαρεύεις τον εχθρό που προσπαθεί να σε πεθαίνει εκ των έσω και "χαμογελαστά".

Κάτω τα χέρια από τις αγωνιστικές ιεροπραξίες των Ελλήνων (που, όπως είναι παστήγνωστο πλέον, τα βυζαντινά κτήνη απαγόρευσαν τον 4ο αιώνα ως αντιβαίνουσες στην κυρίαρχη θρησκεία). Εμείς, ορκιζόμαστε ότι κοινή θα είναι η μοίρα όλων εκείνων, αλλοδαπών ή χατζηελλήνων, που συμβάλλουν σήμερα στη συνέχιση του εξευτελισμού των εθνικών μας θρησκευτικών θεούματων.

Αιωνία η Μνήμη των Μαρτύρων του Ελληνισμού. Δόξα και Τιμή στους Θεούς των Ελλήνων.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 098 / 10. 4. 1999 (σε μετάφραση)

Προς: The Akha Heritage Foundation
386/3 Sailom Joi Rd, Maesai, Chiangrai, 57130, Thailand

Κύριοι,



Εμείς οι Έλληνες Εθνικοί εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας προς την δοκιμαζόμενη από τις δραστηριότητες των χριστιανών ιεραποστόλων φυλή των Akha. Η απαγωγή ολοκλήρου σχεδόν του εφηβικού γυναικείου πληθυσμού μίας φυλής με το πρόσχημα της.. "σωτηρίας του από την υποτιθέμενη "αθλιότητα" της τοπικής κοινωνίας και του, επίσης υποτιθεμένου, "εκπολιτισμού" του με χορηγηση... χριστιανικής παιδείας αποτελεί απροκάλυπτη μορφή γενοκτονίας και εθνοκτονίας.

Ευχόμεθα πολύ σύντομα η, πεπολιτισμένη τουλάχιστον, ανθρωπότητα να καταλάβει το απαίσιο έγκλημα και να κηρύξει παράνομες τις κάθε είδους ιεραποστολικές δραστηριότητες ώστε να διασωθούν οι τελευταίες νησίδες του πολιτισμικού διαφορισμού που δεν κατόρθωσε έως σήμερα να εξαφανίσει το μονοθεϊστικό τέρας.

Παγκόσμια αλληλεγγύη μέσα από την διαφορετικότητα των εθνών.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 099 / 12. 4. 1999

Η ("Μεγάλη") εβδομάδα που πέρασε κατέδειξε, στους έχοντες τουλάχιστον καθαρό νού, μία σειρά από πράγματα:

1. Η χονδροειδής και ανοικτά φιλοσερβική προπαγάνδα των ελλαδικών ΜΜΕ και η σημαντικά μεγάλη της επιδραση στην ψυχολογία του ανιστόρητου ή θρησκομανούς τμήματος της νεοελληνικής κοινωνίας απεκάλυψε την ισχυρή παθολογία της πλήρους εξαρτήσεως της πληροφορίας που διακινούν τα ΜΜΕ, από τα συμφέροντα του δικτατορεύοντος θρησκευτικού δόγματος.

2. Η, με δικαιολογία τους εορτασμούς της "Μεγάλης Εβδομάδος" των Γαλιλαίων, **πλημμυρίδα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών που κυριαρχούντο από ράσο και μισοσκόταδο** σε συνδυασμό με την πονηρή ("καθιερωμένη" πλέον) επίσης πλημμυρίδα εβραϊκών σινετηλεοπτικών υποπροϊόντων καθυβρίσεως της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητος (και όχι μόνο, έως και την.. "Λίστα του Σίντλερ" θεώρησαν πρέπον τ' αφεντικά της σκέψεως να προβάλλουν επ' ευκαιρία τάχα των... "αγίων ημερών"), απεκάλυψαν με τη σειρά τους για μία ακόμη φορά τον ύπουλο ρόλο των μονοθεϊστικών ανεθνικών δογμάτων ως δουρείων ίππων για την εκ των έσω αποσύνθεση του φαντασιακού των υποδούλων εθνών από την ιουδαϊκή κοσμοθεωρία και βιοθεωρία.

3. Η υποδούλωση του κοσμικού Κράτους και της τοπικής αυτοδιοικήσεως στην βυζαντινή (μεσαιωνική δηλαδή) Εκκλησία έφθασε στο αποκορύφωμά της με το, πληρωμένο από τους φόρους όλων των πολιτών θεοπλήκτων και μη, φαντασμαγορικό σώου του κου Παρασκευαϊδη και των πολυπληθών κρατικοδιαίτων συναδέλφων του μπροστά μάλιστα από το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Εκεί ο νυν χρυσοστόλιστος αρχηγός **αυτών που επί μιάμιση χιλιετία κατήργησαν κάθε μορφή εκλέγεσθαι, βουλεύεσθαι και πολιτεύεσθαι** εκφώνησε έναν από τους συνήθεις παραληρηματικούς και υποκριτικούς λόγους του και από κάτω έστεκαν θλιβεροί οι λεγόμενοι "πολιτικοί άνδρες" αυτού του τόπου (ανάμεσά τους και αυτός ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και ο Δήμαρχος των Αθηναίων) μουγκοί, κηροκρατούντες, σταυροκοπούμενοι και υπο-ακούοντες (δηλαδή υπήκοοι).

4. Η, για δεύτερη συνεχή φορά, **ακρότητα της μεταφοράς του υποτιθεμένου "Άγιου Φωτός"** (μίας χυδαίας απάτης των ιεροσολυμητών παπάδων όπως έχουν πάμπολλοι φωτισμένοι άνθρωποι πει, με ανάμεσά τους και αυτόν τον Έλληνα των Ελλήνων Αδαμάντιο Κοραή, "Ατακτα", τόμος 3ος) με έξοδα όχι της Εκκλησίας αλλά του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή όλων ανεξαιρέτως των φορολογουμένων πολιτών ασχέτως θρησκεύματος, και της υποδοχής του με τιμές.. αρχηγού Κράτους (!! αποδεικνύουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη του αμέσου διαχωρισμού Κράτους και Εκκλησίας σε αυτόν τον πολύπαθο τόπο των υποτίθεται "πολιτισμένο και ευρωπαϊκό".



Εκπολιτισμός ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, λοιπόν και ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, ιδίως οι (απελπιστικά δειλοί για τις απατήσεις των καιρών) πολιτικοί άνδρες αλλά και οι λεγόμενοι "πνευματικοί" που από το φοβισμένο ψέλλισμα των παρελθουσών δεκαετιών τώρα πέρασαν στο απέναντι στρατόπεδο και τιμούν με γονυκλισίες, σταυροκοπήματα και τρισάγια τον υποτιθέμενο "Πολιτισμό".

Δεν υπάρχουν αθώοι. Όπως δεν υπάρχουν και ουδέτεροι στην προαιώνια και ανηλεή σύγκρουση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο φως και το σκοτάδι.

Αποβυζαντινοποίηση και επανελληνοποίηση της νεοελληνικής κοινωνίας ΕΔΩ και ΤΩΡΑ.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΥΓ. Η παρούσα αποστέλλεται σε όλα τα ελλαδικά ΜΜΕ με την σιγουριά ωστόσο ότι, όπως και πάμπολλες προηγούμενες, ΔΕΝ θα δημοσιευθεί πονθενά. Διότι ούτε Σέρβοι τυγχάνουμε, ούτε Κούρδοι, πόσω μάλλον Ιουδαίοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 100 / 22. 4. 1999

Η σημερινή εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής αποφάσεως του Ναυτοδικείου η οποία σκανδαλωδώς αθώωνε σχεδόν τον επίορκο μόνιμο αξιωματικό Μαρίνο Ριτσούδη, αποτελεί σπάνιο

φωτεινό δείγμα εθνικής συνειδήσεως στους σκοτεινούς καιρούς μας που η θρασεία εικλησιαστική προπαγάνδα κατόρθωσε να κινεί ατάκτως τον ελληνικό πληθυσμό σε φιλοσερβική υστερία, μετατρέποντας ολόκληρη την Ελλάδα σε δουλικό όργανο του επικίνδυνου πανσλαβισμού (εξίσου επικίνδυνου με τον παντουρκισμό και τον αμερικανοσιωνισμό που πρωταγωνιστούν σε αυτή την αιματηρή τραγωδία των Βαλκανίων). **Η απειθεία σε καιρό πολέμου από μόνιμο, επαγγελματία στρατιωτικό αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη της πλήρους διαλύσεως ενός στρατού.** Το ότι ο επίορκος υπήρξε μόνιμος αξιωματικός και όχι έφεδρος (δηλαδή ένστολος πολίτης) του αφαιρεί κάθε δικαίωμα να προβάλλει ιδεολογικές ή θρησκευτικές αντιρρήσεις, πόσο μάλλον το γελοίο επιχείρημα ότι πολεμά μόνο εναντίον... ετεροδόξων (!!!) Αυτοί που ανάμεσα στον Έλληνα και τον Ορθόδοξο χριστιανό επιλέγουν προκλητικά να είναι μόνο το δεύτερο δεν δικαιούνται να φορούν τη στρατιωτική στολή και να πληρώνονται μάλιστα από το Κράτος όταν κανείς δεν τους εμποδίζει να ντυθούν το σκοτεινό ράσο και να αποσυρθούν στα βαθύπλουτα αθωνικά άνδηρα της ραστώνης.

Η πιθανή, αν δεν ασκηθούν φυσικά οι γνωστές πολυεπίπεδες πιέσεις των ρασοφόρων κατά των δικαστών, παραδειγματική καταδίκη του επίορκου αξιωματικού, θ' αποτελέσει μία ακόμη αφετηρία ελπίδας ότι ο Έλληνισμός δεν εξοντώθηκε οριστικά από τους πεμπτοφαλαγγίτες του πανσλαβισμού και συνεπώς το τέλος αυτού του τόπου δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Αν και οπωσδήποτε θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και γνωρίζουμε καλά το μέγεθος του βυζαντινού θεοφασισμού που εξουσιάζει τα πάντα στον τόπο μας, δεν αποφεύγουμε ωστόσο τον πειρασμό να σημειώσουμε ότι η πλήρης εξουδετέρωση της γάγγραινας θα απαιτούσε ίσως μία βαθύτερη εισδοχή του μαχαιριού. **'Εως τα σκοτεινά και ανθελληνικά κέντρα που παρώτρυναν τον επίορκο στην προδοσία και προφανώς του εγγυήθηκαν κι από πάνω πλήρη ασυλία σε μία κοινωνία που αυτοί διακυβερνούν.** Έως δηλαδή τις γνωστές και μη εξαιρετέες φυσιογνωμίες ανωμαλίας που ο ίδιος ομολόγησε ότι... ενημέρωσε (...) πριν την ατιμωτική πράξη του.

Αμεσος διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας, αποβυζαντινοποίηση κι επανελληνισμός της νεοελληνικής κοινωνίας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 101 / 25. 5. 1999

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Φαίνεται ότι για τον "ευσεβή" Δήμαρχο Αθηναίων κ. Αβραμόπουλο δεν επαρκεί η, προ ετών, χυδαία σταύρωση της Θεάς Αθηνάς στη σημαία του Δήμου, επάνω σε έναν λευκό σταυρό, και για αυτό τώρα ίσως σταυρώσει και αυτόν τον ίδιο τον μεγάλο Ναό της Θεάς, τον γνωστό Παρθενώνα. Διαφορετικά δεν εξηγείται με λογικό τρόπο η ΜΗ απάντησή του στην εξωφρενική και θρασεία χθεσινή πρόταση του τουρκοβυζαντινού Πατριάρχη των Ορθοδόξων να χρησιμοποιηθεί αυτός ο θαυμαστός Εθνικός Ναός των προγόνων μας πραγματικών Ελλήνων από τους χριστιανούς κατακτητές για τους εορτασμούς του Ιωβηλαίου τους, το έτος 2000 της χρονολογίας τους!

Υπενθυμίζουμε τόσο στον τουρκοβυζαντινό Πατριάρχη, όσο και στον "ευσεβή" Δήμαρχο Αθηναίων, καθώς και σε κάθε άλλον που συμφώνησε, συμφωνεί και θα συμφωνεί με αυτούς στην απόπειρα βεβηλώσεως του ιερού αυτού συμβόλου του Ελληνικού Εθνισμού (αλλά και του Κλασικού Πνεύματος γενικώτερα, το οποίο Πνεύμα φωτίζει ολόκληρο τον πολιτισμένο σύγχρονο κόσμο) ότι οι τελευταίοι που δικαιούνται να πιάνουν τον Παρθενώνα στο στόμα τους είναι οι χριστιανοί. οι οποίοι τον κακοποίησαν και τον βεβήλωσαν πολλαπλώς κατά τους σκοτεινούς αιώνες του βίαιου εκχριστιανισμού των ελευθέρων προγόνων μας, αλλά και λήστευσαν και κατάστρεψαν το θαυμαστό χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς, έργο του Φειδίου.

Η νέα αυτή θρασύτητα της δικτατορευούσης Θρησκείας φθάνει πλέον τον κόμπο στο κτένι. Βλέποντας την σαθρή εξουσία τους να σιγοσβήνει, οι λιβανιστές του Ιαχωβά ρασοφόροι, περνούν μέρα με την ημέρα από την μία χονδροειδή πρόκληση σε άλλη χονδροειδεστέρα. Από τον

πρόσφατα ανακοινωθέντα οργανωμένο χαφιεδισμό και την τρομοκρατία για να μην αναβιώσει ο Ολυμπισμός στην μέλλουσα εν Αθήναις Ολυμπιάδα, τώρα περνάμε στην απόπειρα ταπεινώσεως και βεβηλώσεως του Παρθενώνος.

Αισθανόμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να δηλώσουμε προς κάθε μέλλοντα αυτουργό ή νυν σχεδιαστή αυτού του κακουργήματος ότι η βία κατά του Ιερού των Ιερών μας θα σημάνει, κυριολεκτικά, κήρυξη ανοικτού πολέμου μεταξύ Εθνικών Ελλήνων και προσκυνημένων Ελλήνων. Στο όνομα των εθνικών μας Θεών και των ψυχών των προγόνων μας εμείς θα μαζέψουμε το γάντι της προκλήσεως από κάτω και θα λύσουμε την αλυσίδα από τα σφυρά του Άρεως. Ό, τι και αν αυτό κοστίζει ή σημαίνει. Ας το ξανασκεφθούν οι ρασοφόροι και οι υποστηρικτές τους. Έως τις τελικές αποφάσεις τους πάντως, εμείς οι πραγματικοί Έλληνες δραττόμεθα της ευκαιρίας και καταθέτουμε τις δικές μας... αντι-διεκδικήσεις:

- Ανέγερση με κρατικά έξοδα Μεγάλου Βωμού επάνω στον Ιερό Βράχο και ακριβώς μπροστά από την είσοδο του Παρθενώνος για τέλεση των εθνικών ιεροπραξιών μας.
- Πλήρη αποκατάσταση όλων των επί της Ακροπόλεως οικοδομημάτων, με πρώτο και κύριο τον ίδιο τον Ναό της Θεάς.
- Αμεσο ξήλωμα της αθλίας και ψευδομένης επιγραφής στη ρίζα του Αρείου Πάγου που εξυμνεί τον προπαγανδιστή του ιουδαϊσμού και καταστροφέα των εθνών Σαούλ ή Σαύλο, ο οποίος ΟΥΔΕΠΟΤΕ ομίλησε προς τους Αθηναίους.
- Αμεση μετονομασία των οδών Αποστόλου Σαύλου (Παύλου) και Διονυσίου Αρεοπαγίτου που περιζώνουν τον Ιερό Βράχο σε οδούς Παλλάδος Αθηνάς και Ελλήνων Φιλοσόφων αντιστοίχως.
- Επιτάχυνση των διαδικασιών απελευθερώσεως του Νεοελληνικού Κράτους από τον θανάσιμο εναγκαλισμό του εξωελληνικής προελεύσεως δικτατορεύοντος χριστιανικού δόγματος και εγκαθίδρυση πλήρους ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑΣ.
- Σταδιακή απομάκρυνση κάθε χριστιανικού κτίσματος ή κατασκευάσματος μέσα από ή σε ακτίνα 500 μέτρων από τα εθνικά μας Ιερά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

Κανέναν συμβιβασμό στην υπεράσπιση των πατρίων συμβόλων και νομιζομένων.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 102 / 29. 5. 1999

Ανακοίνωση για τον Κω/νο Παλαιολόγο (η ίδια με την # 064 / 30. 5. 1998)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 0103 / 26. 8. 1999

Προς τον Δήμαρχο Σαμοθράκης κ. Χάνο

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Σαμοθράκη υπήρξε μέγα και περίφημο λατρευτικό κέντρο της πατρώας (Εθνικής), πολυθεϊστικής Θρησκείας μας, τα δε ονομαστά Μυστήριά της συνέχισαν να τελούνται έως τα τέλη του 4ου αιώνος, όταν οι Χριστιανοί Ρωμαίοι της Κωνσταντινουπόλεως έστειλαν στρατό και κατέσφαξαν τους κατοίκους του νησιού, τους θρησκευτές και το εθνικό Ιερατείο. Η Σαμοθράκη έμεινε επί αρκετούς αιώνες έρημη, με εξαίρεση ένα σύντομο χρονικό διάστημα που έζησε εκεί μία

μικρή χριστιανική κοινότητα με κύριο έργο της την καταστροφή (με θραύση ή ασβεστοποίηση σε καμίνια) των αγαλμάτων και των ανυπεράσπιστων ιερών αρχιτεκτονημάτων, ενώ στα τέλη της πρώτης χιλιετίας της Βαρβαρικής Εποχής, οι Βυζαντινοί εποίκισαν το νησί με νοτιοβουλγαρικούς και θρακικούς πληθυσμούς. Σήμερα το Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης αποτελεί για τους Έλληνες Εθνικούς ένα πολύ άγιο και σημαντικό ψυχογεωγραφικό σημείο, ίσης ιερότητος με τους Δελφούς, την Δωδώνη, την Δήλο, το Λύκαιο Όρος και την Ολυμπία.

Κύριε Δήμαρχε,

Με μεγάλη μας θλίψη καταλάβαμε σε σημερινή πρωϊνή ραδιοφωνική εκπομπή ότι μάλλον οι ρασοφόροι επέλεξαν και το δικό σας νησί για να κάνουν τις εξαλλούσες τους προς εντυπωσιασμό (με την βοήθεια οικείων τους ΜΜΕ) του δεισιδαίμονος και αδαούς "ποιμνίου" τους με θορυβώδεις προειδοποιήσεις περί πραγματικών ή φανταστικών συγκεντρώσεων "σατανιστών" στο ιστορικό και ιερό σας νησί.



Επειδή λοιπόν, εκτός από τα στοιχεία που παραθέσαμε στην αρχή οφείλει κάποιος να λάβει υπ' όψιν του ότι:

- 1) Ο λεγόμενος "Σατανισμός" δεν είναι παρά μία αντιθρησκεία μέσα στο θεολογικό corpus του Χριστιανισμού του οποίου αποτελεί κατασκεύασμα όταν το χριστιανικό ιερατείο, αποφάσισε να προσδώσει μια αφύσικη ατομική φύση και αυθυπαρξία στο ασαφές και απρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη ιουδαϊκό "Κακό".
- 2) Τόσο ο λεγόμενος "Σατανισμός" όσο και ο γεννήτορας αυτού Χριστιανισμός αποτελούν για την πατρώα και εθνική μας κοσμοαντίληψη δύο παντελώς ξένες οπτικές γωνίες.
- 3) Από όσα τουλάχιστον γνωρίζουμε, οι δημότες σας ελάχιστη γνώση έχουν περί της προχριστιανικής Ιστορίας και Παραδόσεως του νησιού σας, μια διαπίστωση όχι μόνο από προσωπικές επαφές με Σαμοθρακιώτες αλλά και από αναδρομή στις τοπικές σας εφημερίδες. Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια που τις διαβάζουμε δεν έχουν γράψει τίποτε σχεδόν για την προχριστιανική Σαμοθράκη ή για την Εθνική μας Θρησκεία.

Επιτρέψτε μας λοιπόν κύριε Δήμαρχε, να εισηγηθούμε τα κάτωθι:

- 1) Να φροντίσετε επιμελώς να μη νεροκουβαλήσει η Δημοτική Αρχή στην διαφημιστική εξαλλούση των ρασοφόρων. Αν όντως διαπιστώθούν κακοήθειες και βεβηλωτικά σχέδια από οποιαδήποτε πηγή να τα αντιμετωπίσετε με πάσα διακριτικότητα, ώστε να μη προσβληθεί η ιερότητα του νησιού.
- 2) Να διοργανώσετε με την πρώτη ευκαιρία ημερίδα με διαλέξεις από Εθνικούς ή τουλάχιστον σεβαστικούς προς την Εθνική μας Θρησκεία συγγραφείς, για να δοθεί η ευκαιρία στους δημότες σας να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την προχριστιανική Ιστορία της Σαμοθράκης, την οποία όπως είναι φυσικό ποτέ δεν τους εδίδαξε η θεοκρατούμενη εκπαίδευση ή ακόμα χειρότερο, δαιμονοποίησαν προφανώς οι ρασοφόροι, στα μυαλά των αδιάν των διούλων του θεού τους.
- 3) Να συγγράψετε και να κυκλοφορήσετε με την βοήθεια Εθνικών συγγραφέων, ιστορικών και μελετητών δίγλωσσο βιβλίο (ελληνικά και αγγλικά) πάνω στην προχριστιανική Παράδοση του νησιού, διότι η έλλειψη ενός τέτοιου απογοητεύει σήμερα τους πάμπολλους Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες που επισκέπτονται την Σαμοθράκη όχι μόνο για τις φυσικές ομορφιές της αλλά και για τις σημαντικές αρχαιότητές της.

Ευχαριστούμε για την ευγενή προσοχή σας

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ # 104 / 26. 8. 1999

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ World Congress Of Ethnic Religions (WCER), TELSIAI LITHUANIA, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ «1999»

Χαίρετε.

Νά' μαστε ξανά, αγαπητοί φίλοι εθνικοί στο δεύτερο Συνέδριο μας.

Το περασμένο έτος περιορίσαμε στην ουσία τους εαυτούς μας σε αλληλογνωριμία και παρουσίαση των διαφόρων Παραδόσεών μας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ίδρυση του World Congress Of Ethnic Religions.

Σήμερα, έναν περίπου χρόνο μετά έχουμε έναν αρκετά πιο δύσκολο ρόλο.

Καλούμαστε, σε αυτό το δεύτερο Συνέδριο μας να ορίσουμε συγκεκριμένους στόχους, αυστηρούς και απτούς στόχους, ώστε ν' αποφύγουμε να γίνουμε μία οργάνωση "φάντασμα" ή "σφραγίδα", πράγμα φυσικά που όλοι απευχόμαστε.

Με άλλα λόγια, αγαπητοί φίλοι εθνικοί, καλούμαστε να ΔΡΑΣΟΥΜΕ, να βγούμε δηλαδή ανοικτά και να ταράξουμε τα ύδατα του μονοθεϊστικού κόσμου.

Ας κάνουμε πρώτα, ωστόσο, έναν αρκετά σύντομο απολογισμό αναφορικά με το τι κάναμε ή αντιμετωπίσαμε σε αυτούς τους 13 ή 14 μήνες υπάρξεώς μας. Εδώ, επιτρέψτε μας, παρακαλούμε, να φανούμε ολίγον.. γκρινιάρηδες. Διότι από τη μία αποδειχθήκαμε, ευτυχώς μόνο στο πεδίο των συζητήσεων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αρκετά αφελείς και ίσως τρωτοί μπροστά σε κάθε είδους διάβρωση, αντιπερισπασμό, ακόμη και προβοκάτσια από άτομα που, παρά τις τάχα διαφορετικές ταυτότητες και ονόματα που έφεραν, είχαν όλα βαθύτατο μίσος για το ΕΘΝΙΚΟ στοιχείο που η οργάνωσή μας έρχεται να αναδείξει στον χώρο του σύγχρονου Πολυθεϊσμού. Από την άλλη επίσης, φανήκαμε αρκετά ανεπαρκείς ή νωθροί σε μία σειρά από ζητήματα για τα οποία η οργάνωσή μας ώφειλε να είχε ΔΡΑΣΕΙ δυναμικά ή, τουλάχιστον, να είχε τοποθετηθεί αποφασιστικά, δημοσίως και διεθνώς.

Αγαπητοί φίλοι εθνικοί, στη χώρα μας έχουμε βαρεθεί προ πολλού ν' ακούμε από τις ορδές των πάμπολλων φευτοεθνικών λόγια, θεωρίες, φαντασιοπληξίες και άσκοπες συζητήσεις επί συζητήσεων και ξανά λόγια και θεωρίες φαντασιοπληξίες και συζητήσεις με πλήρη απουσία μίας στοιχειώδους, για σοβαρούς τουλάχιστον ανθρώπους, ΔΡΑΣΕΩΣ.

Επίσης, και αυτό είναι ίσως το χειρότερο, στην άτυχη χώρα μας, που εξουσιάζεται σε όλες τις σφαιρές της ιδιωτικής και δημοσίας ζωής από την κυρίαρχη χριστιανορθόδοξη και βυζαντινή κουλτούρα, οι άνθρωποι διαπλάθονται να καταστρέφουν τα έργα και την δράση των λιγοστών που τολμούν να δημιουργούν. Ελπίζουμε συνεπώς, αγαπητοί σύνεδροι, να μην αντιμετωπίσουμε την ίδια παθολογία, το ίδιο μεγάλο πολιτισμικό και θητικό πρόβλημα και σε ένα διεθνές επίπεδο.

Για αυτό λοιπόν σας καλούμε όλους, ΜΑΣ καλούμε όλους, σε ΔΡΑΣΗ. Με νεύρο, με μεγαλύτερη ψυχή και μεγαλύτερο θυμό στα σωθικά μας. Προτείνουμε συνεπώς την κλιμάκωση των προσπαθειών μας για επέκταση της, προς το παρόν ευρωπαϊκής στο μεγαλύτερο μέρος της, οργανώσεώς μας σε Αβροιγήνους, Αμερικανινδιάνους και άλλα Πρώτα Έθνη, καθώς και την δημιουργία ενός αξιωματούχου προβολής των ιδεών μας μέσα από δημόσιες και διεθνείς σχέσεις, εξουσιοδοτημένου να βομβαρδίζει διεθνείς οργανισμούς και Κράτη με ανακοινώσεις ή διαμαρτυρίες του World Congress Of Ethnic Religions.

Και καταλήγουμε με την υποστήριξη από την πλευρά μας της προτάσεως για en masse αναγνώριση από την μία ΟΛΩΝ των εθνικών, προχριστιανικών, πολυθεϊστικών και φυσικών Θρησκειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τα αρμόδια όργανα της Ενωμένης Ευρώπης καθώς και την

αναγνώριση στον Ο.Η.Ε. της οργανώσεώς μας από την άλλη ως μία από τις λεγόμενες "Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις".

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Είθε οι εθνικοί Θεοί και Θεές μας να δείχνουν πάντοτε σε εμάς τα παιδιά τους την οδό του Φωτός, της Σοφίας, της Δυνάμεως και της Αρετής.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ # 105, 106, 107, 108, 109

Κείμενα όχι προς δημοσίευση. Επαφές με κινήσεις Εθνικών άλλων χωρών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 110 / 16. 5. «2000»

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον, εμείς οι Έλληνες Εθνικοί παρακολουθούμε τα γεγονότα των ημερών και αναγνωρίζουμε ως θετικό βήμα στοιχειώδους εξανθρωπισμού της κοινωνίας μας, τις προθέσεις της Πολιτείας αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, όταν μάλιστα έως τώρα η ίδια, εξαιτίας της υποδουλώσεώς της στην δικτατορεύουσα Ορθόδοξη Εκκλησία, αρνείτο συστηματικά και με διάφορες κωμικές δικαιολογίες να αναγράψει το δικό μας, Εθνικό Ελληνικό, θρήσκευμα στις έως τώρα κυκλοφορούσες.

Αξια προσοχής ωστόσο είναι η δειλία της νομίμου Πολιτείας να συγκρουούσθει άμεσα με την παρανομούσα πλέον μεσαιωνική Εκκλησία, της οποίας οι παντοειδείς κακομαθημένοι αντιπρόσωποι έφθασαν ουκ ολίγες φορές σε παρότρυνση των πολιτών σε ανυπακοή και ανταρσία κατά των δημοκρατικών θεσμών με το θρασύτατο «επιχείρημα» ότι οι υποτιθέμενοι «Ιεροί» Κανόνες τους είναι πάνω από τους πολιτικούς θεσμούς και τους νόμους.



Αξια προσοχής επίσης είναι και η αμείωτη θρασύτης των οπαδών του βυζαντινού σκότους, καθώς εμμένουν στο να προβάλλουν από τα Μέσα Ενημερώσεως, προς τις αδαείς προφανώς μάζες, το αισχρό και ανιστόρητο ιδεολόγημα της ταυτίσεως του Ορθοδόξου δόγματος με το Έθνος των Ελλήνων, ταυτίζοντας έτσι τον θύτη με το θύμα, παρά το ότι η Ιστορία βοά, σε ολόκληρη την πρώτη χιλιετία της νυν χρονολογήσεως, όταν οι θεόδοουλοι Βυζαντινοί κατέσφαξαν το Έθνος των πραγματικών Ελλήνων και κατέστρεψαν τα Ιερά μας και τις Βιβλιοθήκες μας, ότι ο Ιουδαιοχριστιανισμός ακυρώνει εξ ορισμού τον Ελληνισμό, αλλά και τούμπαλιν.

Οι εξαλλούσύνες των παπάδων και των ψυχοπαθών υποστηρικτών τους που απολαύσαμε σήμερα στις «παράλληλες» δραστηριοποιήσεις τους για την υπόθεση Ανδρουλάκη, ανάλογες των οποίων προφανώς θα δούμε ξανά και ξανά τις επόμενες ημέρες αν ο αμετροεπής Αρχιεπίσκοπος πραγματοποιήσει τις απειλές του για κινητοποιήσεις των φανατικών στιφών του κατά της οργανωμένης και νομίμου Πολιτείας, κάνουν επιτακτική την ανάγκη:

1. Να προχωρήσει τάχιστα η τελευταία, εγκαταλείποντας την αδικαιολόγητη δειλία της μπροστά στο 5% μόνον του λαού που ουσιαστικά αποτελούν οι θεόπληκτοι ταραξίες, σε πλήρη διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας και απομάκρυνση των φρικτών και προστηλυτιστικών πλοκάμων του σκοταδισμού από την εθνική Εκπαίδευση που εδώ και ενάμιση αιώνα καταστρέφουν συστηματικά τα μυαλά και τις ψυχές των ανυπεράσπιστων ελληνοπαίδων, ενσταλάζοντας σε μία τόσο ευαίσθητη ηλικία την θεοφοβία, την δεισιδαιμονία και τον φόβο μπροστά στην γνώση και την ελευθερία.

2. Να κόψει αμέσως το οξυγόνο της σκανδαλώδους αργομισθίας, εις βάρος των Ελλήνων φορολογουμένων, στους πολυπληθείς προπαγανδιστές και παπάδες του δικτατορεύοντος δόγματος, πράγμα απαράδεκτο όταν ήδη αναμένεται μάλιστα μία σημαντική μείωση του δημοσίου τομέως ακόμη και με απολύσεις οικογενειαρχών εργαζομένων που τουλάχιστον εργάζονται, αντί να λιβανίζουν τον Ιαχωβά και τον, κατά την θεολογία τους πάντα, ενσαρκωθέντα «Υιό» του.

3. Να απαλλαγούν στο εξής οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας από τον ταπεινωτικό ρόλο του να συνοδεύουν δουλικά τα ανά καιρούς είδωλα, φετίχ και «ιερά» φόρτα του συγκεκριμένου μόνον δόγματος, λες και δεν πρόκειται για Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά για Βυζαντινές.

Καλούμε όλους τους πολιτικούς που σέβονται την Ισονομία, την Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στο μέγιστο δυνατόν ξήλωμα της μεσαιωνικής θεοκρατίας και τον περιορισμό της μόνον εντός των εκκλησιών, όπου οικειοθελώς συγκεντρώνονται για να ανακράξουν το «Αλληλούϊα» («Δόξα στον Ιαχωβά») εκείνοι των νεο-Ελλήνων που επλέγουν οι ίδιοι να ζουν σύμφωνα με τις επιταγές και απαιτήσεις του «Πηδαλίου».

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ # 111 / 21. 6. «2000»

Για μία ακόμη φορά ο μαυροφορεμένος Μεσαίωνας και το σκοταδιστικό Βυζάντιο τολμούν να επιδείξουν τα ψυχικά κουρέλια τους, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να τρομάξουν την συντεταγμένη Ελληνική Πολιτεία, η οποία, ευτυχώς λόγω της ευρωπαϊκής στηρίξεως, ορθώς επιμένει σε βασικές αποφάσεις εξανθρωπισμού της καθυστερημένης και θεοκρατικής έως σήμερα, νεοελληνικής κοινωνίας. Τα πλήθη των καλογέρων, των φασιστών, των θεόδουλων ή των παντοειδώς ταϊζομένων από την βαθύπλουτη Εκκλησία, που παριστάνουν απόψε τον «λαό», προκαλώντας την λογική και το συναίσθημα του εργαζόμενου πραγματικού λαού, που αγωνιά για το μεροκάματο και το αύριο της οικογενείας του, επιχειρούν ουσιαστικά να εκβιάσουν την παραμονή της ανόμου δικτατορίας των παπάδων, σε όλες τις πτυχές της προσωπικής και πολιτικής ζωής των Νεοελλήνων. Τα πνευματικά αφεντικά και εργοδότες τους, καλούν ανοικτά σε ανταρσία κατά της συνταγματικής νομιμότητος και εκλαμβάνουν, λάθος, την ανοχή της επισήμου Πολιτείας και του πραγματικού Ελληνικού Λαού ως.. αδυναμία δυναμικής απαντήσεως για να τελειώνουμε μία για πάντα με τα μεσαιωνικά απομεινάρια, που εμποδίζουν την πατρίδα μας να αναπτυχθεί όπως κάθε σύγχρονη χώρα και να μεγαλουργήσει.

Απομένει στην Πολιτεία να αποδείξει σε αυτές τις μούμιες του μεσαιωνικού και αρνησίζων Βυζαντίου, ότι τελείωσε πλέον η άνομη βασιλεία τους ενάντια στην αυτοσυνείδηση του Ελληνικού Έθνους, το οποίο αυτοί κατέστρεψαν και αποβλάκωσαν, έχοντας, αυτοί οι δολοφόνοι και σαρωτές του πραγματικού Ελληνισμού, αυτοανακηρυχθεί «προστάτες» και «εθνικοί μας ταγοί». Αυτοί που σφετερίσθηκαν την εθνική μας ταυτότητα, την οποία τόσο μίστησαν από τον 1ο έως και τον 18ο αιώνα, τολμούν να σφετερίζονται τώρα και την λαϊκή κυριαρχία, αυτοπροβαλλόμενοι ως.. «λαός».

Επειδή ακριβώς το θράσος τους δεν έχει όρια, εμείς οι πραγματικοί Έλληνες, που εμπράκτως τιμούμε τα πάτρια νομιζόμενα των επίσης πραγματικών Ελλήνων της προχριστιανικής εποχής, παρακαλούμε το Ελληνικό Κράτος να ικανοποιήσει την μανία τους για μέτρηση της αληθινής δυνάμεως τους μέσα από δημοψήφισμα. Επειδή όμως για θέματα δικαιωμάτων μειοψηφιών, όπως αυτό της αναγραφής ή μη του θρησκεύματος στις ταυτότητες, δεν είναι δυνατόν να γίνει δημοψήφισμα, εισηγούμεθα την, όσο το δυνατόν πιό ταχεία, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, την οποία κατά βάσιν την Εκκλησία απέκτησε ληστεύοντας τους Έλληνες Εθνικούς από τον 4ο έως και τον 100 αιώνα, ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Για να τελειώνουμε πια, ως έθνος, με τα εκατομμύρια ψέμματα και να αντιμετωπίσει επιτέλους το βυζαντινό σκοτάδι την αναπότρεπτη έλευση του φωτός της αυγής.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 0112 / 30. 8. «2000»

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ**

Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,

πάντοτε σεβόμενοι την ιδιότητά σας αλλά και την ευγενή και συνετή σας προσωπικότητα, δεν μπορούμε ωστόσο να αποδεχθούμε δίχως κάποιες επισημάνσεις μας τις δηλώσεις που εκάματε στις 29 τρέχοντος μηνός, προφανώς από πόνο ψυχής στην θέα της αποτεφρωθείσης πατρίδος μας γης.

Η γενίκευση και η ασάφεια κ. Πρόεδρε, δεν βοηθούν ούτε αυτόν που τις μεταχειρίζεται ούτε βελτιώνουν ποτέ αυτούς στους οποίους απευθύνονται για αυτό, ως θεράποντες των βασικών στοιχείων του Ελληνικού Λόγου, ήτοι της συγκεκριμένοποιήσεως και της ακριβολογίας, θα σας επισημάνουμε τα εξής:



ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΣΥΛΑ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ ΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ "ΕΠΕΝΔΥΣΗΝ"
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ "ΑΨΥΧΟ ΚΤΙΣΜΑ"
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ "ΘΕΟ" ΤΗΣ...

ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΕ ΤΑ ΔΑΣΗ



**ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ**
www.yseee.gr

Την χώρα μας την καταστρέφουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι εχθροί της (και αυτό είναι απολύτως λογικό) αλλά και πάμπολοι εκ των κατοίκων της που τυγχάνουν, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, πολιτισμικώς αποκτηνωμένοι. Οι σοφοί πολυθεϊστές πρόγονοί μας, ως Παιδεία ώριζαν την γνώση του εαυτού και του Κόσμου καθώς και των αποτελεσμάτων των πράξεών μας, και ως Απαιδευσία, την ακριβώς αντίθετη κατάσταση, δηλαδή την άγνοια της φύσεως μας και των εξωτερικών φυσικών νόμων, καθώς και την πλήρη άγνοια για τις συνέπειες των ενεργειών μας. Ερχόμαστε λοιπόν στο ακανθώδες ζήτημα της Παιδείας (τόσο της κατοχής, όσο και της ελλείψεώς της) για το οποίο κατ’ επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί, ως τιμώντες τα πάτρια ειωθότα και νομιζόμενα βάσει των οποίων η Παιδεία αποτελεί δώρο των Θεών προς το γένος των ανθρώπων, και για την οποία, κυρίως αναφορικώς με την παντελή έλλειψή της στην Νέα Ελλάδα, ουδείς δημόσιος άνδρας έχει τολμήσει να κάνει αναφορά από τον καιρό του ημιτελούς, προ δύο περίπου αιώνων Ελληνικού Διαφωτισμού και εντεύθεν.

Γνωρίζοντας ότι λόγω της εμφανούς ευσεβείας σας, τυχάνετε συναισθηματικώς, ήτοι άθελά σας, εγκλωβισμένος, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Νεοελλήνων άλλωστε, στην Ιουδαϊκή αίρεση που αποκαλείται Χριστιανορθοδοξία, θα οφείλατε ωστόσο να γνωρίζετε ότι η τύφλωση, η κοντοφθαλμία και η αγροικία που παρέχουν από ιδρύσεως Ελληνικού Κράτους τα σχολεία της χώρας μας, εμφυτεύοντας στην κάθε παιδική γενεά ουσιαστικώς την Ιουδαϊκή κοσμοαντίληψη και φιλοσοφία ζωής αντί της Ελληνικής εκείνης, είναι όχι απλώς τα κύρια αίτια για την πολύμορφη καταλεηλάτηση και καταστροφή

της ελληνίδος γής (καθώς και για πάμπολλα άλλα) αλλά, με την σειρά τους, έχουν ως κύριο αίτιό τους την καταδυνάστευση του εκπαιδευτικού μας συστήματος από την μεσαιωνική Εκκλησία που θέλει να φτιάχνει τέτοιου είδους ανθρώπους για να διατηρεί τον αριθμό των υποτακτικού ποιμνίου της.

Αν οι Έλληνες είχαν διδαχθεί στα σχολεία μας, κ. Πρόεδρε, την λαμπρή σοφία των πραγματικών Ελλήνων αντί των ιουδαιοχριστιανικών αστειοτήτων και δεισιδαιμονιών, αν ΟΛΟΙ όσοι είχαν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγνώριζαν την οικειότητα και ευσέβεια προς τον Φυσικό Κόσμο και τους νόμους που τον διέπουν, μέσα από την σπουδή των Φυσικών μας φιλοσόφων, του Πλατωνισμού και του Στωϊκισμού, να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ότι πατρίδα μας θα ήταν αντί της υποψηφίας ερήμου που είναι τώρα (προς τέρψιν ίσως του νυν λατρευομένου από τους Ρωμιούς μέσω του χριστιανικού τεχνάσματος, Θεού των Ιουδαίων Ιαχωβά, του Θεού της Ερήμου) καταπράσινη, ενεργειακώς απαστράπτουσα και υδροφόρος γη των Νυμφών, του Πανός και των φωτεινών Ολυμπίων.

Αντί λοιπόν, σεβαστέ κ. Πρόεδρε, να εκτοξεύετε μέσα στον υγιή πόνο σας για την καταστροφή της χώρας μας, γενικεύσεις και αφορισμούς, πολὺ καλύτερο θα ήταν να προβαίνατε σε σαφή καταγγελία της αρρωστημένης κοσμοαντιλήψεως και βιοθεωρίας που δημιουργεί αθλίους και τομαριστές λεηλατητές του φυσικού (όπως και ηθικού άλλωστε) περιβάλλοντος καθώς και όλων των μηχανισμών που την στηρίζουν, την προωθούν και την επιβάλλουν, και αυτό με παρρησία και τόλμη, γνωρίζοντας ότι αυτή η καταγγελία ουσιαστικώς έρχεται αντιμέτωπη με την γνωστή δικτατορεύουσα εν Ελλάδι Θρησκεία στην οποία έχετε, όπως οι περισσότεροι Νεοέλληνες, εγκλωβισθεί εξ εθίμου και απαλών ονύχων (δια του πονηρού νηπιοβαπτισμού). Διαφορετικώς, ο τύμιος, όπως τουλάχιστον θεωρούμε, λόγος σας, θα χάνεται, αδίκως, μέσα στην σκοτεινή χοάνη της αναξιοπιστίας και του αποναρκωτικού λόγου.

Χάριτας πλείστας ομολογούμε

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 0113 / 15. 10. «2000»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΗ ΑΡΧΗΓΙΑ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Κύριοι,

Θεωρώντας ότι η ηγεσία ενός μεγάλου πολιτικού Κόμματος οφείλει να διαφοροποιείται σαφώς από την γνωστή συμπεριφορά των κάποιων ελαχίστων ψηφοθηρευτών πολιτικάντηδων βουλευτών, οι οποίοι είναι σε όλους γνωστό ότι εκλέγονται αποκλειστικώς από το περιεκκλησιαστικό και παρεκκλησιαστικό «λόμπτυ» της χώρας μας,

απορώντας για την στάση υμών να υπογράφετε επιδεικτικά στην γελοία συλλογή υπογραφών της δικτατορεύουσης Εκκλησίας η οποία με θράσος έχει προ πολλού στραφεί ανοικτά κατά της οργανωμένης Πολιτείας (η οποία, εκτός των άλλων, εξακολουθεί, κάκιστα, να την ταΐζει και παντοιοτρόπως να την πριμοδοτεί), και έχοντας στις τάξεις μας εμείς οι Έλληνες Εθνικοί και ανθρώ-

πους που σας ετίμησαν με την ψήφο τους, νομιμοποιούμαστε απολύτως να σας απευθύνουμε δημοσίως δύο ερωτήματα που χρήζουν ομοίας, δηλαδή δημοσίας, απαντήσεώς σας:

1. Αν ένας οποιοσδήποτε φορέας συνεκέντρωνε υπογραφές κατά πολὺ περισσότερες από όσες μαζέψει τελικώς η ρασοφόρα συντεχνία με αιτήματα καθέτως αναιρετικά για τα ισχύοντα πράγματα λ.χ. δήμευση δύλης της εκκλησιαστικής περιουσίας

ή κατάργηση του βουλευτικού μισθού, ΕΣΕΙΣ θα θεωρούσατε «επαρκώς νόμιμη» την πράξη ώστε να ικανοποιήσετε αμέσως τα εν λόγω αιτήματα;



Πιστοί στο ... δωδεκάθεο

Ως τώρα νόμιζα πως όλα δύα δάκουα για την «αναβίωση του αρχαίου πνεύματος», πάντα μα κοντρά πλάκα. Πάστενα πως θα ήταν τίποτε αρχαιόληπτοι συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν με την ιδέα του «αρχαίου αθανάτου πνεύματος» και που ασκούνται με τους «αρχαίους πνάνη προγόνους», την «προγενετέρα δόξα» και τα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας. Και ξαφνικά, πληροφορούματα από πρόσωπο - κάθι άλλο παρά αναδόπιστα - ότι εδώ συμβαίνουν διάφορα «ανεξήγητα πράγματα».

Υπάρχουν μερικές χιλιάδες Ελλήνες - αωστά διαβάζετε - που ζουν εντός της χώρας και οι οποίοι ποτεύουν στο... δωδεκάθεο του Ολύμπου. Και έχουν μάλιστα και ποικίλες εντοσύσεις από ανάλογες κινησίες στην Αμερική - δλατά τρελά από εκεί ξεκινούν στο κάτω κάτω!

Και αυτό που γράφω, επικαλλάμβανων ότι δεν είναι ούτε φάρσα, ούτε αστείο. Και φυσικά, μου λένε ότι δεν μιλάμε για γραφικούς που φορούν κλαμύδα και αρκίζουν να καλούν τον... Δία για να ρίξει - τους κεραυνούς του ή



Γράφει
η Άννα
Παναγιωταρέα

την Αφροδίτη για
να τους βοηθεί
στις ερωτικές τους υποθέσεις.

Πρόκειται για καθημερινούς ανθρώπους που κυκλοφορούν ανήμεος μας - μερικοί είναι επιστημονες, μερικοί και εκπαιδευτικοί, μερικοί εμφανίζονται και ως εκπλούσιαμα - και που θεωρούν ότι ύψιστη δύναμη είναι - ας πουμε - ο Απόλλων και διάγουν Βίον... απολλώνιον! Και ακούνα ότι υπάρχουν και σχετικά έντυπα που κυκλοφορούν πολυγραφμένα από χέρι σε χέρι...

Τις προάλλες μους είπαν ότι είχαν ζητήσει να επισκεφθούν αρχαιολογικό κάρο της Μακεδονίας για να κάνουν τελετές. Φυσικά, τους είπαν ότι αυτά είναι ανάκουστα πράγματα και δόθηκαν και υπεροικακές εντολές - αν εμφανίζονται να τους πετάξουν έξω με τις κλωτσιές, οπότε και δεν τόλμουσαν.

Τώρα, όμως, μου λένε ότι βρήκαν πρόσφορη τη Δίλο, επειδή η κατάσταση στο νησί είναι κάπιας δύσκολη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και εκεί έχουν βρει τόπο... λαπτείας. Αναρρόπεμπαν το υπουργείο Πολιτισμού έχει φύλακες στο νησί δλες τις ώρες, και τι αναφορές, έχουν στείλει.

Στην χώρα μας, ευτυχώς, ο καθένας μπορεί να ποτεύει ό,τι θέλει. Με μια διαφορά. Αν δεν προσπαθεί να προσπλυτεί και άλλους.

2. Μιας και τόσο ο κ. Καραμανλής όσο και ο κ. Μητσοτάκης δηλώσατε δημοσίως ανερυθρίαστα ότι ο Ελληνισμός ισούται / ταυτίζεται με την λεγομένη «Ορθοδοξία», παραβλέποντας το οξύμωρο, ανιστόρητο και καπηλευτικό αυτής της παράλογης ταυτότητος, απαιτούμε να διευκρινίσετε ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ έγινε η υποτιθέμενη σύγκλιση αυτών των δύο αντιθέτων και αντιμαχομένων κοσμοαντιλήψεων και στάσεων ζωής, ώστε εσείς σήμερα να τολμάτε την πιο πάνω ταύτιση, στο όνομα μάλιστα του Έθνους το οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπείτε μέσα στην Βουλή; Στο όνομα του Έθνους που ακόμη τα Ιερά του βρίσκονται στο χώμα και είναι εξόριστο μέσα στην ίδια του την χώρα. Το Έθνος που ακόμη αναθεματίζουν κανονικώτατα οι ρασοφόροι υπηρέτες του Θεού Ιαχωβά και του «ενσαρκωθέντος» Υιού του, μέσα στις εκκλησίες που όλοι εσείς αδιαμαρτύρητα συχνάζετε και κλίνετε τον αυχένα κάτω από τον καππαδόκη δικέφαλο αετό με το στέμμα της βυζαντινής αυταρχίας. Όπως αναθεμάτισαν και όλες τις εθνεγερσίες των Ελλήνων, ακόμη και την τελευταία, η οποία συνετέλεσε στην ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους και, κατά προέκταση, στο νυν δικαίωμά σας να επαγγέλλεστε τους πολιτικούς.

Περιμένοντας τις απαντήσεις σας, σας χαιρετούμε.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ # 0114 / 19. 2. «2000»

Προς την κ. Παναγιωταρέα
Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ

Κυρία Παναγιωταρέα,

με ξεφωνημένη την φανατική σας προσήλωση στην λεγόμενη Ορθοδοξία και στο βυζαντινό κατεστημένο που σας ταΐζει, αλλά με επίσης δεδηλωμένο το μίσος σας για την Εθνική μας Παράδοση μέσα από ουκ ολίγες τηλεοπτικές εκπομπές σας (όλοι οι Εθνικοί σας θυμούνται τότε που προσπαθούσατε να παρουσιάσετε ως... πράξεις ματαιοδοξίας τα αναθήματα των ευσεβών προγόνων μας στο Δίον), ουδόλως εξεπλάγη ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος από το εμετικό σας αρθρίδιο στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» της 15ης Φεβρουαρίου, για αυτό και η παρούσα επιστολή σάς απευθύνεται μόνον μετά από αίτηση μελών μας υπό την σκέψη να μην εκλάβετε εκ λάθους τις διάφορες παρέλθοντες και παρούσες αξιοπρεπείς σιωπές μας ως αδυναμία απέναντι στα βέβηλα και θρασεία γραφόμενά σας.

Με δεδομένο επίσης το ότι ο καγχασμός και η χυδαιότης αποτελούν τα αγαπημένα όπλα των απανταχού της γης ηλιθίων, δεν θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με την θλιβερή περίπτωσή σας, αλλά θα αναρωτηθούμε απλώς δημοσίως, στο όνομα της λογικής και του πολιτισμού

1. ποια άραγε νομίζετε ότι είστε όταν δηλώνετε με θράσος ότι θεωρείτε... «πλάκα» (...) το αίτημα επανελληνοποίησεως του τόπου μας;
2. από ποία ηθική, πνευματική και κυρίως φιλοσοφική νομιμότητα αντλείτε το «δικαίωμά» σας να εκπλήσσεστε στην είδηση ότι υπάρχουν σύγχρονοι Έλληνες που τιμούν την Εθνική Θρησκεία των Ελλήνων αντί της ιουδαιοχριστιανικής δεισιδαιμονίας που πασιφανώς εσείς υιοθετείτε

ως θρησκεία σας;

3. ποιος βαθμός βλακείας σας επιτρέπει να θεωρείτε τον μουσαγέτη Θεό Απόλλωνα «κατώτερο» του περιτετμημένου ραβίνου που εσείς και οι ομόθρησκοί σας Χατζηέλληνες προσκυνάτε ως τον ενσαρκωθέντα τάχα Ιαχωβά;

4. προς τι η αγωνία σας να υποβιβάστε σε.. πολυγραφημένα τα έντυπά μας τα οποία κυκλοφορούν νομίμως στην χώρα μας εδώ και 1-2 δεκαετίας και των οποίων η αποδοχή, κυρίως από νέους, σας διαβεβαιούμε ότι μας ενθουσιάζει στον ίδιο βαθμό που, όπως υποψιαζόμεθα, απελπίζει τους δικούς σας ομοιόδεάτες αλλά και αφέντες,

5. αγνοείτε άραγε ότι εδώ και χρόνια κάνουμε δημόσιες ιεροπραξίες όποτε και σε όποιο Ελληνικό Ιερό εμείς επιθυμούμε και ποτέ, εκτός 1-2 περιπτώσεων «μισθοφόρων» των βυζαντινών κατακτητών, δεν επιχειρήθηκε η παρακώλυση των θρησκευτικών μας τελετών (κάτι τέτοιο άλλωστε θα ήταν μηνύσμα συμφώνως προς τον Ελληνικό Νόμο);

6. πουλάτε άραγε χονδρικώς ή λιανικώς την τρέλλα σας όταν προσθέτετε εκείνο το «ευτυχώς» στο ότι στην χώρα μας ΤΩΡΑ ΠΙΑ (αντίθετα από όσα επέβαλαν έως τις ημέρες μας οι ρασοφόροι μέντορές σας) ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει (αποσιωπώντας μάλιστα ενόχως το ότι η εν λόγω ελευθερία επεκτείνεται και στην ΕΜΠΡΑΚΤΗ ἀσκηση της θρησκευτικής του πεποιθήσεως); Και αν δεν είναι γελοιότητα αυτό το επισυναπτόμενο «ευτυχώς» σας, τότε γιατί λίγο πιο πάνω στο μικρό αρθρίδιό σας επιχαίρεστε στην πιθανότητα να εκδιώκονται οι πραγματικοί Έλληνες («με τις κλωτσιές» όπως θέλετε !!) από τους Ιερούς τους τόπους;

Και τέλος,

7. ποιος σας είπε θλιβερή μας κυρία ότι εμείς οι Έλληνες ενδιαφερόμαστε όπως εσείς οι Ιουδαίοι και ιουδαιόφρονες για... προστηλυτισμούς; Αυτά να τα πείτε, αν κόπτεστε για την ελευθερία της συνειδήσεως, στα αφεντικά σας που καταστρέφουν ακόμη και σήμερα τα τριτοκοσμικά έθνη με την εγκληματική δραστηριότητα που κατ' ευφημισμόν αποκαλούν «ιεραποστολική δραστηριότητα».

Αυτά τα ολίγα. Σας στέλνουμε την απέραντη κατανόηση για την έρημο της ψυχής σας και τον απεριόριστο οίκτο μας.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

